



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' • Έτος 22ο

Εκδότης - Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος

Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. Φύλλου 242

Τηλ. 210-6920004

E-mail: evrytos@domnista.gr

Οκτώβριος 2002

Δοβάκη 13 • Αθήνα 115 26

## Μετά τις εκλογές

Η εκλογική διαδικασία στα χωριά μας τελείωσε στις 13 Οκτωβρίου 2002. Ουσιαστικά είχε τελειώσει από την ώρα που οι πολιτικές δυνάμεις του δήμου αποφάσισαν να συνενωθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Απέμενε να δούμε ποιοι από τους 15 υποψηφίους θα ήταν μέσα στους τυχερούς 12 που θα εκλεγόνταν. Αυτό τώρα πια το ξέρουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβαν.

Με βάση όμως, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε μερικές σκέψεις στην αρχή της νέας θητείας του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου.

**Α': Οι δημότες μας φάνηκαν πολύ σαφοί, ώριμοι και υπεύθυνοι.** Εξέλεξαν δημοτικούς συμβούλους με πολύ δίκαιο τρόπο και από όλα τα χωριά. Έτσι θα έλεγε κανείς πως η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου είναι ιδανική. Περιλαμβάνει 2 συμβούλους από την Αμψιλιανή, 4 από τη Δομνίστα και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 5, 4 από το Κρίκελλο και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 5, 1 από τους Στάθλους και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 2 και 1 από τα Ψιανά.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Δημ. Συμβούλιο υπάρχει σήμερα δικαιότερη εκπροσώπηση. Έτσι και ο δήμαρχος μπορεί να στηριχθεί σε περισσότερους και αξιολογότερους ανθρώπους και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν αμεσότερη συμμετοχή στα δημοτικά δρώμενα.

Στο σημείο αυτό νιώθουμε λίγο δικαιωμένοι γιατί ζητήσαμε να υπάρχει τέτοια εκπροσώπηση και μάλιστα οι υποψήφιοι από μικρότερα χωριά να στηριχθούν από τα μεγαλύτερα. Από τη Δομνίστα διοχετεύθηκαν 74 ψήφοι προς τους 4 υποψηφίους από μικρότερα χωριά και από το Κρίκελλο 26.

**Β': Στο νέο Δημ. Συμβούλιο υπάρχουν για πρώτη φορά και δύο εκπρόσωποι των γυναικών.** Να ευχηθούμε περισσότερες γυναίκες στις επόμενες εκλογές.

**Γ': Όταν όλοι οι υποψήφιοι ενώθηκαν σε ένα συνδυασμό, πολλοί ένιωσαν ικανοποίηση πως επιτέλους οι δυνάμεις του δήμου έκαναν τη μεγάλη υπέρβαση.** Παρά τα άπειρα θετικά κρύβονται και κάποιοι κίνδυνοι. Συγκεκριμένα: 1) Υπάρχει κίνδυνος ο κ.

δήμαρχος, παρότι δεν είναι του χαρακτήρα του, να "μεθύσει" από την επιτυχία και να έχει την αίσθηση της παντοδυναμίας. Θα είναι λάθος. Να μη λησμονεί πως κέρδισε με τη δουλειά του και πως ο λαός, όπως επιβραβεύει, έτσι και τιμωρεί. Να συνεχίσει με τον ίδιο ακριβοδίκαιο τρόπο να διευθύνει το δήμο αξιοποιώντας τους καλύτερους και υπηρετώντας και τον τελευταίο πολίτη του δήμου.

2) Στο προηγούμενο δημ. συμβούλιο υπήρχαν δύο ομάδες, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.

Ο φόβος του αντιπάλου έκανε και τους μεν και τους δε να κινούνται στον ίδιο αέρα εστω κάπως και με μισή καρδιά. Τώρα ανήκουν όλοι στην ίδια ομάδα και πρέπει να παίξουν το δύσκολο ρόλο. Να είναι ταυτόχρονα και συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Εάν ο καθένας ακολουθήσει άκριτα το δικό του δρόμο και δημιουργηθούν φατρίες και ετερόκλητες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τότε όλοι θα περάσουν δύσκολες μέρες και η τύχη του δήμου θα είναι δυσαίωγη. Το μόνο που θα τους σώσει, δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η υπέρβαση του στενού τοπικού συμφέροντος και η αίσθηση πως ανήκουν σε ομάδα που έχει κοινές αρχές και κοινές επιδιώξεις. Απομένει να δούμε εδώ τη ματορία του δημάρχου και την ωριμότητα και την πείρα παλαιών και νέων δημοτικών συμβούλων.

Πάντως κάποιες εικόνες που έχουμε από μεμονωμένα περιστατικά το βράδυ των εκλογών, μας κάνουν να φοβόμαστε τη στενοκεφαλιά, την άκρατη φιλοδοξία και το έντονο προσωπικό πάθος.

Τελειώνοντας να πούμε πως το νέο δημοτικό Συμβούλιο ξεκίνησε με τις πιο αγνές και ειλικρινείς προθέσεις, πως εκλεγέντες και μη εκλεγέντες είναι πολύτιμα και άξια μέλη της τοπικής μας κοινωνίας.

Δεν απομένει παρά να μας πείσουν με την ποιότητα της δουλειάς και του ήθους τους στο τέλος της θητείας τους, που τώρα αρχίζει, πως άξιζαν την ψήφο μας και οι όποιοι φόβοι μας είναι απλώς υπερβολικοί.

**Συγχαρητήρια για τον πολιτισμένο αγώνα που έδωσαν και καλή επιτυχία.**

Α.Δ.Σ.

## Η Ηπειρώτισσα του 1940

Βαρύ το φόρτωμα  
στην πλάτη κουβαλάει.  
Φυσίγγια, ρούχα και τροφές  
στην πρώτη γραμμή τα πάει.  
Χειμώνας, κρύο και χιονιάς  
παγώνει την ανάσα.  
Το γιδσοστράτι ανηφορικό και  
δύσκολο  
μέσ' τις πλαγιές της Πίνδου,  
ψηλά ν' ανέδει.  
Εκεί είν' ο γιός της, πολεμά  
μαζί με τόσους άλλους.  
Πλάι τους στέκει ο γενναίος  
στρατηγός  
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος:

Εμπρός, δύναμη παλληκάρια  
μου,  
κάνεις μην κάνει πίσω!  
Ακούγεται θαριά η φωνή του.  
Το «ΟΧΙ» πρώτος αυτός το  
θροντοφώναξε  
κι «αέρα» στους Φρατέλους  
Το «ΟΧΙ» αυτό σαν αστραπή  
και κεραυνός  
σκέπασε την Ελλάδα!  
Κι έγινε ΝΙΚΗΣ σύνθημα, παιά-  
νας στις καρδιές μας!  
«ΟΧΙ... κανείς μην κάνει πί-  
σω»!

Βράχος

## Μήνυμα του Δημάρχου κ. Γιάννη Σταμάτη

Με τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας και την εκλογή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να ευχαριστήσω ΟΛΟΥΣ τους Δημότες για την τιμή που μας έκαναν να μας εμπιστευθούν τις τύχες του Δήμου μας.

Με τους εκλεκτούς συνεργάτες μου, παλιούς και νέους, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την επίλυση των πολλών προβλημάτων που έχουμε και την εξυπηρέτηση των κατοίκων όλων των χωριών μας.

Προεκλογικά σας κάλεσα να ανεβείτε και να ψηφίσετε στα χωριά μας. Πολλοί ανταποκρίθηκαν και μας στηρίξαν, παρά τον πολύ άσχημο καιρό και τις μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης, ιδίως στα χωριά μας που δεν διαθέτουν ασφαλτό. Η ανταπόκρισή σας πολλαπλασιάζει τις ευθύνες μας και ευχόμαστε στο θεό να δίνει δύναμη σε όλους μας στο δύσκολο αλλά και ωραίο έργο που μας περιμένει. Ελπίζουμε στο τέλος της νέας τετραετίας να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε πως φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, και πάλι όλους και ατομικά, προσωπικά και εκ μέρους των



Ο Δήμαρχός μας  
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

συνεργατών μου.  
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παλιούς συνεργάτες μου, οι οποίοι είτε δεν ήταν υποψήφιοι είτε δεν εξελέγησαν, στηρίξαν όμως σε τεράστιο βαθμό το έργο της τετραετίας που πέρασε.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
Δήμαρχος Δήμου Δομνίστας

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ:

— ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ  
— Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ  
ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ

## ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΣΙΔΗΡΑ

(1905 - 2002)



Υστερα από 97 χρόνια πολυμοχθής και πλούσιας σε αγώνα ζωής άφησε τούτο το μάταιο κόσμο η **Αναστασία Ι. Σιδιρά**. Εκλείσσε τα μάτια της στις ΗΠΑ, όπου τα τελευταία 40 περίπου χρόνια είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά της. Ο γιός της **Γεράσιμος**, ο οποίος τη φρόντισε τα τελευταία χρόνια και ιδίως η γυναίκα του **Χαρούλα** ανέλαβαν το βάρος της μεταφοράς της στα χώματα της πατρίδας, όπου και αναπαύεται δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο τον αείμνηστο **μπάρμπα Γιάννη**, που πέθανε πριν 7 χρόνια επίσης στις ΗΠΑ και τα παιδιά του τον ενταφίασαν στη **Δομνίστα**. Στην εκφορά της στη Δομνίστα εκτός από το γιό της Γεράσιμο και τη γυναίκα του Χαρούλα ήταν και η άλλη κόρη της **Μαρία Αθ. Σιακαδέλλα** και φυσικά ολη η μικρή κοινότητα της Δομνίστας που την συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία.

Η εκλιπούσα γεννήθηκε το 1905 στο **Νεοχώρι Ναυπακτίας** και προέρχεται από την οικογένεια Μάρου που μέλη της είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική.

Παντρεύτηκε το **μπάρμπα Γιάννη Σιδιρά**, ένα πληθωρικό και χαρούμενο άνθρωπο, πρωτεργάτη γλεντιών - ήταν ερασιτέχνης οργανοπαίχτης - και ωραίο τύπο της παλιάς Δομνίστας. Μαζί του έζησε πολλά-πολλά χρόνια με τη φτώχεια και το μόχθο εκείνων των χρόνων αλλά και με την αγάπη και την ανεμελιά της ζωής στα ειδυλλιακά Ζηρέλια, όπου σήμερα το πατρικό σπίτι ανακαινισμένο από το Γεράσιμο (Μάκη) μοιάζει κουκλόσπιτο.

Απόκτησαν 6 παιδιά, τη **Μαρία**, τη **Γεωργία**, την **Αικατερίνη**, τον **Κώστα**, το **Θανάση**, το **Γεράσιμο**. Στην Αμερική μετανάστευσαν τη 10ετία

του 1960 και έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους με το Γεράσιμο και την οικογένειά του. Η κυρά Αναστασία αγαπούσε και βεβαίως τη γυναίκα του Μάκη, Χαρούλα καλύτερη και από κόρη της. Και εκείνη όμως και τα παιδιά της φρόντισαν τη γιαγιά, όσο δεν επιαιρνε άλλο.

Πριν 2-3 χρόνια που ήλθαν στο χωριό προσωπικά έμεινα έκπληκτος από τα πλούσια αισθήματα της πεθεράς προς τη νύφη και τις εκφράσεις ευγνωμοσύνης της προς τη Χαρούλα, πράγμα δυστυχώς σπάνιο σήμερα για σχέσεις νύφης πεθεράς. Τα ίδια αισθήματα για τη γιαγιά έτρεφαν και τα παιδιά του Γεράσιμου και της Χαρούλας. Ιδίως η κόρη τους **Μαρία** που σπουδάζει Ιατρική (γεροντολογία) τη φύλαξε στους τελευταίους δύσκολους μήνες που η υγεία της χειροτέρευε. Το περασμένο καλοκαίρι που ο Γεράσιμος και η Χαρούλα ήρθαν στη Δομνίστα η Μαρία έμεινε μόνη με τη γιαγιά. Το φθινόπωρο και λίγο πριν από το τέλος η εγγονή ευχόταν στη γιαγιά να ζήσει 2 μήνες ακόμα ώστε να δει το γάμο της (παντρεύεται 10 Νοεμβρίου 2002). Και η γιαγιά *"Παιδί μου εγώ θα πάω στο σπίτι μου και εσύ να πας στο δικό σου και να κάνεις αυτό που έκανα και εγώ: εγγόνια και δι-σέγγονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου φέρεθηκαν τόσο καλά εσύ και η μάνα σου"*.

Τέτοιος ευαίσθητος, αγωνιστικός και ζωντανός άνθρωπος ήταν η εκλιπούσα. Έζησε τη ζωή με τα όλα της και κράτησε ψηλά το ηθικό της ως το τέλος.

Απόκτησε 15 εγγόνια και 19 δι-σέγγονα. Ήξερε λοιπόν καλά τι ευχόταν στην εγγονή της.

Πρόπερσι που ξαναήταν στο χωριό κατέβηκε στο πανηγύρι στην πλατεία και χόρευε. Εμείς να ευχηθούμε να φθάσουν πολλοί στα χρόνια της και να ζήσουν μια τόσο πλούσια σε συναισθήματα ζωή και το χρώμα της Δομνίστας που τη σκέπασε ως είναι ελαφρύ.

Αιώνια η μνήμη της

Α.Δ.Σ.

## Ελένη Αθ. Τσαπραζή



Ενα χρόνο μετά το θάνατο του αγαπημένου της συζύγου άφησε τούτη τη ζωή και πήγε να τον συναντήσει στους ουρανούς η **Ελένη Αθ. Τσαπραζή**. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα **Ψιανά**, απ' όπου την πήρε νύφη στις αρχές της 10ετίας του 1950 ο **Αθ. Τσαπραζής**. Έζησε μαζί του τα δύσκολα εκείνα χρόνια της ζωής της Δομνίστας με τις πολλές υποχρεώσεις μέσα και έξω από το σπίτι. Στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της παλλικαρία σε όλες τις αγώνες και τους αγώνες του μεγαλώματος μιας οικογένειας. **Απόκτησε μαζί του τη Λούλα, το Σπύρο, το Δη-**

**μήτηρ και τη Λαμπρινή.**

Είδε τα παιδιά της να σπουδάζουν, να αποκαθίστανται στη ζωή, να της κάνουν εγγόνια και να ευδοκούν. Μαζί τους ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, έμενε όμως και στο χωριό αρκετό καιρό τα καλοκαίρια.

Η εκλιπούσα ήταν δυνατός άνθρωπος και χαρακτήρας που πάλαψε τη ζωή με θάρρος.

Αγαπητή και καλή με τους δικούς της και τους ξένους αφήνει πίσω της την αγαθή ανάμνηση μιας σεβαστής συζύγου, μητέρας και γιαγιάς. Ευχόμαστε ο Θεός να την αναπαύσει στους ουρανούς ενώ το φθαρτό της σώμα κοιμάται δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο στο κοιμητήριο της Δομνίστας. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Α.Δ.Σ.

## ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Του Ανόργυρου-Γιάννη Μαυρομύτη

Το δημοτικό τραγούδι "η Ασημούλα", τραγουδιώνταν στην Ηπειρο και, λιγότερο, στη Ρουμελι.

Εγινε ευρύτατα γνωστό από το ραδιόφωνο, με τη φωνή του Στέλιου Μπέλλου, κάπου στα 1958-59.

Και είναι γνωστό, από πλευράς στιχουργικής - ποιητικής, σαν μια αυτόνομη μικρή ιστορία της βλάχας, που ξεκίνησε να πάρει από τη στρουγάκα το γάλα, να το φορτώσει σ' άλογα και να ξαναγυρίσει απ' τον ίδιο δρόμο.

Η Ασημούλα, όμως, "πήρε το δρόμο των κλεφτών, των καπεταναίων - βρίσκει τον κλέφτη εμπροστά...", όπως τελειώνει το τραγούδι.

Πριν από χρόνια, όταν οι άνθρωποι τραγουδούσαν ακόμα στις παρέες, στα γλέντια, στα ξενύχτια, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ένας καλός φίλος, Βλάχος, που διέθετε εξαιρετική φωνή, σε μια μικρή παρέα που βρισκόμασταν, τραγούδησε, χωρίς ιδιαίτερη αφορμή, έτσι, από μεράκι, τους παρακάτω στίχους, στο σκοπό, βέβαια, της "Ασημούλας":

*Την άκρη-άκρη πήγαινε*

*(η Ασημούλα μου)*

*Την άκρη το ποτάμι.*

*Βρίσκει του Νάσιου τα μαλλιά*

*του Νάσιου το κεφάλι*

*και στην ποδιά τα μάζεψε...*

*Μαλλιά μ' πουν' το κεφάλι σας*

*πλεξίδα το κορμί σας*

*— Μαύρα πουλιά το τριγυρνούν...*

Αφού τελείωσε, μου είπε την ιστορία, όπως την άκουσε από τους παλιότερους.

Η Ασημούλα, στην ύπαιθρο που ζούσε, γνώρισε έναν κλέφτη, τον Νάσιο, με τον οποίο ερωτεύτηκε, όπως κι ο Νάσιος αγάπησε την ωραία βλάχα.

Κάθε μέρα πήγαινε στη στρουγάκα, έπαιρνε το γάλα, αλλά στο γυρισμό έπαιρνε άλλο δρόμο, για να συναντήσει τον ερωμένο της.

Οι γονείς της κατάλαβαν ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει και της έλεγαν να γυρίζει από τον ίδιο δρόμο, που πήγαινε στη στρουγάκα.

Ο Νάσιος, ενδιαφέρθηκε να μάθει τίνος θυγατέρα είναι η Ασημούλα.

Με φρίκη πληροφορήθηκε, ότι ήταν αδερφή του. Νιώθοντας άτυχος, χωρίς όμως να είναι, θέλησε να εξιλεωθεί στη λεβέντικη συνείδησή του - αυτοκτόνησε.

Η Ασημούλα, χωρίς να ξέρει την τραγική πραγματικότητα, αφού δεν τον βρήκε στο συνηθισμένο μέρος που συναντιότανε, ένιωσε από ένστικτο πως κάτι κακό του συνέβη και πήρε τα βουνά και τα λαγκαδια να τον βρει. Το πως τον βρήκε, μας το είπε το σύντομο τραγούδι, που προείπαμε.

Ας κάνουμε και μια ερώτηση, όσο απίθανη κι αν είναι σαν υπόθεση:

Ο Σολωμός στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα γνώριζε Σουλιώτες, ήξερε το δημοτικό τραγούδι (όπως και τον Ερωτόκριτο), δεν ήταν αποκομμένος από το κοινωνικό - πέρα από το ιστορικό - γίγνεσθαι.

Μήπως, ακούγοντας το τραγούδι και την ιστορία της Ασημούλας εμπνεύστηκε το "Λάμπρο";

Ποιός ξέρει...

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

— Ο κ. **ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΡΚΑΣ**, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομνίστας, εκφράζει τις ολόψυχες ευχαριστίες του σε όλους εκείνους που τον τίμησαν με την ψήφο τους, Σταβλιώτες και μη και δηλώνει πως θα συνεχίσει με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τόπο μας, που τόσο λατρεύει, πλάι στον πανάξιο Δήμαρχό μας κ. **ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ**.

— Ο κ. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ**, Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος απευθύνει σε ΟΛΟΥΣ τους συνδημότες μας τις εγκάρδιες ευχαριστίες του για την πανηγυρική επανεκλογή του και την αποδοχή από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα μας.

Η προσφορά και η συμβολή του στα του Δήμου μας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στη νέα τετραετία.

— Θερμότερες ευχαριστίες εκφράζει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** από την Αμπλιανή για την επανεκλογή του και τη στήριξη του από τους συγχωριανούς του αλλά και από συνδημότες άλλων Διαμερισμάτων, όπως Δομνίστας και Στάβλων.

— Η κ. **ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ** ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους συγχωριανούς μας και τους συνδημότες μας για την εκλογή της στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και υπόσχετα πως θα αγωνιστεί με όλες τις τις δυνάμεις για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής μας, βοηθώντας - κατά το δυνατόν - τον από όλους αποδεκτό Δήμαρχό μας κ. **ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ**.



