



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' - Έτος 30ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 350
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

Οκτώβριος 2011
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Γιορτή τσίπουρου 2011

Για 7η συνεχή χρονιά ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος και οι συνεργαζόμενοι χωριανοί στήριξαν τη φετινή γιορτή τσίπουρου, την πιο πετυχημένη ως τώρα δράση του Συλλόγου με πνευματικούς πατέρες το Γιάννη Μήτσου, τον Πάνο Σταμάτη, το Γιώργο Μπελετεγή κ.ά. Μέσα στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας ο σύλλογός μας θέλησε να προσφέρει μια ευκαιρία για ξέσπασμα και μια ακτίνα ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Το τσίπουρο συντρόφευε τους προγόνους μας στις ώρες της πείνας και του πολέμου, το ίδιο συντροφεύει και τις δικές μας δύσκολες μέρες και μας κάνει να προσδοκούμε την άνοιξη.

Η φετινή γιορτή είχε συνδιοργανωθεί το Δήμο Καρπενησίου (δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης) όπου το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ψήφισε να καλύψει ο σχετικός πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου το κόστος των μπουκαλιών (πάνω από 1.400 ευρώ). Φυσικά βοήθησε το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας (Πρόεδρος Αθαν. Αναγνωστόπουλος) και οπωσδήποτε τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου: Γιάννης Παπαδόπουλος

(Πρόεδρος και Τοπικός Σύμβουλος), Κώστας Νταλιάνης (αντιπρόεδρος), Ευαγγελία Παπαδοπούλου (Γραμματέας) Δημήτρης Σταμάτης (ταμίας και αντιδήμαρχος δ. Καρπενησίου) και Τάκης Τσίρκας (μέλος).

Η οργανωτική επιτροπή που έδωσε το παρόν από τη Δευτέρα 24/10 έως Δευτέρα 31/10/11 ήταν ο Σωτήρης Σώκος, Θανάσης Σταμάτης, Θανάσης Νταλιάνης, Κώστας Παπαδόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Τάσος Τσαπραζλής, Κώστας Καραδήμας, Σπύρος Σιακαβέλλας, Γιάννης Μήτσου, Κώστας Αγγελής, Νώντας Φαρμάκης, Νίκος Φαρμάκης, Ελένη Καραδήμα, Γιάννης Παπαδόπουλος, Στέφανος Φαρμάκης.

Το κύριο βάρος της δουλειάς που ήταν τα καζάνια είχε αρχικά ο Νώντας Φαρμάκης και ο Σωτήρης Σώκος και μετά ο Σωτήρης Σώκος με το Θανάση Σταμάτη και το Θανάση Νταλιάνη. Βοηθούμενοι και από άλλους κατάρτερα να ξεπεράσουν την ατυχία της βλάβης του ενός καζανιού σχεδόν ως το τέλος της γιορτής. Τον έλεγχο της ποιότητας του τσίπουρου είχε ο Σωτήρης Σώκος και την επιμέλεια ο Κώστας

και Σταύρος Παπαδόπουλος. Τη διαχείριση των μπουκαλιών και την παραλαβή των δεσμάτων είχε ο Θανάσης Νταλιάνης. Τα κάστανα έψηνε ο Τάσος Τσαπραζλής με τους βοηθούς του. Το σερβίρισμα είχαν οι Κώστας Καραδήμας και Σπύρος Σιακαβέλλας. Την πώληση ανέλαβε και φέτος η Ελένη από τη Σέριφο, σύζυγος Δημ. ΕΑ. Καραδήμα όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Για 3 μέρες μόνη στο τσουχτερό κρύο από το πρωί έως αργά το βράδυ είχε την ευθύνη της πώλησης των αναμνηστικών. Με άκρα συνέπεια και ευσυνειδησία συνετέλεσε και αυτή από την πλευρά της στο άριστο οικονομικό αποτέλεσμα. Το σερβίρισμα των φαγητών είχαν οι: Έφη Κ. Δημητρογιάννη, Σπυριδούλα Γκριζή, Ευπραξία Κ. Καραδήμα, Μαρία Σ. Σώκου, Φωφώ Θ. Φραγκούλη. Διακινήθηκαν και λαχνοί από τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Νταλιάνη, Ευαγγελία Παπαδοπούλου και Τάκη Τσίρκα.

Το τσιπουρόμελο παρασκεύαζε ο Σωτήρης Σώκος που είχε και τη διανομή μελιού με καρύδια.

Συνέχεια στην 2η σελ.

Παραλειπόμενα

— Για το τσιπουρόμελο που εμφανίστηκε και σερβιρίστηκε η Μαρία και ο Σωτ. Σώκος διέθεσαν δωρεάν 56 κιλά μέλι. Υπόψη ότι το τσιπουρόμελο γίνεται με 3,5 κιλά μέλι στα 10 κιλά τσίπουρο.

— Για το μέλι με καρύδια που σερβιρίστηκαν η Μαρία και ο Σωτ. Σώκος διέθεσαν δωρεάν 20 κιλά μέλι και 4 κιλά ψίχα από δικά τους ντόπια καρύδια.

— Ο Δήμαρχός μας κ. Κώστας Μπακογιάννης που θα πάει στο Λονδίνο με

τον υπουργό πολιτισμού για να συναντήσουν Άγγλους επιχειρηματίες πήρε μαζί του 30 μπουκαλάκια μινιατούρες να διαφημίσει την Ευρυτανία.

— Φέτος με ιδέα του Σωτ. Σώκου είχαμε και μικρά αναμνηστικά μπουκαλάκια των 33 γραμ. αντί 1,5 ευρώ. Αυτό για να προσαρμοστούμε στη λιτότητα και να διευκολύνουμε ιδίως τους νέους με τα περιορισμένα οικονομικά να πάνε κάτι στους

Συνέχεια στην 2η σελ.

Έρθε το βράδυ...

Τώρα νυχτώνει νωρίς...
Έξω βοριάς δυνατός... κρύο πολύ
κι εγώ γέρος και μόνος!
...αναθυμείται, μονολογεί και προσεύχεται
στη γωνιά του ο μπάρμπα Γιάννης:
Θε μου, τα χρόνια μου πέρασαν
μέσ' τη δική Σου αγάπη,
Σ' ευχαριστώ Κύριε!

Σ' όλα μου τα χρόνια,
«εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου,
εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου» ψαλμ. 62, 9
Ναι Κύριε, κι ομολογώ,
ότι και να 'ταν δυνατό
δέκα φορές να ζούσα
δέκα φορές πιο δυνατά
ΕΣΕΝΑ θ' αγαπούσα!

Βράχος

Τιμήθηκε με λαμπρότητα η επέτειος του «ΟΧΙ»



Με κάθε λαμπρότητα τιμήθηκε φέτος στο χωριό μας η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Το πρωί στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, κατά την οποία μνημονεύθηκαν οι δέκα (10) ήρωες -νεκροί της Δομνίστας στα βορειοηπειρωτικά βουνά και στο τέλος έγινε δοξολογία. Στη συνέχεια το πολυπληθές εκκλησίασμα κατευθύνθηκε στην πλατεία και στο χώρο του μνημείου όπου, σύμφωνα με το πρόγραμμα έγιναν:

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Η γιορτή άρχισε την Παρασκευή το πρωί και τέλειωσε την Κυριακή το μεσημέρι. Το Σάββατο το μεσημέρι, στην καρδιά της γιορτής ήταν μαζί μας ο Δήμαρχός μας **Κώστας Μπακογιάννης**, ο βουλευτής Ευρυτανίας **Ηλίας Καρανίκας**, η βουλευτής Αθήνας **Ντόρα Μπακογιάννη**, ο βουλευτής Αιτ/νίας κ. **Κώστας Καραγκούνης**, ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου δ. Καρπενησίου κ. **Ντέκας**, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. **Γεντισαρόπουλος**, **Λάμπας**, **Σουλιώτης** και **Σταμάτης**, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Τσιτσάνης** και **Σκλαπάνης**, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρπενησίου κ. **Κολοκύθας** κ.ά. Φυσικά χιλιάδες Δομνιστιάνοι και φίλοι πέρασαν και τις τρεις μέρες και δοκίμασαν το τσίπουρο και τα συνοδευτικά του, χόρευαν μέχρι αργά τη νύχτα και γέμισαν την ψυχή τους με κουράγιο για το χειμώνα που έρχεται.

Μέλη της οργανωτικής επιτροπής με σχεδόν 24ωρη παρουσία προσπα-

θησαν ώστε να παραχθεί άριστη ποιότητα τσίπουρου, να διακινήθει χωρίς ατασθαλίες, να γευτούν όλοι τα εδέσματα, να είναι άψογη η οικονομική διαχείριση προσαρμοσμένη στη λιτότητα και την τίμια χρήση του υστερήματος. Ίσως έγινε δυσάρεστη αλλά είναι προτιμότερο να δυσανεχτηθούν λίγοι και να περάσουν καλά οι πολλοί παρά το αντίθετο. **Εξάλλου η γιορτή στηρίζεται στον εθελοντισμό και την εμπιστοσύνη.**

Αυτή πιστεύουμε ότι δεν τη χάσαμε παρότι τα τελευταία χρόνια πολλοί στη χώρα μας συνήθισαν να καρπώνονται το αίμα των άλλων. Απόδειξη όλων αυτών ήταν η οικονομική μας επιτυχία όπως θα δείτε στη συνέχεια, παρότι φέτος τα σταφύλια κόστισαν σχεδόν τετραπλάσια, από τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ πέρυσι υπήρξε έλλειμμα 700 ευρώ φέτος το κέρδος ξεπέρασε τα 2.000 ευρώ, παρά και την οικονομική κρίση που φτώχυνε

τους συμπολίτες μας. **Μας στήριξαν αγοράζοντας τα αναμνηστικά μπουκάλια και αυτό δείχνει το μεγαλείο των ανθρώπων του λαού μας που ότι και αν μας λένε είμαστε πολύ καλύτεροι απ' ότι νομίζουν και απ' ότι νομίζουμε.** Αναλυτικά εισπράχθηκαν ως το μεσημέρι της Κυριακής (υπήρξαν και μετά λίγες εισπράξεις): 5.408 ευρώ. **Έξοδα:** Αγορά σταφυλιών 2.115 ευρώ (πέρυσι μόνο 600), εργατικά απόσταξης: 350 ευρώ, φιάλες σε Παπαδημητρίου: 200 ευρώ (μας χάρισε 60 ευρώ) φιάλες κ.λπ. σε Καρτσάκη 160 ευρώ (μας χάρισε 40 ευρώ), διάφορα υλικά π.χ. χύτρες κ.λπ. 415 ευρώ, τοποθέτηση κάμερας: 105 ευρώ (την κάμερα πρόσφερε ο Γιάννης Μήτσου που έχει ήδη προσφέρει ένα καζάνι και ένα λάπτοπ), επισκευή καζανιού: 30 ευρώ, υλικά κάδης: 20 ευρώ, ξύλα για τα βαρέλια που έκαιγαν όλη νύχτα: 80 ευρώ (ο Κώστας Αγγελής μας χάρισε 40 ευρώ). **Σύνολο**

εξόδων 3.475 ευρώ. Κέρδος 5.408-3.475=1.923 ευρώ (Σημ. στα έξοδα άλλες χρονιές έμπαιναν και τα μπουκάλια, φέτος 1.400 ευρώ κάλυψε ο Δήμος Καρπενησίου. Και αυτά όμως αν πληρώνονταν θα υπήρχε όφελος αν και η γιορτή αυτή στόχο έχει να διασκεδάσει ο κόσμος και να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο Σύλλογος).

Επιλογικά μπορούμε να πούμε πως όσοι μπορούσαν και όσο μπορούσαν, από τον πρόεδρο του Συλλόγου **Γιάννη Παπαδόπουλο** και τα μέλη του Δ.Σ. ως τον τελευταίο χωριανό και φίλο έκαναν το καλύτερο δυνατό και γι' αυτό η γιορτή είχε πρωτοφανή επιτυχία. Εκείνο τέλος που θέλουμε να τονισθεί ιδιαίτερα είναι πως η οργανωτική επιτροπή προσπάθησε με απόλυτη διαφάνεια και τιμιότητα να διαχειρισθεί την οικονομική πλευρά της γιορτής και το παραχθέν τσίπουρο.

Και του χρόνου.

**Για την οργανωτική επιτροπή
Αθ. Δ. Σταμάτης**

Στατιστικά της γιορτής

Φέτος για πρώτη φορά ο **Σωτ. Σώκος** κατέγραψε λεπτομερώς τι παρήχθη και πώς διατέθηκε. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν για τον καλύτερο προγραμματισμό στο μέλλον. Η γιορτή γίνεται θεσμός και παρά τον εθελοντικό και αυθόρμητο χαρακτήρα της χρειάζεται και κάποια αριθμητικά δεδομένα. Ειδικότερα:

Τσίπουρο σερβιρίστηκε: Πέμπτη βράδυ 5 κιλά, **Παρασκευή 28/10:** 60 κιλά, **Σάββατο** 65 κιλά και **Κυριακή:** 10 κιλά. Συνολικά 140 κιλά που αντιστοιχεί περίπου σε 7.000 σερβιρίσματα.

Τσιπουρόμελο: Πέμπτη βράδυ 7 κιλά, **Παρασκευή 28/10:** 40 κιλά, **Σάββατο:** 50 κιλά, **Κυριακή:** 10 κιλά. **Συνολικά** 107 κιλά.

Αν θέλουμε να αναλογιστούμε σε πλήθος ανθρώπων θα πρέπει να σερβιρίστηκαν χοντρικά 6.000 μερίδες τσίπουρο και 3.500 τσιπουρόμελο.

Συνέχεια από την 1η σελ.

φίλους τους. Είχαμε 1.000 τέτοια μπουκαλάκια και διακινήθηκαν ως την Κυριακή 600. Συνέχισαν να πωλούνται και μετά.

— Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου **Δομνίστας Θαν. Αναγνωστόπουλος** πρόσφερε αλλεπάλληλα πιάτα με εδέσματα για τη γιορτή και έψησε 15 κιλά λουκάνικα που πρόσφεραν χωριανό.

— Ο **Πέτρος Γιάτσης** ήταν βασικός στο στήσιμο των εγκαταστάσεων και με το αγροτικό του βοήθησε στη μεταφορά πλήθους υλικών.

— Η **Γιώτα Θεοδ. Τσιάμη** με τις ζεστές πίτες της γλύκανε αρκετούς.

— Ο **Νώντας Φαρμάκης** έφερε δυο βαρέλια όπου μέσα έκαιγε φωτιά όλη νύχτα. Καταπληκτική ιδέα που δημιούργησε ατμόσφαιρα. Μόνο που την πρώτη βραδιά δεν φροντίσαμε για ξύλα. Την άλλη μέρα το πρωί ο **Θαν. Αναγνωστόπουλος** τράβαγε τα μαλλιά του γιατί είδε το σωρό με τα ξύλα για τον ξενώνα λεηλατημένο. Το πράγμα διορθώθηκε με αγορά ξύλων μετά.

— Η **Ειρήνη Γκρίζη** (κόρη της Σπυρ. Νταλιάνη) και η εκ Θεσσαλονίκης φίλης της **Ματίνα Βάνα** βοήθησαν στο σερβίρισμα του τσίπουρου και η χάρη των δυο κοριτσιών ζέστανε ακόμα πιο πολύ τη ζεστή ατμόσφαιρα της γιορτής.

— Καταπληκτική ήταν η ιδέα του γιατρού **Γιάννη Μήτσου** να τοποθετηθεί κάμερα διαρκούς μετάδοσης της γιορτής από το διαδίκτυο. Πολλοί - έστω οπτικά - βρέθηκαν μαζί μας. Και από τα απρόοπτα της νέας

Παραλειπόμενα

Τεχνολογίας: Φίλη μας κάποια στιγμή πήγε να πάρει ένα από τα κάστανα που ψήνονταν. Μόλις το πήρε καυτό χτύπησε το κινητό της. Το έριξε βιαστικά στην τσέπη και μίλησε. Ήταν η αδελφή της. Έπεσε από τα σύννεφα όταν την άκουσε να της λέει: «Το κάστανο που έριξες στην τσέπη βγάλτο! Θα σε κάψει!»

— Το βράδυ του Σαββάτου το κέφι είχε κύριο συντελεστή τον **Κώστα Μπούτο**, σύζυγο της **Δέσποινας Καρέτσου**, που έπαιξε το ρόλο του ντισκ-τζόκευ και σκόρπισε άφθονο κέφι ως αργά τη νύχτα. Θα σε έχουμε και του χρόνου Κώστα;

— Παρέλειψα στους δοκιμαστές του παραγόμενου τσίπουρου το **Σταύρο Παπαδόπουλο**. Σε δύσκολη στιγμή της παραγωγής η παρέμβασή του ήταν καταλυτική και άκρως βοηθητική.

— Οι γυναίκες του χωριού - νύφες και μη - έκαναν και φέτος το θαύμα τους. Γλυκάθηκαν οι ουρανίσκοι από θεσπέσιες γεύσεις.

— Βούλιαξε η πλατεία από νεολαία **Δομνίστας** και πάσης Ελλάδος. Και του χρόνου παιδιά περισσότεροι.

— Αργά τη νύχτα χορεύτηκε «το πως το τριβουν το πιπέρι του διαβόλου οι καλογέροι» στην πιο ακραία εκδοχή. Αρχδ... ο **Θανάσης Νταλιάνης** που με τη ζωστήρα «έζαφτε» όσους δεν τηρούσαν το τυπικό του χορού. Μαλακά όμως Θανάση με τις κοπέλες!

— Και από εκείνα που μας απογειώνουν: 300 ευρώ έδωσε για ενίσχυση της γιορτής ο Γ.Ν.Σ.

**Για την επομένη
Γιορτή τσίπουρου**

Με βάση τη φετινή εμπειρία νομίζω ότι θάναί χρήσιμο να μας προβληματίσουν ορισμένα πράγματα για το μέλλον της γιορτής.

Η γιορτή φτάνει στα όρια της από την άποψη αριθμού ανθρώπων και ποσότητας τσίπουρου. Έφτασε στιγμή που στην πλατεία ήταν το αδιαχώρητο. Πόσους αντέχουμε ακόμα; Ευτυχώς που οι επαγγελματίες του χωριού αντέχουν ακόμα.

Τα 2.000 κιλά σταφύλια των προηγούμενων ετών αντιστοιχούσαν σε 20 καζανιές. Φέτος φτά-

σαμε τις 29. Πόση δουλειά μπορούν να αντέξουν οι εθελοντές; Και πόσοι είναι αυτοί; Φυσικά όχι όσοι δηλώνουν τον Αύγουστο αλλά όσοι ξεπαγιάζουν τέλη Οκτώβρη. Να πληρώσουμε; Είναι απαγορευτικοί. Με εργάτες της ρουτίνας δουλειά δε γίνεται. Ένα μικρό παράδειγμα. Πριν 3 ή 4 χρόνια είχαμε βοηθούς εργάτες αλοδαπούς. Κάποια στιγμή χρειάστηκαν καρύδια - ψίχα. Αγοράσαμε καμιά 10καριά κιλά και τους βάλαμε να τα σπάσουν. Η ψίχα δεν έφτασε πουθενά για πουθενά.

Στην απορία μας κάποιος τρίτος μας είπε ότι τα περισσότερα από όσα καθάριζαν πριν τα έτρωγαν! Φέτος ο **Σωτήρης Σώκος** με 4 κιλά ψίχα κάλυψε χιλιάδες και χωρίς κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό της γιορτής.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από τώρα τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς και φυσικά τον προγραμματισμό με προτάσεις να ελαφρύνουμε το βάρος της γιορτής χωρίς να τη μετατρέψουμε σε αγυαρεία δημοσίων υπαλλήλων. **Ζητούνται αληθινοί εθελοντές.**

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόδου Συλλόγου

Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας

Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526

Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€

Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον

Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Η αλληλογραφία μας

— κ. Νίκον Λιάκον, Μεσολόγγι. Λάβαμε την επιταγή σας και ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα όμως σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και για την αγάπη σας στη γενέτειρα αφού συγκεκριμένα γράφετε: «...Ευχαριστούμε για την ενημέρωση για τα δρώμενα της Δομνίστας. Αν και λείπουμε απ' αυτή, από μικρή ηλικία, η καρδιά μας χτυπάει αδιάκοπα για τη γενέτειρά μας».

— κ. Νίκον Κ. Τσαπραζλή, Χαλίκι Αιτωλικού. Λάβαμε τη συνδρομή σας και το ποίημά σας, το οποίο και δημοσιεύουμε. Ευχαριστούμε!

Συνδρομές που λάβαμε

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

| | |
|---|------------|
| Σώκος Σωτήρης | ευρώ 20,00 |
| Σώκου Μαρία | 20,00 |
| Σταμάτη Βερονίκη | 10,00 |
| Παπαδόπουλος Ιωάννης | 20,00 |
| Μωρίκης Πέτρος | 20,00 |
| Παπαδόπουλος Σπύρος | 20,00 |
| Συρογιαννίδης Σπύρος | 20,00 |
| Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. | 20,00 |
| Κουκόπουλος Παναγιώτης (σύζ. Βασιλικής Συρογιαννίδη) | 20,00 |
| Παπαδοπούλου Παναγιώτα | 20,00 |
| Παπαδόπουλος Κων. Αθαν. | 20,00 |
| Αδοσίδης Λάζαρος (σύζ. Νίκης Παπαδοπούλου) | 20,00 |
| Συροθανάση Γεωργία Αθαν. | 20,00 |
| Σταμάτης Κων/νος Δημ. | 20,00 |
| Σώκος Κων/νος (Λεύκα Αγρινίου) | 20,00 |
| Φαρμάκης Επαμεινώνδας | 20,00 |
| Τσατσούλα Ειρήνη | 20,00 |
| Σταμάτης Ιωάννης Δημ. | 25,00 |
| Σταμάτη-Μαυρίκα Σούλα | 25,00 |
| Τσαπραζλής Αναστάσιος Κ. | 20,00 |
| Παπαδοπούλου Λευκοθέα | 20,00 |
| Παπαδοπούλου Ευαγγελία Κων. | 10,00 |
| Καπνίσσης Σπύρος | 20,00 |
| Φαρμάκης Γεώργιος | 20,00 |
| Κοτοπούλου Τούλα | 20,00 |
| Σταμάτης Κώστας Αθαν. (Κεφαλόβρυσο) | 50,00 |

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Αχ χωριό μου!

Βουνά μου σας νοστάληγα
Χωριό μου αγαπημένο
νά 'ρθω να σας επισκεφθώ
την ώρα περιμένω.

Για λίγο να κατέβαινα
και στο καλό σχολειό μου
τις αναμνήσεις τις παλιές
να φέρω στο μυαλό μου!

Ήθελα να βρισκόμουν
στη φτωχογειτονιά μου
και να 'βρισκα τους φίλους
μου
για να χαρεί η καρδιά μου.

Της Καλλιακούδας τα βουνά
θέλω να περπατήσω
δυο μέρες μόνο να χαρώ
και πάλι να γυρίσω.

Μα θέλω αυτούς που έρχονται
για να παραθερίσουν
αν θα τους θυμηθώ
και αν θα με αναγνωρίσουν.

Αχ, όχι χωριό μου δεν θα 'ρθώ
γιατί έχω πια γεράσει
με τσάκισε το πρόβλημα
αυτό που έχω περάσει!

Στον Άνινο θε να βρεθώ
πεζός να περπατήσω

Νίκος Κ. Τσαπραζλής

Οι γιατροί της περιοχής μας στην Εθνική Αντίσταση

Εισηγητής: Αθαν. Δ. Σταμάτης

Συνέχεια από το προηγούμενο

(Γεώργιος Τσοούκαλος)

Η δράση του στο ΕΑΜ διήρκεσε μέχρι το 1943. Τότε βρέθηκε σε μια περιφερειακή συνδιάσκεψη στην ορεινή Ναυπακτία. Εκεί κάποιος από τους εισηγητές ανέφερε ότι μακροπρόθεσμος στόχος δεν ήταν οι Γερμανοί που έχαναν τον πόλεμο αλλά η κατάκτηση της εξουσίας μεταπελευθερωτικά. Αυτό του έκανε αρνητική εντύπωση. Διαφώνησε και όταν γύρισε στο Κρίκελλο απεχώρησε από το ΕΑΜ και προσχώρησε στον ΕΔΕΣ που τότε οργανώθηκε στην περιοχή. Μετά την ίδρυση στις 28 Ιουλίου 1943 κοινού στρατηγείου των ανταρτών στο Πετρούλι επετράπη η δημιουργία παράλληλων αντιστασιακών οργανώσεων. Σύμφωνα με τον **Αθ. Τραχήλη** στο Κρίκελλο έγινε οργάνωση του ΕΔΕΣ στην οποία πρωτοστάτησε ο **Τσοούκαλος**. Το ίδιο έγινε και στη Δομνίστα. Από το καλοκαίρι του 1943 υπάρχει μια φωτογραφία του ΕΔΕΣ Δομνίστας στον Προφήτη Ηλία (Αι-Λιά) με τον **Γ. Τσοούκαλο** στη μέση. Όταν το φθινόπωρο του 1943 ξέσπασε ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ στις Εαμοκρατούμενες περιοχές διαλύθηκαν οι οργανώσεις του ΕΔΕΣ και αντίστροφα του ΕΑΜ στις ΕΔΕΣοκρατούμενες. Ο γιατρός πέρασε δύσκολες ώρες. Συνελήφθη και κλείστηκε φρουρούμενος με άλλους στο Δημοτικό Σχολείο Κρικέλλου. Κατά τον **Αθ. Τραχήλη** τους είχαν υπό κράτηση στο ξενοδοχείο του **Ν. Κρέτση**. Δεν τους πείραξαν και μετά δυο μέρες τους άφησαν ελεύθερους. Ο γιατρός με άδεια του **Τραχήλη** έφυγε για το Μεσολόγγι. Κατά τις αφηγήσεις του **Τσοούκαλου** στα παιδιά του ενώ ήταν κρατούμενος τον πλησίασε κρυφά τη νύχτα ένας από τους φρουρούς Κρικελιώτες και του είπε να δραπετεύσει. Του αντάρτη του είχε σώσει την αδελφή σε ένα πολύ δύσκολο τοκετό και του χρωστούσαν ευγνωμοσύνη. Αρνήθηκε. Εκείνος επέμενε για 2η και 3η νύχτα ότι θα τον εκτελούσαν, αν δεν έφευγε. Τότε δέχτηκε. Με προσωπικό κίνδυνο ο αντάρτης τον διευκόλυνε κρυφά τη νύχτα να το σκάσει και να πάει στο Μεσολόγγι. Ήταν εύκολο να φύγει γιατί ήταν ακόμη αγαμός. Στην Αιτωλοακαρνανία εντάχθηκε στα ένοπλα τμήματα του ΕΔΕΣ και πολέμησε με το βαθμό του λοχαγού μεταξύ άλλων και στη μάχη της Αμφιλοχίας. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον **Ναπολέοντα Ζέρβα**, ο οποίος του βάπτισε και το γιο του αργότερα. Μεταπελευθερωτικά κατέβηκε και στις εκλογές με το **Ζέρβα** χωρίς να εκλεγεί. Άσκησε την ιατρική στο Μεσολόγγι όπου μεγάλωσε ένα γιο και 4 θυγατέρες. Θυμόταν όμως πάντα το Κρίκελλο το οποίο επισκεπτόταν συχνά μετά το 1950. Πέθανε το 1994.

Ο γιατρός **Κων. Δ. Φούρλας** γεννήθηκε στο Νεοχώρι Ναυπακτίας το 1907. Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου συνέχισε σπουδές στο Γυμνάσιο στη Ναύπακτο. Ο πατέρας του είχε πάει στην Αμερική και είχε την οικονομική δυνατότητα να τον σπουδάσει. Το 1928 κλήθηκε στις τάξεις του στρατού να υπηρετήσει τη θητεία του στο 3ο ορεινό Σύνταγμα Πυροβολικού στην Κόρινθο από όπου απολύθηκε το 1930. Τότε εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Μετά το πέρας των σπουδών του ειδικεύτηκε στη μαιευτική και την παιδιατρική, ειδικότερες άκρες απαραίτητες για την εκτός πόλεων Ελλάδα. Το 1938 εγκαταστάθηκε ως κοινοτικός γιατρός στη Δομνίστα όπου παρέμεινε ως το 1947. Μαζί του από το 1939 η αγαπημένη του σύζυγος **Θεοδώρα (Ντόλα) Κατσούλη** από τη Σίκινο.

Είναι τρυφερή η ιστορία του ορεισίβιου Ναυπάκτιου και της όμορφης Κυκλαδίτισσας. Φοιτητής ο **Κ. Φούρλας** έμενε στο Παγκράτι. Απέναντί του ήταν το πατρικό σπίτι της μέλλουσας συζύγου του. Ερωτεύθηκε τρελά τη γειτονοπούλα και μετά την εγκατάστασή του στη Δομνίστα ένωσε μαζί της τη ζωή του σ' εκείνη την ταραγμένη περίοδο.

Στη Δομνίστα εγκαταστάθηκαν στο παλιό αρχοντικό σπίτι των Αγγελιάων στην πλατεία του χωριού και μοιράστηκαν όλες τις δυσκολίες της ζωής μέσα στα βουνά. Το 1940 ο γιατρός στρατεύτηκε με το βαθμό του ανθυπιάτρου και τοποθετήθηκε σε μονάδα της Μακεδονίας στα οχυρά προς τη Βουλγαρία. Μετά την εισβολή των Γερμανών και την κατάρρευση του μετώπου γύρισε με περιπετειώδη τρόπο στη Δομνίστα όπου συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του εν μέσω κατοχής. Στενός του φίλος στη Δομνίστα ήταν ο φιλόλογος **Κων. Κοντορλής** του οποίου ο σύζυγος ήταν επίσης από την Αθήνα. Οι δυο οικογένειες συνδέθηκαν με αδελφική φιλία. Και ο **Φούρλας** και ο **Κοντορλής** ήταν σοβαροί, μετρημένοι, μετριοπαθείς, ανιδιοτελείς άνθρωποι και έχαιραν σεβασμού και εκτίμησης στη μικρή κοινωνία του χωριού. Όταν τον Ιούνιο του 1942 ο **Άρης** μίλησε στην πλατεία της Δομνίστας ήταν εκεί, τον άκουσαν και συγκινήθηκαν από το μήνυμά της αντίστασης. Μετά ώριμη σκέψη προσχώρησαν στο ΕΑΜ και η προσχώρησή τους αυτή έπεισε και αρκετούς διστακτικούς για την αγνότητα των προθέσεων της οργάνωσης, να κάνουν το ίδιο. Συνέπεια αυτής της συμμετοχής του ήταν η δημιουργία φιλικής σχέσης με τον υπεύθυνο του εφεδρικού ΕΛΑΣ της περιοχής, **Αθ. Τραχήλη** ο οποίος και του βάπτισε την μοναχοκόρη. Ο γιατρός προσέφερε πολλά στους αντάρτες από ιατρικής πλευράς και στον άμαχο πληθυσμό. Το 1944 έσωσε κυριολεκτικά από το θάνατο τραυματίες από βομβαρδισμό των Γερμανών. Γράφει ο **Αθ. Τραχήλης**: «... τραυματίστηκε σοβαρά η Σπ. Γ. Αγγελή. Έχασε το ένα της χέρι. Την έσωσε από βέβαιο θάνατο... ο γιατρός του χωριού Κων. Φούρλας, ο οποίος της καθάρισε τις πληγές και έκανε την επέμβαση μέσα στο σχολείο».

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Τιμήθηκε με λαμπρότητα η επέτειος του «ΟΧΙ»

Συνέχεια από την 1η σελ.

- Επιμνημόσυνη δέηση
- Πανηγυρικός της ημέρας από τον Φιλόλογο κ. Αθανάσιο Σταμάτη.
- Προσκλητήριο των δέκα (10) νεκρών του Έπους του '40.
- Κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο και τον εκπρόσωπο του Φιλοπρόδου Συλλόγου Δομνίστας κ. Αθανάσιο Κ. Νταλιάνη.
- Τήρηση ενός (1) λεπτού σιγής.
- Εθνικός Ύμνος.

Σημειώνεται ότι στην σημαιοστόλιστη πλατεία μας, όπου λειτουργούσαν και τα καζάνια για τη Γιορτή του Τσίπουρου, ήταν παρόντες πολλοί χωριανοί μας, ανάμεσά τους δε και οι **Κώστας Ιωάν. Παπαδόπουλος** και **Ευάγγελος Ιωάν. Σιακαβέλλας**, παιδιά που οι αείμνηστοι πατεράδες τους πολέμησαν ηρωικά στα βορειοηπειρωτικά βουνά όπου και έμειναν αιώνιοι φρουροί.

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΚΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ»

«Πλατεία Τάκη Τουλούπα» θα ονομάζεται στο εξής η κεντρική πλατεία του Μεγάλου Χωριού, ύστερα από σχετική ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάλου Χωριού γενόμενης του μεγάλου αυτού αγωνιστή της δημοκρατίας μας. Η επιβεβλημένη αυτή απόφαση ήδη συζητήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρπενησίου στις 18-10-2011 και η τελική έγκρισή της αναμένεται από προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως είναι γνωστό η Πανευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών τίμησε κατά το πρόσφατο παρελθόν τον αείμνηστο **Τάκη Τουλούπα** και κατά το τρέχον έτος εκδόθηκε ο τιμητικός τόμος «ΜΝΗΜΗ ΤΑΚΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ, Πολιτικό Μνημόσυνο Δημητρίου Ανδρέα Τουλούπα», Επιμέλεια Κλεομένη Σ. Κουτσούκη και έκδοση Πανευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Στις στέγες δεκαεσσάρων (14) κτηρίων του Δήμου Καρπενησίου πρόκειται να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα θα έχουν ισχύ μέχρι 10 ΚWh και θα εγκατασταθούν στις στέγες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Κολυμβητήριο, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Νέα Λαϊκή Αγορά, στη Βασική Βιβλιοθήκη, κ.ά. Οι στέγες των παραπάνω κτηρίων θα αποδίδουν με την επένδυση αυτή 100.000 ευρώ το χρόνο, περίπου, για 25 χρόνια. Ο σχετικός φάκελος θα κατατεθεί σύντομα στη ΔΕΗ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

Οι μαθητές των Περιφερειακών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν

αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν από το «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» κατά το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2011. Τα προγράμματα αυτά περιλάμβαναν σημαντικά θέματα, όπως «Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου», «Εργαστήριο δημιουργικής γραφής», «Κλιματική αλλαγή», «Πρόγνωση του καιρού από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας», «Τηλεόραση. Ένας κόσμος μαγικός αλλά και απατηλός. Τηλεοπτικό περισκόπιο». κ.ά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»

Το Συμβούλιο της ιστορικής Ένωσης Ευρυτανών Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» ενέκρινε τις ενέργειες που προτάθηκαν από την Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων που αφορούν την Αμερική και την Ελλάδα. Έτσι από σχετικό δημοσίευμα των «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΝΕΩΝ» (19-10-2011) πληροφορούμαστε ότι οι σπουδαιότερες προτάσεις που αφορούν την Ελλάδα είναι: **α)** το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου να ονομαστεί **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»**, **β)** η ανάρτηση στην είσοδο της πόλης του Καρπενησίου ευπρεπούς πινακίδας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που να γράφει: **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ αδελφή πόλη του ΑΣΒΙΛ της Β. Καρολίνας της Αμερικής**, **γ)** η δημιουργία «Πάρκου των Αποδήμων» στο Καρπενήσι κ.ά.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας **κ. Βασίλη Καραμπά** έγινε η προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κτηριακές εγκαταστάσεις επέκτασης Γ.Ν. Καρπενησίου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

— Ο **Ιωάννης Ευαγγέλου Σιακαβέλλας** και η σύζυγός του **Γεωργία Γεωργούλα**, βάπτισαν το γιο τους στις 16 Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καρπενησίου.

Όνομα: **Ευάγγελος**

Ανάδοχος: **Νίκος Κοτρώνης**

— Ο **Δημήτριος Σπύρου Συρογιαννίδης** και η σύζυγός του **Χριστίνα** βάπτισαν το τέταρτο παιδί τους στις 29 Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιτωλικού.

Όνομα: **Νικόλαος**

Ανάδοχος: **Ο κ. Παπός**

Να τους ζήσουν!

— Ο **Θανάσης Παπαθανασίου και η σύζυγός του Βίκυ**, κόρη του Κώστα Σταμάτη και της Ευγενίας το γένος Ν. Ζαραβέλη βάπτισαν στη Μονή Αγάθωνος το πρώτο τους παιδί. Το όνομα αυτού **Ιωάννης** και ανάδοχος ο **Δημήτρης Μαντέλης**. Ο λιλιπούτειος νεοφώτιστος αντιμετώπισε στωικά και καλόβολα την όλη διαδικασία, γλυκύτατος. Ακολούθησε γενναία ρουμελιώτικο γλέντι στη συνέχεια στο κοντινό χωριό Αμούρι. Ευχόμαστε τον διαρκή εξ ύψους φωτισμό του νεοβαπτισθέντα **Ιωάννη**.

ΓΑΜΟΙ

— Ο **Δημήτριος Γρηγορόπουλος** του Ιωάννη και της Βασιλικής, ηλεκτρολόγος - μηχανικός και η **Ελένη Μπνυζάκη** του Εμμανουήλ και της Ζωής, Αρχιτέκτων - Μηχανικός τέλεσαν στις 11 Οκτωβρίου 2011 τους γάμους τους στην Ντόχα του Κατάρ.

— Η **Δέσποινα Νικολάου Παπαδημητρίου** και ο **Νίκος Σαμόλης** ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 2 Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Πέθανε στην Αθήνα και τάφηκε στη Δομνίστα η **Δήμητρα Ν. Γεωργαλή**. Νεκρολογία στο επόμενο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— Ετήσιο της **Βασιλικής Δ. Σταμάτη** στη Δομνίστα.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

— Η **Σπυριδούλα Κούκουνα το γένος Ιωάννη Μωρίκη**, πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης αδελφής της Δήμητρας Γεωργαλή και του αείμνηστου επίσης γαμπρού της Νικολάου Γεωργαλή.

— Η **Σωτηρία Νικ. Σώκου** πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για τους σκοπούς του.

— Η **Πένη Χρ. Σταθονίκου** (Καναδάς) πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των αείμνηστων γονιών του συζύγου της Λαμπρινής και Σπυριδώνος Σταθονίκου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

— Στο **6^ο 15^ο ημέρο** του Οκτωβρίου ξανάμαζε μαζί μας από τη Γερμανία τον π. Ματθαίο Καλαμπαλική. Μας κάλυψε τις εκκλησιαστικές μας ανάγκες μέχρι και την Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και ευχόμαστε στο επανιδείν.

— Ο **π. Κων/νος Λ. Μακράκης** μας ευλόγησε την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου με τη σεμνότητα και την ταπεινότητα που τον διακρίνει.

Προσφορές για τον μπουφέ

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Παπαδοπούλου Αγγελική: Τυροπιτάκια, γλυκό «σφηκοφωλιά». | πιτα, κολοκυθόπιτα. | τα, ψητά κοτόπουλα. |
| 2. Σιακαβέλλα Σοφία: Συκωταριά τηγανητή, χοιρινό με πιπεριές, πορτοκαλόπιτα. | 10. Γρίθα Μαρία του Γεωργ.: Πρασοτυρόπιτα. | 20. Τσάμη Γιώτα: Χορτόπιτα, ζυμαρόπιτα. |
| 3. Παναγοδήμου Ευαγγελία: Πέντε (5) κιλά λουκάνικα. | 11. Μπούρα Βούλα Αλέκου: 10 κιλά λουκάνικα. | 21. Αναγνωστοπούλου Ασπασία: Τυροπιτάκια, κεφτεδάκια, μακαρονόπιτα. |
| 4. Σιακαβέλλα Αντωνία: Πιπερόπιτα, σπανακόπιτα, κεφτεδάκια τηγανητά, τυροπιτάκια, ζυμαρόπιτα. | 12. Καρέτσος Σπύρος: 5 κιλά παστα μεξινάρια. | 22. Καραδήμα Ευπραξία: Συκωτάκια, κεφτεδάκια, καναπεδάκια, πατάτες βραστές, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, αυγά βραστά, ρώσικη σαλάτα. |
| 5. Σταμάτης Γιάννης του Δημ.: Πέντε (5) κιλά κάστανα. | 13. Δημητρογιάννη Έφη: Τυροπιτάκια, λουκανικόπιτα. | 23. Σιακαβέλλα Σοφία: Κρεατόπιτα, κεφτεδάκια, σουπιές (σπεσιαλιτέ του Μπάμπη). |
| 6. Παπαδόπουλος Γιάννης: Πέντε (5) κιλά λουκάνικα ψητά. | 14. Μακρυγιάννη Φωτεινή: Τυρόπιτα. | 24. Σιακαβέλλα Στέλλα: Τυρόπιτα, κεφτεδάκια, μακαρονόπιτα. Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους και κυρίως τις φίλες που έδωσαν γενναιόδωρα και φέτος το παρόν. |
| 7. Καραδήμας Αθαν.: 60 σουβλάκια ψητά. | 15. Μπρεκουλάκη Ειρήνη: Σπανακόπιτα, λουκανικόπιτα και τυρόπιτα. | |
| 8. Παπαζαχαρία Ελένη: Χαλβάς Φαρσάλων. | 16. Καρτσακλή Τούλα: Προζυμόπιτα. | |
| 9. Νταλιάνη Μαρία: Μακαρονό- | 17. Μπούρα Σπυριδούλα: Τυρόπιτα. | |
| | 18. Ζούκας Ανδρέας: Κεφτεδάκια. | |
| | 19. Φλώρου Βίκυ: Μακαρονόπι- | |

Θαν. Νταλιάνης

Και άλλες επιτυχίες στα Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.

Οι επιτυχίες παιδιών μας, που κατάγονται απ' το χωριό μας δεν έχουν τελειωμό. Έτσι με ξεχωριστή χαρά συνεχίζουμε τη δημοσίευση και άλλων επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας μας.

— **Πανάγος Κωνσταντίνος του Δημητρίου** (εγγονός του Σπύρου Πανάγου) στη Σχολή Μηχανολόγων - Μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας.

— **Ανδριαδάκης Παναγιώτης** (εγγονός της κ. Αγγελικής Γράψια, το γένος Μποτσιβάλη) πέτυχε 21ος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής.

— (Διόρθωση) **Ο Νικόλαος Καραμπίνης του Κων/νου** και της Φωτεινής το γένος Θεοδώρου Τσιάμη πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος).