



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' - Έτος 41ο
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 423
e-mail: sylogos.domnistas@gmail.com

Μάρτιος - Απρίλιος 2022
Τηλ.: 6982668202

Εναλλακτικές πεζοπορικές δραστηριότητες στο τρίγωνο Δομνίστας - Στάβλων - Κρικέλλου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Κεντρική ιδέα της πρότασης πάνω στην οποία θα βασιστούν οι επί μέρους προτεινόμενες υποδομές είναι η:

• **Χάραξη συνδετήριας πεζοπορικής διαδρομής που θα ενώνει το μονοπάτι «Pindus Trail» με το μονοπάτι «E4».**

Η περιοχή ανάμεσα στα τρία προαναφερόμενα χωριά θεωρείται πλέον εξαιρετικά τυχερή, μιας που σε λίγο καιρό θα τη διασχίζουν δύο από τα εμβληματικότερα μονοπάτια του ελληνικού χώρου και μάλιστα σε παράλληλη πορεία, με απόσταση μόλις 3 χλμ. το ένα απ' το άλλο.

Το ήδη από χρόνια διανοιγμένο «E4» που περνάει από το **Κρικέλλο** και τους **Στάβλους** και το υπό διάνοξη «Pindus Trail» που θα περνάει από τη **Δομνίστα**.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πιθανή σύνδεσή τους θα μπορούσε κατ' αρχάς:

Γράφει ο Κώστας Αθ. Νταλιάνης

• να αυξήσει την επισκεψιμότητά τους, «αλληλοτροφοδοτώντας» το ένα το άλλο με περιπατητές και προσφέροντας επιλογές διαφορετικών στάσεων και προορισμών σ' αυτούς που τα περιδιαβαίνουν,

• να ευνοήσει την τοπική οικονομία των τριών χωριών, αφού θα τα τοποθετήσει στο χάρτη των ορειβατικών διασχίσεων της χώρας, με ό,τι επιπλέον αυτό συνεπάγεται.

Η βασικότερη, όμως, συνέπεια της σύνδεσης των δύο μονοπατιών θεωρούμε ότι θα είναι η καλλιέργεια της ανάλογης πεζοπορικής-περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους και επισκέπτες της Δομνίστας, των Στάβλων και του Κρικέλλου καθώς, με την ολοκλήρωση των έργων, θα έχουν ένα ολοκληρωμένο δικτυο μετακίνησης, μέσω του οποίου θα

Συνέχεια στη σελ. 3

Μουσείο... Ιστορίας Ψηφιοποίηση

Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, λέει ο πάνσοφος λαός μας και προφανώς δεν έχει άδικο. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια λέξεις είναι κλεισμένες στο Φωτογραφικό μας Μουσείο το οποίο φιλοξενεί χίλιες πεντακόσιες(!) περίπου φωτογραφίες στις οποίες έχουν αποτυπωθεί σκηνές και εικόνες του χωριού μας σε διάφορες στιγμές του. Μπαίνοντας στο μουσείο κάποιος ξένος τουρίστας, μπορεί να αντικρίσει στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, παρέες να δουλεύουν, να διασκεδάζουν, να χορεύουν, να γελάνε, να κλαίνε, να είναι λυπημένοι και πολλές άλλες ανθρώπινες αντιδράσεις σε ποικίλες περιστάσεις. Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες η επιθυμία του να δει τη Δομνίστα σε μία άλλη εποχή, με άλλα ήθη και έθιμα, πιθανόν να πραγματοποιηθεί.

Μπαίνοντας στο Μουσείο, όμως, κάποιος Δομνιστιάνος, στις ίδιες φωτογραφίες θα δει τον πατέρα του και την μητέρα του, τον θείο του και την θεία, τον παππού του και τη γιαγιά του, ή ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό να βρίσκονται στη μέση για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία φορώντας τα καλά τους τα ρούχα. Μπορεί να θυμηθεί όσα του εξιστορούσαν οι πρόγονοί του για το πρώτο αυτοκίνητο που ήρθε στη Δομνίστα, μπορεί να συγκινηθεί αντικρίζοντας τους ηλικιωμένους του χωριού να μοχθούν δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να βγάλουν το καθημερινό τους φαγητό. Μπορεί να χαμογελάσει συμπνετικά όταν το μάτι του θα πέσει στη μητέρα με τη σαρμανίτσα μέσα στο δωμάτιο και ίσως να αναπολήσει και τις στιγμές που οι νέοι του χωριού κατέβαιναν στον Κρικελλοπόταμο και έβγαζαν ανέμελοι φωτογραφίες. Για τον Δομνιστιάνο, οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι απλά ένα ορθογώνιο κομμάτι γυαλιστερού χαρτιού με μία εικόνα. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι συναισθήματα και βιώματα. Άλλωστε, χαρακτηριστική είναι η στάση του σώματος των ντόπιων επισκεπτών του Μουσείου μας για να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στο φωτογραφικό χαρτί, να ζορίσουν τα μάτια τους και να προσπαθήσουν να καταλάβουν ποιος συγχωριανός τους είναι πίσω πίσω στη φωτογραφία ή να

Συνέχεια στη σελ. 3

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΜΑΣ

Κάθε χρόνο και καλύτερος ο επιτάφιός μας! Την Μεγάλη Πέμπτη, μετά την ακολουθία του Μυστικού Δείπνου αρκετές φιλέορτες κυρίες και δεσποινίδες κάθισαν και με τη δέουσα ευλάβεια στόλισαν τον επιτάφιο μας με λουλούδια, τα οποία, με τη φροντίδα και πάλι της **Παναγιώτας Δ. Καρέτσου** και με δαπάνες πιστών συγχωριανών μας, έφθασαν στο χωριό μας έγκαιρα χάρις στον **Μιχαήλ Χ. Σιακαβέλλα**.

Αξιίζουν συγχαρητήρια στις κυρίες και δεσποινίδες που, σχεδόν, ξενύχτησαν για τον στολισμό του επιταφίου μας.

Παρά την αντίρρησή τους για την αναγραφή των ονομάτων τους, είναι οι: **Λευκοθέα Γαλαζούλα-Παπαδοπούλου, Γαρυφαλλιά Συροθανάση-Δρογώση, Δήμητρα Γρίβα-Λώλου, Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη, Αγγελική Παπαδοπούλου, Κατερίνα Καρτσακλή, Τούλα Καρτσακλή και Παναγιώτα Παπαδοπούλου**. Σημειώνεται ότι σημαντική ήταν και η βοήθεια των **Μιχαήλ Χ. Σιακαβέλλα** και **Σωτήρη Λώλου**.

Βοηθείά τους και του Χρόνου!



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Σεραφείμ Μπρεκουλάκης (1934-2022)

Έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετος γαμπρός της Δομνίστας, ένας ευσυνειδητος αστυνομικός, ένας αγαπητότατος άνθρωπος σε όλη την κοινωνία του χωριού μας.

Νυμφευμένος με την επίσης αγαπητή και πάντα χαμογελαστή **Ειρήνη Σπ. Βαμβάτσικου**, έκανε μαζί της μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια που πλούτισαν την οικογενειακή τους ευτυχία.

Ο αειμνηστος **Σεραφείμ**, άνθρωπος προσηνής και φιλικός με όλους, είχε τόσο εγκλιματιστεί με την κοινωνία των Δομνιστιάνων που θα έλεγε κανείς πως ήταν γέννημα θρέμμα του χωριού μας. Ζωντανός άνθρωπος παρά το ότι δεν ήταν πολυλογάς, παρατηρούσε τα συμβαίνοντα και έκανε καίριες και σωστές παρατηρήσεις στις παρέες όπου βρισκόταν. Και αγαπούσε πολύ τις παρέες και τις κοινωνικές συναναστροφές. Φυσικά πλατεία και καφενεία του χωριού μας και της ιδιαίτερης πατρίδας μας δεν νοούνται χωρίς το υπέροχο και μοναδικό τσίπουρο. Ο **Σεραφείμ Μπρεκουλάκης** το αγαπούσε και το τιμούσε δεόντως χωρίς ποτέ να ξεφύγει από τα όρια που επέβαλε η ευπρέπεια και το μέτρο. Παλιός αστυνομικός, ήταν αυστηρός και με τον εαυτό του και με τους άλλους σε ότι αφορά την τήρηση των νόμων και κανόνων. Πρώτα απ' όλους τα τηρούσε για τον εαυτό του. Στέρεος στις απόψεις του για τη ζωή και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την κοινωνία δεν ήταν ποτέ της υπερβολής. Φυσικά αυτό ήταν και στο αγαπητό του τσίπουρο.

Υπερβολικός ήταν μόνο στο σεβασμό στις κοινωνικές και εθνικές μας παραδόσεις. Υπερβολικός ήταν στην αγάπη του για την γυναίκα του Ειρήνη, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Υπερβολικός ήταν στην αγάπη του για τη Δομνίστα, τους συγγενείς και τους φίλους. Και είχε πάρα πολλούς. Πιστεύω παντού απ' όπου πέρασε θα είχε φίλους. Στη Δομνίστα όμως πιστεύω τους περισσότερους. Γι' αυτό και η απώλειά του μας έθλιψε όλους πολύ. Θα λείψει από τις παρέες μας ο φιλότιμος, ο μετρημένος, ο δίκαιος, ο σωστός, ο ηθικός, ο τίμιος, ο μπεσαλής άνθρωπος, ο ήρεμος και συνετός στις συμβουλές.

Η γη της Δομνίστας που τον κρατά και μετά θάνατον στους κόλπους της ας τον αγκαλιάζει μητρικά και ο επουράνιος Θεός ας τον αναπαύει εν ειρήνη μεταξύ αγαπημένων. Ας δίνει επίσης ο Θεός παρηγορία σε παιδιά και εγγόνια. Όσο για τους φίλους που σε ώρες ήρεμες και γλυκές πίνουν στην πλατεία κανένα τσίπουρο ας τον θυμούνται και ας προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής ενός αγαπητότατου και αξιολογώτατου ανθρώπου.

Αιώνια η μνήμη του.

Αθ. Δ. Σταμάτης

Ευρυδίκη Σκυριώτου σύζ. Αχ. Τσουνή (1946-2022)

Έφυγε απρόσμενα και σχετικά πρόωρα από τη ζωή η **Ευρυδίκη**, μια εξαιρετική και ευγενής δέσποινα όχι μόνο στην καρδιά του συζύγου της αλλά και όλων όσους τη γνώρισαν έστω και για λίγο. Γέννημα της μοσχοβολιστής Χίου απέπνεε το άρωμα και τη γλύκα του νησιού της σε όλες τις ιδιότητες: της συζύγου, της μητέρας, της γιαγιάς, της καθηγήτριας επί πολλά χρόνια στο πανέμορφο νησί της. Ευτύχησα να τη γνωρίσω προσωπικά πριν λίγα χρόνια όταν βρέθηκε στη Δομνίστα ετοιμασίες για τη γιορτή του τσίπουρου. Λίγη και σύντομη η γνωριμία, τεράστιο όμως το αποτύπωμα της προσωπικότητάς της σε μένα και σε όλους τους χωριανούς. Δεν μιλώ βέβαια μόνο για τον σύζυγό της -τον αγαπητό σε όλους μας **Αχιλλέα**- ούτε για τους πολυπληθείς συγγενείς της αλλά για όλη την κοινωνία της Δομνίστας που ένιωσε την απώλειά της.

Θα μπορούσα να γράψω πολλά ως ύστατο χαιρε σε αυτή τη θαυμάσια γυναίκα. Προτιμώ όμως κάτι άλλο: Πριν λίγα χρόνια με ιδέα και πρωτοβουλία δική της εκδόθηκε ένα θαυμάσιο άλμπουμ με κείμενα και φωτογραφικό υλικό από τη συζυγική οικογένεια και τη Δομνίστα με τίτλο: **“Ξεκινώντας από τη Δομνίστα...”**.

Από αυτό το άλμπουμ διάλεξα η **Ευρυδίκη** να μιλήσει με τη φωνή του προλόγου της από την άλλη ζωή μακριά από τον αγαπημένο Αδμητο και μας. Εκεί αποχαιρετά αγαπημένους που έφυγαν πριν από αυτή. Εμείς εδώ αποχαιρετούμε την ίδια που πήρε τον ίδιο δρόμο της αιώνιας ζωής να πάει “αγαπημένη κοντά σε αγαπημένους” (Σοφοκλής, Αντιγόνη στιχ. 73).

Αιώνια η μνήμη της και εξ ύψους παρηγορία στον **Αχιλλέα** της, τα παιδιά της, τα εγγόνια της.

Αθ. Δ. Σταμάτης

Ας τη θυμηθούμε και μέσα από τα λόγια της από το προαναφερθέν κείμενό της:

Η Δομνίστα, και η Ευρυτανία γενικότερα, ήταν για μένα μια αποκαλύψη. Πριν επισκεφθώ τον πανέμορφο αυτό τόπο, η εντύπωση που είχα, γενικά κι αόριστα, ήταν για ένα μέρος άγονο και τραχύ, μακριά από τον κόσμο και τον πολιτισμό. Όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Το 1983 έγινε το πρώτο μας οικογενειακό ταξίδι στη Δομνίστα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του αειμνήστου πατέρα Αθανάσιου Τσουνή, που ήθελε, πριν φύγει από τη ζωή, να δει όλα του τα παιδιά κι εγγόνια σε ένα ανάμωμα στη Δομνίστα, την ιδιαίτερη πατρίδα του συζύγου μου.

Ήταν Ιούλιος μήνας, παραμονές του Προφήτη Ηλία, όταν φύγαμε από τη Χίο με το πλοίο για Πηλαιά. Από εκεί ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο μπήκαμε μετά από ώρες στην Ευρυτανία.

Έμεινα άφωνη από το απέραντο πράσινο σε άπειρες εναλλαγές, που έβλεπα να απλώνεται παντού και να σκεπάζει ακόμα και τις πέτρες. Κάθε τόσο σταματούσαμε να πιούμε νερό από κρύες βρυσούλες και να αγκαλιάσουμε τα μικρά ελατάκια που φύτρωναν στις άκρες του δρόμου.

Κάποτε φτάσαμε στο Κρίκελλο. Εκεί έπρεπε να σταματήσουμε, για να δούμε τη Θεοδώρα, την κουνιάδα μου, και το Γιάννη.

Και τότε ξαφνικά, με το κατακαλόκαιρο, άρχισε να βρέχει. Όσοι να πεις τρία οι καταφορικοί δρόμοι έγιναν ποτάμια. Άρχισα να ανησυχώ, γιατί στις αποσκευές μας δεν είχα κατάλληλα παπούτσια και ρούχα,



αφού ήταν καλοκαίρι. Πιο πολύ με ένοιωσε για τα παιδιά. Κι αν συνέχιζε αυτό και τις επόμενες ημέρες, τι θα γινόταν; Κάποια στιγμή η βροχή υποχώρησε και είπαμε να συνεχίσουμε για τη Δομνίστα. Τότε εκεί στον κεντρικό δρόμο συναντήσαμε δύο εφήβους με λευκά ρούχα, σαν άγγελοι. Ήρθαν κοντά μας με τόση χαρά, χαιρετούσαν το θείο Αχιλλέα με τόση ζεστασιά, τόση αγάπη, και μετά τα παιδιά κι εμένα. Ήταν μια πρόγευση του τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Μας είπαν να μην ανησυχούμε για τη βροχή. Ήταν ο Βαγγέλης κι ο Θανάσης της Κωστούλας μας, τι λεβεντόπαιδα!

Φτάσαμε λοιπόν στη Δομνίστα αργά το απόγευμα. Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο «Τουριστικό», στην πλατεία του χωριού, όπου γίνονταν έργα ανάπλασης, κι ήταν κατασκαμμένη. Βγήκαμε έπειτα από λίγο να πάμε στον κουνιάδο μου το Νίκο. Εκεί μας περίμεναν μεγάλες χαρές. Οι κόρες μας συνάντησαν για πρώτη φορά τα ξαδερφάκια τους, την Πηνελόπη, το Θανάση, τη Σωτηρούλα -η Μαρία δεν είχε ακόμα γεννηθεί- κι ήταν σα να γνωρίζονταν από τότε που γεννήθηκαν. Να μην αναφερθώ στο στρωμένο τραπέζι με τις ανεπανάληπτες πίτες της Ρήνας και όλα τα καλούδια. Το βράδυ τα κορίτσια μας αποκοιμήθηκαν εκεί παίζοντας. Εμείς γυρίσαμε στο «Τουριστικό».

Το πρωί ξύπνησα νωρίς, γιατί είχα έννοια για τα παιδιά. Πρώτη φορά στη Δομνίστα, με πρωτοϊδωμένους ανθρώπους, έστω και συγγενείς, ήθελα να πάω να δω μήπως τους ανησυχίσουν. Πριν πάω όμως άνοιξα την πόρτα του μαλκονιού, που έβλεπε απέναντι προς τους «Στάβλους». Και τότε έμεινα έκθαμβη, μπροστά σε εικόνα βιβλική, που ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Όλη η ρεματιά απ' άκρη σ' άκρη ήταν γεμάτη αντάρα, που ανέβαινε ως τις πλαγιές και γέμιζε το σύμπαν κι από πάνω ένα τεράστιο ουράνιο τόξο να στεφανώνει το τοπίο. Το θέαμα αυτό δε θα φύγει από την μνήμη μου. Τότε σκέφτηκα πόσο ευλογημένη ήταν η χθεσινή βροχή που προς στιγμή με δυσκόλεψε, μια και δεν την περίμενα. Αν δε λάβετε υπόψη ότι δεν ξανάβρεξε όσο μείναμε στη Δομνίστα, ένιωσα πολύ τυχερή που μπόρεσα να δω και να απολαύσω τέτοια ομορφιά.

Από κει και πέρα συνάντησα ανθρώπους συγγενείς και μη, που με σκλάβωσαν με την αγάπη τους, τον αυθορμητισμό, την ευθύτητα, την καλοσύνη και τη λεβεντιά τους.

Τι να πω για την φιλοξενία! Δεν ξέραμε που να πρωτοπάμε. Τι να πω για το συγγενολόι, την Κωστούλα, το Νίκο, τη Ρήνα, τη μεγάλη Ρήνα, το Σπύρο, το Σταμάτη.

Όσο για το αντάμωμα ήταν συναρπαστικό. Στο Σουφ' Αγά (Γιουσούφ Αγά) τη βρύση μαζευθήκαμε εξήντα πέντε άτομα, παιδιά κι εγγόνια, γαμπροί και νύφες του Θανάση και της Πηνελώ. Ήρθαν κι οι Τσελιαίοι κι η θεία Ελένη, αγαπημένοι συγγενείς από το Αργίριο. Εκεί να δείτε σουβλιστά αρνιά και κοκορέτσια και γαρδούμπες και κρασιά και τσίπουρα και κρύα νερά από την πηγή. Για μένα και τα παιδιά πρωτόγνωρα. Οι μικρούλες μου έψαχναν ανάμεσα στις φτέρες, όπου ανακάλυπταν αγριοφράουλες κι έκαναν χαρές μεγάλες.

Όλα αυτά τα βιώματα και δυνατά συναισθήματα με έδεσαν με τη Δομνίστα πολύ βαθιά, ώστε να την έχω κλείσει στην καρδιά μου σαν ένα ονειρεμένο τόπο που πάντα νοσταλγώ και θέλω να ξαναδώ και να ξαναζήσω. Τώρα βέβαια πολλοί από τους αγαπημένους έχουν «φύγει». Έχουν περάσει χρόνια τριάντα και...

Ευρυδίκη Σκυριώτου-Τσουνή

Αγγελική Γ. Συρογιαννίδη (1936-2022)

Αναπαύεται στο κοιμητήριο της Δομνίστας η **Αγγελική Γεωργ. Συρογιαννίδη**, το γένος **Ζαμπακόλα**. Καλή γυναίκα και εξαιρετική σύζυγος και μητέρα είχε την ατυχία να χάσει το σύζυγό της Γεώργιο το 1980. Τα παιδιά ήταν μικρά και η ίδια είχε να παλέψει τόσο για την υλική επιβίωση της οικογένειας όσο και για το μεγάλωμα και τη μόρφωση των παιδιών της. Παρά τις δυσκολίες τα κατάφερε και είχε την ευτυχία να τα δει καλά αποκατεστημένα και να της προσφέρουν μια μεγάλη αγκαλιά εγγόνια. Αγαπούσε τη Δομνίστα και μας ένιωθε όλους συνομηλικούς και μικρότερους του αειμνήστου Γιώργου δικούς της ανθρώπους. Γι' αυτό και είχε την εκτίμηση και το σεβασμό όλων. Πολύ περισσότερο βέβαια είχε την αγάπη και το

σεβασμό των παιδιών της που ξέραν καλύτερα από τον καθένα μας τον αγώνα της και τις δυσκολίες που δυστυχώς η ζωή επιφυλάσσει άφθονες σχεδόν λίγο πολύ σε όλους. Απόδειξη της αγάπης τους ο τρόπος που τη στήριξαν στη δοκιμασία των γηρατειών. Σε ακόμα μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμού τη μετέφεραν στο κοιμητήριο του χωριού για την αιώνια ανάπαυση δίπλα στον κεκοιμημένο σύζυγό της **Γεώργιο**.

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή της στους ουρανούς και οι αγαπημένοι της ας παρηγορούνται για την απώλειά της με τη σκέψη ότι ήταν κατά κοινή αναγνώριση ένας καλός και άξιος άνθρωπος.

Αιώνια η μνήμη.

Α.Δ. Σταμάτης

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο - Όργανο

του Φιλοπρόδοου Συλλόγου

Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Τσιάμης Κωνσταντίνος

Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076

τηλ.: 6982668202

Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

Επιστολές - Συνεργασίες:

Τσιάμης Κωνσταντίνος

Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον

Τηλ.: 210-2619003 - 210-2619696

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Εναλλακτικές πεζοπορικές δραστηριότητες στο τρίγωνο Δομνίστας - Στάβλων - Κρικέλλου

Συνέχεια από τη σελ. 1

μπορούν να δοκιμάσουν την προσέγγιση των γειτόνων τους μ' έναν διαφορετικό, μη αμαξιτό, τρόπο. Αποτέλεσμα;

Θα δουν την περιοχή κάτω από ένα άλλο πρίσμα, θα επιβεβαιώσουν την αξία και τη σημασία της και, ποιος ξέρει, ίσως μερικοί από τους καταγόμενους απ' τα χωριά μας πάρουν και τη μεγάλη απόφαση ν' αλλάξουν τη ζωή τους, να επιστρέψουν μόνιμα σ' αυτά και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε κάποιον από τους τομείς εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που, θεωρούμε ότι, σύντομα θα γνωρίσουν ευρεία άνθηση.

Αφετηρία της συνδετήριας διαδρομής

Το προτεινόμενο συνδετήριο μονοπάτι θα ξεκινάει από το σημείο της «Κρύας Βρύσης» (38°45'8.00"B, 21°52'21.71"A), στο βουνό Δεντρούλι.

Το σημείο, τοπόσημο της περιοχής τόσο για τη Δομνίστα όσο και για τους Στάβλους, θα μπορούσε να δεχτεί ήπιες παρεμβάσεις, ήτοι:

> Διαμόρφωση του εδάφους, σήμανση του περιβάλλοντος χώρου, ανέγερση κρήνης για το ήδη τρεχούμενο νερό, κατασκευή χώρου ανάπαυσης με κίσκι (καθιστικά, τραπέζι, κτλ.).

Περαιτέρω, μιας που στο σημείο ήδη καταλήγει δασικός δρόμος (σε όχι καλή κατάσταση), καλό θα ήταν να υπάρξει σχετική μέριμνα για την:

> Εξυγίανση της οδοποιίας Δομνίστα - Κρύα Βρύση, για τυχόν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Κατάληξη της συνδετήριας διαδρομής

Η πορεία του προτεινόμενου συνδετηρίου μονοπατιού θα είναι βόρεια, χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές και θα καταλήγει στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Στάβλων (38°46'33.69"B, 21°52'18.75"A), όπου και θα συναντά το διερχόμενο «Ε4».

Μάλιστα, επειδή κατά το πρώτο του τμήμα το μονοπάτι θα διέρχεται από την περιοχή «Λιβιάδια», όπου οι Σταβλιώτες είχαν τα καλλιεργήσιμα κτήματά τους κατά το παρελθόν, είναι πιθανό να μη χρειαστεί καν διάνοιξη, αλλά να αρκεί ο:

> Καθαρισμός - συντήρηση μιας ήδη υπάρχουσας πεζοπορικής διαδρομής μέσα από την περιοχή «Λιβιάδια Στάβλων»

από αυτές που χρησιμοποιούσαν οι παλιότερες γενιές Σταβλιωτών για να πηγάζουν στα χωράφια τους.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κι επειδή ο απώτερος σκοπός της παρέμβασης ιδεατά θα ήταν η δημιουργία ενός δικτύου περιπατητικής επίσκεψης σε σημεία αναφοράς της περιοχής, ας δούμε

και τα παρακάτω:

1) Από το σημείο που το Ε4, κατεβαίνοντας από τους Στάβλους, συναντά τον Κρικελλοπόταμο (38°47'18.60"B, 21°51'47.21"A) και σε απόσταση 2 χλμ. ΝΔ (σε ισουψή πορεία, παράλληλα με την κοίτη του ποταμού), υπάρχει η τοποθεσία του **Φαρμακείου Νερόμυλου** (38°46'31.99"B, 21°50'55.48"A) του τελευταίου νερόμυλου της Δομνίστας που τελούσε υπό λειτουργία.

Ο νερόμυλος, πριν μερικά χρόνια, είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα Leader, είχε αναπαλαιωθεί και επιχειρήθηκε να επαναλειτουρηθεί ως αξιοθέατο.

Δυστυχώς, το έργο έμεινε ημιτελές, ελάχιστοι φτάνουν ως εκεί και αφέθηκε ξανά να ρημάζει.

Ο κύριος λόγος για την αποτυχία της προσπάθειας τουριστικής αξιοποίησής του ήταν ότι το πιο σημαντικό δεδομένο για τη λειτουργία του μύλου, το νερό, δεν έφτασε ποτέ στις εγκαταστάσεις και το κτίριο παρέμεινε κλειστό και μη επισκέψιμο.

Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας πρότασης θα μπορούσε να επιχειρηθεί:

♦ **Δημιουργία παρόχθιας πεζοπορικής διαδρομής σύνδεσης του Ε4 με το Νερόμυλο του Φαρμάκη** και

♦ **Ολοκλήρωση της πλήρους επαναλειτουργίας του Νερόμυλου** (με υδρομάστευση, συμπλήρωση και αντικατάσταση εξαρτημάτων κ.τ.λ.).

2) Ένα από τα σχετικά άγνωστα στο ευρύ κοινό σημεία της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα ένα από τα ελάχιστα ορατά αρχαιολογικά σημεία της Ευρυτανίας είναι το τμήμα του **αρχαίου τείχους στην περιοχή του Φαντίου** (38°46'31.99"B, 21°50'55.48"A), σε απόσταση 700 μέτρων (σε ευθεία γραμμή) από το νερόμυλο. Το τείχος, με βάση διάφορα κατά καιρούς τοπικά αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι περιέκλειε ολόκληρο οικισμό, ο οποίος προφανώς είναι θαμμένος κάπου εκεί γύρω!

Ιδανική λοιπόν θα ήταν μια περαιτέρω:

♦ **Επέκταση της παρόχθιας πεζοπορικής διαδρομής διασύνδεσης Ε4-Νερόμυλου του Φαρμάκη μέχρι την τοποθεσία του τείχους,**

σε συνδυασμό, βέβαια, με την:

♦ **Έρευνα, αποκατάσταση και ανάδειξη συνολικά του αρχαιολογικού χώρου του Φαντίου**

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Το σημείο του αρχαιολογικού χώρου, μάλιστα, λόγω της γεινιάσής του με την επαρχιακή οδό Ράχης Τυμφρηστού - Στάβλων θα μπορεί να αποτελέσει κάλλιπα ένα ακόμη σημείο εισόδου - εξόδου των πεζοπόρων στο προτεινόμενο δίκτυο μονοπατιών της περιοχής, ολοκληρώνοντας τη διασύνδεση των χωριών μας.

Μουσείο... Ιστορίας Ψηφιοποίηση

Συνέχεια από τη σελ. 1

δουν σε ποια περιοχή έχει γίνει η συγκεκριμένη λήψη. Συναισθηματικά, παίρνουν και αυτοί οι ίδιοι μέρος τη στιγμή της φωτογράφισης μιας και νιώθουν οικεία με τους εικονιζόμενους.

Αυτά είναι κάποια από τα συναισθήματα που κατακλύζουν τους επισκέπτες, ντόπιους και μη, και ίσως είναι και ένας λόγος που όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι από την ξενάγησή τους. Βέβαια, όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα είχε καμία τύχη αν άνθρωποι όπως η κα **Δέσποινα Καρέτσου**, ο κ. **Αθανάσιος Σύρρος** και άλλοι συγχωριανοί μας, δεν έβαζαν το μεράκι και τις γνώσεις τους κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του '90 προκειμένου να συγκεντρωθεί και να οργανωθεί το πλήθος των φωτογραφιών. Ήταν μια εργασία για την οποία απαιτήθηκε και σωματικός και πνευματικός κόπος και δεν ήταν καθόλου εύκολη αλλά με πείσμα και επιμονή στήθηκε η υπέροχη αυτή συλλογή που εμπλουτίζεται συνεχώς.

Παρά ταύτα όμως, η φθοροποιός δύναμη του χρόνου δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε συναισθηματισμούς, ούτε σε προσωπικές και συλλογικές προσπάθειες. Έτσι, από το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε η ψηφιοποίησή του, καθώς θεωρούμε χρέος μας να διαφυλάξουμε όλον αυτόν τον «ιστορικό πλούτο» και να τον προστατέψουμε από οποιαδήποτε φθορά. Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης λοιπόν, είδαμε τις ιστορίες πίσω απ' τις φωτογραφίες, τις ακούσαμε, τις νιώσαμε. Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε όλους όσους έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να έχουμε αυτό το κόσμημα στο χωριό. Σπουδαία η παρακαταθήκη που μας άφησαν!

Κ.Η. Τσιάμης

Σημ.: Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να μας στείλει τη δική του φωτογραφία – ιστορία στο email: syllogos.domnistas@gmail.com

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ - ΙΕΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** χειροτόνησε πρόσφατα στο Καρπενήσι, πρώτα στο βαθμό του διακόνου (26-3-2022) και μετά του Ιερέα (2-4-2022) τον π. **Χριστόφορο**, ο οποίος εκ μητρός κατάγεται από το χωριό μας. Συγκεκριμένα, ήταν κόρη του **Νικολάου Σύρρου**, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογίου.

Η χειροτονία του νέου κληρικού της Μητροπόλεως μας στο βαθμό του Διακόνου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Ευρυτανών Καρπενησίου στις 26-3-2022, ενώ η χειροτονία του στο βαθμό του Πρεσβυτέρου έγινε στις 2-4-2022 στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Καρπενησίου. Κατά τη χειροτονία του σε διάκονο ήταν παρών ο πρώην Δήμαρχος κ. **Γιάννης Σταμάτης** και σε πρεσβύτερο ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. **Νίκος Καρέτσος**, ο κ. **Γιάννης Σταμάτης** και ο κ. **Ηλίας Τσιάμης**.

Ευχόμαστε το ΠΑΝΤΑ ΑΕΙΟΣ!

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Αθηνά Δημ. Βαμβάτσικου (1938-2021)

Έφυγε από τη ζωή η **Αθηνά** σύζ. του αειμνηστού **Δημητρίου Ν. Βαμβάτσικου** το γένος **Μιχαλόπουλου**, από το Αιτωλικό. Η εκλιπούσα υπήρξε καλή σύζυγος και μητέρα. Το 1980 έχασε πρόωρα το σύζυγό της **Δημήτριο** και έμεινε να αγωνίζεται για να μεγαλώσει και να αποκαταστήσει τέσσερα παιδιά. Δυνατός, επίμονος και αγωνιστικός άνθρωπος τα κατάφερε και τα είδε να μεγαλώνουν και να παίρνουν σωστά το δρόμο τους στη ζωή. Η κακή μοίρα όμως την έκανε να γευτεί και

τον πρόωρο χαμό ενός από τα αγόρια της. Το υπέμεινε και αυτό βρίσκοντας παρηγορία στα υπόλοιπα παιδιά και τα πολυπληθή εγγόνια της με πιο έντονη παρουσία και στο χωριό μας του γιού της **Χρήστου** και της πολυμελούς οικογένειάς του.

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της εν ειρήνη και ας δίδει την παρηγορία στους οικείους της.

Αιωνία η μνήμη της.

Α.Δ.Σ.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ

Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες των Μουσείων μας (Φαρμακίδειο – Φωτογραφικό, Λαογραφικό – Ιστορικό), καθώς και της Βιβλιοθήκης μας κατά τις ημέρες του Πάσχα, ντόπιοι και ξένοι. Ανάμεσά τους και ένα πούλμαν επισκεπτών Κυπρίων, κυρίως εκπαιδευτικών. Ξεναγήθηκαν στους χώρους των Μουσείων μας, του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης, καθώς και στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, από τον **Κ. Α. Παπαδόπουλο**. Οι εντυπώσεις τους ήταν άριστες και οι πληροφορίες τους, όπως δήλωσαν, ότι «η **Δομνίστα έχει τον πολιτισμό**», επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Λαμπρός ήταν ο εορτασμός της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο χωριό μας. Τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια στο Μνημείο Πεσόντων, στην πλατεία μας, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας κ. **Νίκο Καρέτσο**, τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. **Κώστα Τσιάμη**, Εκπρόσωπο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης κ. **Σπύρο Ζούκα** και εκ μέρους των κατοίκων από την κ. **Ελένη Παπαζαχαρία**. Στη συνέχεια εψάλλει το «Τη Υπερμάχω...», τηρήθηκε 1' σιγή και έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε ο σηματοστολισμός της πλατείας μας, ενώ η **Ξανθή Παπαδημητρίου** και ο σύζυγός της **Κώστας Μπουζιάνας** επιμελήθηκαν την από των μεγαφώνων της Τοπικής μας Κοινότητας αναμετάδοση σχετικών εμβλημάτων.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στις 26 Απριλίου 2022 ορκίστηκε στο Δημαρχείο Καρπενησίου, ενώπιον του Δημάρχου κ. **Νίκου Σουλιώτη**, ο νέος Τοπικός Σύμβουλος κ. **Βασίλειος Σαμαράς** (από Σκοπιά), ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος κ. **Νίκου Παπαδημητρίου**.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. **Ν. Καρέτσος** και οι υπόλοιποι Τοπικοί Σύμβουλοι του εύχονται καλή και εποικοδομητική συνεργασία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΞΕΝΩΝΑ

Από τον μήνα Μάρτιο ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του Τουριστικού Κοινοτικού Ξενώνα (χρωματισμοί, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και λοιπές εργασίες).

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ

Ο ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο χωριό μας στις 2, 3, 4, 7, 10, 11, 18, 23, 29 και 30 Μαρτίου 2022 και 1, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21 και 28 Απριλίου 2022.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στις 5-3-2022 υπήρξε διακοπή ρεύματος για ένα τρίωρο, περίπου, σ' ολόκληρο το χωριό και στους οικισμούς Μαρίνου, Μπερζιανή και Σκοπιά, λόγω φωτιάς σε κολώνα της ΔΕΗ, στον συνοικισμό Μαρίνου. Ύστερα από παρεμβάσεις του Προέδρου της Τ.Κ. κ. **Ν. Καρέτσου** ο Δήμος Καρπενησίου (Αντιδήμαρχος κ. **Παντελής Χαλκιάς**) διέθεσε στις δύο μόλις οικογένειες από μια γεννήτρια. Την ίδια ημέρα, ύστερα από αίτημα του Προέδρου, και αφού καθαρίστηκε ο δρόμος από τις πέτρες, ο εργολάβος της ΔΕΔΔΗΕ αντικατέστησε την κολώνα και αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη.

ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κανονικά λειτούργησαν και οι άλλες υπηρεσίες, όπως «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ο Ταχυδρόμος και η Υπηρεσία αποκομιδής σκουπιδιών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

— Στις 2, 7 και 15 Απριλίου 2022 ο υδραυλικός εργολάβος και υπάλληλος του Δήμου Καρπενησίου αποκατέστησαν διάφορες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας.

— Στις 13-4-2022 ο εργολάβος ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε ογδόντα (80) λαμπτήρες εντός του χωριού μας και στον οικισμό της Σκοπιάς, ύστερα από υπόδειξη του Προέδρου της Τ.Κ.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο εργολάβος αποκομιδής των σκουπιδιών του Δήμου Καρπενησίου προέβη στο πλύσιμο των μεγάλων κάδων απορριμμάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ

Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κατά το παρελθόν δίμηνο καθάρισαν από τα χιόνια τον επαρχιακό δρόμο Ράχης Τυμφρηστού-Κρικέλλου-Δομνίστας-Υψηλού Σταυρού, καθώς και το δρόμο προς Σκοπιά-Άγιο Χαράλαμπο-Καστανούλα.

Μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου, επίσης, καθάρισε το δρόμο προς Μαρίνο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 18 Απριλίου 2022 συνεδρίασε το Τ.Σ., με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων λόγω του κορονοϊού με μοναδικό θέμα: «Εκμίσθωση των Κοινοτικών σφαγείων για τη χρησιμοποίησή τους ως αποθηκευτικού χώρου».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Καθαρίστηκαν με κοινοτικό ημερομίσθιο τα πλακόστρωτα μονοπάτια που οδηγούν στην πλατεία μας, ήτοι από το κατάστημα του **Νώντα Φαρμάκη** μέχρι την οικία **Γ. Βαμβάτσικου** (οδός Ειρήνης), από οικία **Γιώτας Τσιάμη** έως οικία **Μακρή** και από την οικία κληρονόμων **Π. Μακρυγιάννη** μέχρι την οικία **Κούλας Σιδερά**.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

— Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. **Νίκος Καρέτσος** επισκέφθηκε στις 5-4-2022 στο γραφείο του τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. **Νίκο Σουλιώτη** και συζήτησαν μεταξύ άλλων και την άμεση πλακόστρωση (μπαλώματα) του δρόμου έξω από τα πρώην σφαγεία και του δρόμου δίπλα στο γήπεδο.

— Στις 29-3-2022 και 5-4-2022 επισκέφθηκε, επίσης τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. **Παντελή Χαλκιά** με θέμα τη διάθεση τσάπας για την εσωτερική οδοποιία μας και τη διάθεση σιδηρουργού για διάφορες εργασίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Ο **Γεώργιος Φραγκούλης** του **Θεοδώρου** και της **Φωφώς** και η σύζυγός του **Μαρίνα Πάσιου-Κεφαλιδή** απόκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο **κοριτσάκι**.

Να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

— Ο **Δημήτρης Παναγοδήμος** του **Κων/νου** και της **Γεωργίας (Γωγώς)** και η σύζυγός του **Χριστίνα** βάπτισαν στον Προφήτη Ηλία **Δομνίστας** την κόρη τους.

Όνομα: **Γεωργία-Μαρία**

Ανάδοχοι: **Γιάννης** και **Ντόρα Παπανίκα**

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Απεβίωσε στο Περιστέρι, όπου και αναπαύεται ο **Γεώργιος Θεοδώρου Λιάκος**, ετών 68 (8-3-2022).

— Στο Κοιμητήριο του χωριού μας αναπαύεται από τις 17-3-2022 ο **Σεραφείμ Μπρεκουλάκης**, ετών 88, σύζυγος της Ειρήνης Βαμβάτσικου.

— Στις 3-4-2022 απεβίωσε ο **Ευάγγελος Ιωάννη Γρίθας**, ετών 63 και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας.

— Σε ηλικία 90 ετών απεβίωσε στις 20 Απριλίου 2022 ο **Ιωάννης Νικ. Παπαδημητρίου** και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας.

Αιωνία η μνήμη τους.

Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— **Αναστασία Καρέτσου-Κουτσαγγέλη**, 40ήμερο, στο Νεοχώρι Μεσολογγίου (13-3-2022).

— **Γεώργιος Θεοδ. Λιάκος**, 40ήμερο, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ζωής Περιστερίου, στις 10-4-2022.

— **Σεραφείμ Μπρεκουλάκης**, 40ήμερο στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας (10-4-2022).

— **Μαρία Ν. Καρέτσου**, ετήσιο, στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας (10-4-2022).

(Πηγή: **Νίκος Β. Καρέτσος**)

Αιωνία η μνήμη τους.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου τελέστηκαν Θείες Λειτουργίες – Ακολουθίες των Παθών του Κυρίου κ.λπ., από τον **π. Ματθαίο** όπως παρακάτω:

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Εθνική Εορτή.

8-4-22: Ακολουθία Ακάθιστου Ύμνου.

17-4-22, Κυριακή Βαΐων, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Άγιο Πάσχα.

(Πηγή: **Νίκος Καρέτσος**)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

— Ο **Ανδρέας Ηλία Παπαγεωργίου**, διέθεσε το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου στη μνήμη της **συζύγου του Βικτωρίας**, της κόρης του **Ολυμπίας** και των γονέων του **Ηλία** και **Βασιλικής Παπαγεωργίου**.

— Η **Ανδριάντα Καραχάλιου-Παπαδημητρίου** διέθεσε το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την ανέγερση του Ι. Ναού Αγίου Παΐσιου στη μνήμη του αιμνηστού συζύγου της **Αντωνίου Παπαδημητρίου**.

— Η **Ελένη Βαμβάτσικου-Φλώρου** πρόσφερε στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της **Σπύρου**, των γονέων της και του **Σεραφείμ Μπρεκουλάκη**.

— Η **Ντίνα Βαμβάτσικου-Γραμματικογιάννη** πρόσφερε στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της **Γεωργίου**, των γονέων της και του **Σεραφείμ Μπρεκουλάκη**.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση πολλών συγχωριανών μας για την οικονομική τους ενίσχυση προς ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Παΐσιου, στον «Ψηλό Σταυρό», όπου, ως γνωστό, ο Άγιος συμμετείχε κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο 1947-49 ως ασυρματιστής, υπηρετώντας την στρατιωτική του θητεία. Ήδη έχουν κατατεθεί στον σχετικό λογαριασμό τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

Ανώνυμος (ομογενής, ΗΠΑ)	1.000,00 Δολ.
Σώκος Νικόλαος (Αγρίνιο)	200,00 Ευρώ
Ανώνυμη	1.000,00 Ευρώ
Ανδριάντα Καραχάλιου – σύζ. του αιμνηστού Αντωνίου Παπαδημητρίου	1.000,00 Ευρώ
Παπαγεωργίου Ανδρέας του Ηλία	800,00 Ευρώ
Ανώνυμος	100,00 Ευρώ
Μαστρογεωργίου Σπύρος	1.000,00 Ευρώ

Συνεχίζεται