



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' - Έτος 39ο

Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος

Internet site: www.domnistas.gr

Αριθ. φύλλου 412

Δαβάκη 13

e-mail: syllogos.domnistas@gmail.com

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2020

Αθήνα 115 26

Τηλ.-Fax: 210-6920004

ΠΑΣΧΑ ΚΑΙΝΟΝ, ΑΓΙΟΝ... ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ...

Πρωτόγνωρο το φετινό Πάσχα για όλους μας. Και αντί για «καινόν» (= νέο, καινούριο), σύμφωνα με στιχηρό του Πάσχα, ήταν για όλους μας, σχεδόν, «κενόν» (άδειο, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο), αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας οι εκκλησίες μας ήταν ερημητικά κλειστές και οι καμπάνες τους δεν ήχησαν ούτε την Μεγάλη Παρασκευή αλλά ούτε και αυτήν ακόμα την Ανάσταση του Κυρίου!

Βασική αιτία, φυσικά, ο κορωνοϊός, η μάστιγα αυτή των ημερών μας. Με απόφαση της Πολιτείας μας οι ναοί λειτούργησαν - όπου λειτούργησαν - «κεκλεισμένων των θυρών». Οι πιστοί κλεισμένοι στα σπίτια τους και καθισμένοι, οι περισσότεροι, στους καναπέδες απολαμβάνοντας, ίσως, και τον καφέ τους, παρακολουθώντας τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, τα Σεπτά Πάθη του Κυρίου και την Ανάστασή Του από τις τηλεοράσεις, όπου και αυτό ήταν εφικτό, αφού και στην περιοχή μας - όπως και αλλού - αρκετές φορές δεν υπήρχε καθόλου «σήμα».

Ουδέποτε κατά το παρελθόν δεν αναφέρεται παρόμοια περίπτωση, να τελούνται οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και η Θεία Λειτουργία «κεκλεισμένων των θυρών», δηλ. χωρίς το λαό, ακόμα και επί Τουρκοκρατίας, και σε περιόδους πολέμων, αλλά και μεγάλων επιδημιών με χιλιάδες νεκρούς!

Διαβάζοντας την «Ιερά Δίηγηση, της Ιεράς Μονής Παναγίας της Προυσιωτίσσης» (σελ. 90-91), βλέπουμε πως πριν από έναν αιώνα, σχεδόν, «...Κατά τον μήνα Οκτώβριον του 1918, όποτε ενέσκηψεν η γρίππη εις ολόκληρον μιν την Ακαρνανίαν, λίαν δε θανατηφόρος εις τας πόλεις Αγρινίον και Μεσολόγγιον, προσεκληθή η Αγία Εικών κατά πρώτον υπό των κατοίκων της πόλεως Αγρινίου... Τη δε 26η Οκτωβρίου εορτή του Αγίου Δημητρίου και τας λοιπάς ημέρας του Οκτωβρίου, έμεινεν η Αγία Εικών εν Αγρινίω, ένθα εγένοντο λειτουργίαι εις τας διαφόρους εκκλησίας του Αγρινίου και όπου πάντες οι Χριστιανοί ησπασθησαν την Αγίαν Εικόνα, μετά πολλής της πίστεως και ευλαβείας. Όθεν ενώ μέχρι της 26ης Οκτωβρίου απέθνησκον εκ γρίππης 25-30 άνθρωποι καθ' εκάστην ημέραν, μετά την έλευσιν της Αγίας Εικόνας αμέσως ηλαττώθησαν επαισθητως και μετά τρεις ημέρας έπαυσαν εντελώς οι θάνατοι εκ γρίππης...».

Η Εικών αυτή της Παναγίας μας μεταφέρθηκε κατά τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους και στο Μεσολόγγι, όπου πέθαιναν καθημερινά τριάντα (30) άτομα, περίπου, από την ίδια γρίπη, οι κάτοικοι του οποίου «...μη ιδόντες ωφέλειάν τινα εκ της επιστήμης απεφάσισαν να καλέσωσι την Αγίαν Εικόνα εκ Προυσού, την οποίαν υπεδέχθησαν μετά μεγάλης πίστεως και δακρύων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί μας συγχωριανοί και φίλοι της Δομνίστας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αφού συνεδρίασε στις 17-6-2020 αποφάσισε λόγω ειδικών υγειονομικών συνθηκών να μην γίνουν αυτό το καλοκαίρι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στο χωριό μας.

Υπακούοντας στις οδηγίες των ειδικών για την πανδημία του Covid-19 αισθανόμαστε υπεύθυνοι και δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία κάποιου συνανθρώπου μας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο υγεία...!!!

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας

Και εκεί έγινε το ίδιο θαύμα!

Στις μέρες μας απαγορεύτηκε εντελώς ακόμα και η είσοδος των πιστών στους ναούς τις Άγιες Ημέρες που διανύσαμε, έστω και με τα περιοριστικά μέτρα, που πάρθηκαν και ίσχυσαν για άλλους χώρους (σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καθ' οδόν συναυλίες κ.λπ.).

Εξάλλου, για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία του και από της κτήσεώς του, το έτος 1886, ο Ιερός Ναός του προστάτη του χωριού μας **Αγίου Αθανασίου**, δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο, δεν λειτούργηθηκε εφέτος στις 2 Μαΐου, ημερομηνία εορτασμού της ανακομιδής των αγίων λειψάνων του Μεγάλου αυτού Πατέρα της Ορθοδοξίας, του «αληθούς στύλου και θεμελίου της του Θεού Εκκλησίας μας», «του ηρωικότερου των αγίων και αγιωτέρου των ηρώων», όπως δίκαια χαρακτηρίστηκε.

Οι παλαιότεροι φέρνουμε στο νου μας τις πανηγυρικές θείες λειτουργίες που γίνονταν κατά την ημέρα αυτή στο ναό μας, «εν τω μέσω της ανοίξεως» και με εκατοντάδες πιστούς συγχωριανούς μας, οι οποίοι επανέρχονταν από τα «χειμαδιά» αλλά και με το πλήθος των μαθητών των δύο Δημοτικών Σχολείων μας (κανονικού και θερινού) που οδηγούνταν στο ναό μας, «εν παρατάξει»... Μετά τη θεία λειτουργία άρχιζε το πανηγύρι στο προαύλιο του ναού, με πρώτον να «σέρνει» το χορό τον ιερέα..., όπως θυμάται ο, σχεδόν, αιωνόβιος **κυρ-Θανάσης Σύρρος**. Την ημέρα αυτή, αν τύχαινε καθημερινή, αλλά και την επόμενη, 3 Μαΐου, εορτή της **Αγίας Μαύρας**, δεν όργωναν τα χωράφια τους (Ενθύμηση **Γεωργίου Τσιάμη**, ο πατέρας του οποίου - ο αείμνητος **μπαρμπα-Τρύφωνας** -, ήταν αυτός που με το μουλάρι του όργωνε τα περισσότερα χωράφια του χωριού και τηρούσε αυστηρότατα τις αργίες αυτές).

Σύμφωνα με τοπική παράδοση (δίηγηση κ. **Βασιλικής Χ. Σιακατέλλα**) «στα παλαιότερα χρόνια κάποιοι από την Τσεκλειστα (Σκοπιά) όργωνε το χωράφι του την ημέρα αυτή στα Ζηρέλια και σε κάποια στιγμή τον κατάπιε η γη αυτόν και τα γελάδια που χρησιμοποιούσε για το όργωμα. Τότε έγινε και η λίμνη στα Ζηρέλια και από τότε πολλοί συγχωριανοί μας την ημέρα αυτή δεν καλλιεργούσαν τα χωράφια τους».

Τις τελευταίες δεκαετίες τα πανηγύρια σταμάτησαν, σχεδόν, όπως παντού, όμως ο ναός μας πάντα πανηγύριζε τον Αγίο μας Μέγα Αθανάσιο. Εφέτος όμως; Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε τα άνω κάτω...

Ευτυχώς που μετά τη στέρηση αυτή επανέρχεται η κανονικότητα στους ναούς μας από τις 17 Μαΐου και μετά...

Μακάρι να μην ξαναβιώσουμε τέτοιες καταστάσεις.
Κ.Α.Π.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΤΟΣ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 78ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Απλός και απερίττος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ήταν εφέτος ο εορτασμός της 78ης Επετείου από την έναρξη του ενοπλου αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης κατά των Ιταλών και Γερμανών στις 7 Ιουνίου του 1942 από τον **Άρη Βελουχιώτη**.

Η Τοπική μας Κοινότητα, έχοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, και ύστερα από συνεννόηση με το Δήμο Καρπενησίου, προγραμματίισε όπως οι εφετινές εκδηλώσεις μνήμης της μεγάλης αυτής επετείου για τον τόπο μας και την πατρίδα μας περιοριστούν μόνον στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων και τον εθνικό μας ύμνο, τηρώντας, φυσικά, όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.

Η εφετινή επέτειος είχε προγραμματιστεί να είναι αφιερωμένη στον πρώτο της Αντίστασης κατά των ναζιστών **Μανόλη Γλέζο**, ο οποίος απεβίωσε εφέτος σε ηλικία 98 ετών. Όπως είναι γνωστό, ο **Μανόλης Γλέζος** με τον **Απόστολο Σάντα**, κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη των Αθηνών στις 30 Μαΐου 1941, και έμειναν στην ιστορία μας ως τα πρώτα σύμβολα και οι κορυφαίοι της Εθνικής μας Αντίστασης.

Σημειώνεται ότι ο **Μανόλης Γλέζος** και ο **Απόστολος Σάντας** συμμετείχαν παλαιότερα σε εκδηλώσεις μνήμης στη Δομνίστα, σε ημερίδες αλλά και ως κύριοι ομιλητές, είχαν δε ανακηρυχθεί ως επίτιμοι δημότες του Δήμου Δομνίστας για την αντιστασιακή τους δράση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας

προ σ κ α λ ε ί

τα μέλη του να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 16 Αυγούστου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 06.30' το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός Απολογισμός
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Έγκριση πεπραγμένων
- Προτάσεις μελών
- Αρχαιρεσίες

Εάν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία θα πραγματοποιηθεί νέα την επόμενη Κυριακή, 23-08-2020, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Παράκληση για τη μαζική συμμετοχή και για την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Νταλιάνη

Ο Γραμματέας
Κώστας Τσιάμη

Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΕΤΣΟΣ (1950-2020)

Έφυγε από κοντά μας στις 13 Απριλίου 2020 και αναπαύεται στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών (Νίκαιας) από τις 16 του ίδιου μήνα ο **Παναγιώτης (Πάνος) Λάμπρου Καρέτσος**, ύστερα από πολύμηνη παραμονή του στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού και μέσα στη θαλπωρή της συζύγου του και των παιδιών του.



κέντρο σχεδόν της Αθήνας όπου πολλοί συγχωριανοί μας απολάμβαναν τα ωραία του σουβλάκια, τα ψημένα κοτόπουλά του, τα υπέροχα ορεκτικά του, κυρίως, όμως, την φιλοξενία του και τα γέλια του. Πάντα εύθυμος, πάντα γελαστός, πάντα χαρούμενος. Αγαπούσε υπερβολικά το χωριό το οποίο επισκεπτόταν τακτικά.

Ο **Παναγιώτης** γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1950 και ήταν το 6ο παιδί του **Λάμπρου** και της **Βασιλικής**, το γένος **Αναστασίου Πιστιόλη**. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας και στη συνέχεια κατά τη δεκαετία του '70 εγκαταστάθηκε με την πατρική του οικογένεια στο Μοσχάτο, όπως και πολλοί άλλοι συγχωριανοί μας. Από νωρίς μπήκε στη βιοπάλη της ζωής. Παντρεύτηκε τη **Σωτηρία** και απέκτησαν τρεις (3) κόρες: τη **Βασιλική**, την **Ελένη** και τη **Λαμπρινή**. Είχε δική του επιχείρηση (σουβλατζίδικο) στο

Υπήρξε στοργικός πατέρας και υποδειγματικός σύζυγος. Όμως κλονίστηκε η υγεία του σχετικά νωρίς με αποτέλεσμα να φύγει από κοντά μας στις 13 Απριλίου 2020 (Μεγάλη Δευτέρα). Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 16 Απριλίου στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών, όπως προαναφέρθηκε, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως όριζαν οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουμε λόγω του κορωνοϊού.

Στην οικογένειά του και στους συγγενείς του ευχόμαστε να έχουν τη γλυκιά ανάμνησή του με υγεία

και ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή του, η δε μνήμη του να είναι αιώνια!

Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας και συγγενής του κ. **Νίκος Βασ. Καρέτσος** έγραψε μεταξύ άλλων:

«... Ο **Παναγιώτης** δεν ήταν μόνο ένας άριστος οικογενειάρχης ήταν και ένας δημιουργικός άνθρωπος και αυτό φαίνεται από τα έργα που άφησε πίσω του, δουλεύοντας στην ταβέρνα που διατηρούσε για πολλά χρόνια στον Κολωνό.

Η σύζυγός του, οι κόρες του, οι γαμπροί του και τα εγγονάκια του τον αποχαιρετούν με δάκρυα και πόνο ψυχής, όμως οι αρετές του και τα έργα του θα είναι για τη συνέχεια οδηγός στη ζωή τους.

Παναγιώτη, θα σε θυμάμαι πάντα όταν συναντιόμασταν στο Μοσχάτο που διέμενες αλλά και στην πλατεία του χωριού, που τόσο αγαπούσες, πίνοντας το κρασάκι μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Καλό ταξίδι και στον παράδεισο, ξάδερφε και φίλε μου».

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ (1960-2020)

Σε ηλικία εξήντα (60) ετών ταξίδεψε για την αιωνιότητα η **Μαρία Παπαδάκη-Παναγοδήμου**. Ήταν το δεύτερο παιδί του αείμνηστου **Δημήτρη Παναγοδήμου** και της **Αγγελικής**, το γένος **Βασιλείου Μωρίκη**, αδελφή του **Κώστα Παναγοδήμου («ΜΕΤΟΙΚΟΣ»)**.



κτισαν δυο παιδιά, τον **Δημήτρη** και την **Όλγα**. Υπήρξε φιλόστοργη μητέρα και υποδειγματική σύζυγος. Νωρίς μπήκε στη βιοπάλη της ζωής. Για μερικά χρόνια εργάστηκε και στη Δομνίστα συνεταιριστικά με την οικογένειά του αδελφού της **Κώστα**, ως ενοικιαστές του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα αφήνοντας άριστες εντυπώσεις για την άσφογη καθαριότητα και την νοικοκυροσύνη της. Στη συνέχεια λειτούργησε και το εκκλησιαστικό μαγαζί

στη Μεσοκώμη και κατόπιν εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο όπου δούλεψε περίπτερο καθώς και συνεταιριστικά με την νύφη της **Γεωργία (Γωγώ) Παναγοδήμου** ως πωλήτρια ρούχων.

Δυστυχώς κοντά στα εξήντα (60) της τη χτύπησε η επάρατος ασθένεια, εξαιτίας της οποίας και υπέκυψε. Από τις 26 Μαρτίου 2020 αναπαύεται στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.

Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας και ευχόμαστε όπως η μνήμη της να είναι αιώνια και η ψυχή της να απολαύει την ανάπαυση «εν σκηναίς δικαίων»...

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
όπως ΟΛΑ τα κείμενα που είναι προς δημοσίευση να αποστέλλονται στη Δ/ση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο - Όργανο του Φιλοπόδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας

Διοκτίτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Η Πρόεδρος του Συλλόγου

Νταλιάνη Ευαγγελία

Δομνίστα Ευρυτανίας

τηλ.: 6972706406

e-mail: eui.ntaliani@gmail.com

Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13, Αμπελόκηποι 11526,

Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και

Κώστας Α. Παπαδόπουλος

Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-

Εκτύπωση:

Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου

Ίλιον

Τηλ.-Fax: 210-2619003 -

210-2619696

e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΛΟΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Δεύτε τελευταίον ασπασμόν...».

Τον τελευταίο ασπασμό, αγαπητοί μου αδελφοί Χριστιανοί, ήρθαμε να δώσουμε σήμερα στον αγαπημένο μας Μεγάλο Δάσκαλο της ζωής μας, αδελφό μας **Μπάμπη Τσέλο**.

Ο **Μπάμπης**, όπως ο ίδιος ήθελε να τον αποκαλούμε, γεννήθηκε στην αγαπημένη του και λατρευτή του Βράχα το 1955 στα σηματοδωμένα μετεμφυλιακά χρόνια της στέρησης, της πείνας και της φτώχειας. Κοσμημένος όμως από ένα ακαταγώνιστο «θέλω» και ακατάβλητη θέληση για κατάκτηση της γνώσης, κυρίως όμως με το ήθος και την ανθρωπιά του τον έφεραν πρώτο με διακρίσεις στη ζωή του. Διακρίσεις στη μάθηση και στις σπουδές του, διακρίσεις στο Διδακτικό του λειτουργήμα, διακρίσεις στο πλούσιο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργο του, διακρίσεις ως άριστος και υποδειγματικός οικογενειάρχης, διακρίσεις παντού... Όλα αυτά τα θράψαμε αβίαστα, αέναα, πρόθυμα, επαγωγικά θυσιαστικά, μη αποβλέποντας σε κανένα είδος ηθικής ή υλικής αμοιβής.

Προσωπικά σήμερα νιώθω ανήμπορος να εκφράσω την οδύνη που με διακατέχει βασανιστικά και αξεπέραστα, την οδύνη που μου αφαιρεί κάθε σκέψη στο χάος της απώλειάς του ως αδελφικού φίλου. Είχαμε μια αδιάπτωτη φιλική διάθεση που μας έδενε και ο δεσμός αυτός και η φιλία μας κράτησε ως το τέλος. Ως το τέλος που ο **Μπάμπης** ως Αετός άνοιξε

τα φτερά του και πέταξε λευκός κι ανάλαφρος, άνοιξε τα ψαλιδισμένα φτερά του από τη νόσο του αιώνα που αφανίζει αξίες και μελλοντικές προσμονές. Έφυγε για πάντα από κοντά μας. Μας άφησε όμως ανεξίτηλα τα σημάδια της φιλοπρέπειας, της φρόνησης, της ανθρωπιάς, μας άφησε το άρωμα της φρεσκάδας και της ανείπωτης αγαλλίασης, όπως αφήνουν το άρωμά τους τα εύοσμα άνθη, που ύμνησε με την ποίησή του και αποτύπωσε με την τέχνη του.

Αδελφέ **Μπάμπη**, στην επίγεια ζωή σου αγάπησες και αγαπήθηκες όσο λίγοι. Σήμερα εμείς, «οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι» σε αποχαιρετούμε με οδύνη ψυχής και ευχόμαστε και προσευχόμαστε καλή ανάπαυση εκ των κόπων σου στη χώρα των Δικαίων και με την προσδοκία την εξανάσταση των Νεκρών...

Αιώνια σου η μνήμη!

(Σ.Σ.: Ο αείμνηστος **Μπάμπης Τσέλος** ήταν φίλος του χωριού μας και συνάδελφος με την Πρόεδρο του Συλλόγου κ. **Ευαγγελία Νταλιάνη** με την οποία συνυπηρέτησε επί σειρά ετών).

(Επιμέλεια: **Κ.Α.Π.**)

(Η παραπάνω νεκρολογία είναι απόσπασμα επικήδειου λόγου του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. **Ηλία Ντζιώρα**, Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης).

Ιστορίες της Δομνίστας

Κουτσαίνοντας ένα κοπάδι πρόβατα

Γράφει ο Παιδίατρος

Κωνσταντίνος Παπαντζίμας

Χειμώνας στη Δομνίστα Ευρυτανίας- Β' Αγροτικό ιατρείο. Δεν μου έφτανε ο κοσμάκης στην Ανάφη. Έπρεπε να υποστούν τις ιατρικές μου γνώσεις και στο ταλαίπωρο αυτό χωριό.

2-3 Γενάρη χιονισμένο το χωριό, κοντά ένα μέτρο χιόνι να κυκλοφορούμε με διαδρόμους μέχρι τον ξενώνα. Φύσει περιεργός, λόγω επαγγέλματος, διέκρινα τον μπαρμπα-Θανάση μέσα στον ξενώνα σκεπτικό. Τον καλημέρισα και πήρα την άδειά του να τον ρωτήσω τι τον απασχολεί. Ευγενικά ο άνθρωπος μου απάντησε ότι είχε ραντεβού με τον κτηνίατρο για να εμβολιάσει τα πρόβατά του, αλλά λόγω χιονιού ήταν αδύνατη η πρόσβασή του στο χωριό.

Προσφέρθηκα με ενθουσιασμό να εμβολιάσω τα πρόβατα καθότι γνώστης εμβολιασμών και κυρίως ότι μεγάλωσα κοντά σε γιδοπρόβατα αντλώντας σχετικές εμπειρίες. Πρόβαλε αντιρρήσεις ο άνθρωπος από ευγένεια αλλά μπροστά στην επιμονή μου, υποχώρησε. Το κοπάδι τους χειμερινούς μήνες το φυλούσε κοντά στην πλατεία, το μετέφερε από την εξοχή. Επιπλέον, ασκούσε με μεγάλη επιτυχία το επάγγελμα του βαγενά.

Πρώι πρώι μεταφέροντας από το ιατρείο Betadine, γάντια, σύριγγες μιας χρήσεως μετέβη στην καλύβα. Το εμβόλιο που κάναμε ήταν για εντεροτοξιναιμία σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων (της τάξης των 20ml). Αποστειρώνω κάθε φορά το μπουκάλι και την γλυουπία περιοχή των αιγοπροβάτων και με τη βοήθειά του μπαρμπα-Θανάση τελειώσαμε τον εμβολιασμό. Μετά την αποπράτωση της επιτυχούς εμβολιαστικής κάλυψης των ζωντανών έξω από τη καλύβα με περίμεναν πράσινο σαπούνη με νιπτήρα παλαιού τύπου και άσπρη πετσέτα με κρόσσια.

Επιστρέφοντας στα ιατρεία με περίμεναν ένας τρουβάς γεμάτος με τα μοναδικά φασόλια της περιοχής και άλλα πεσκέσια, παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες μου. Πέρασαν δυο μέρες. Το χιόνι επέμνε. Μια μέρα πριν τα Φώτα στους ανοιχτούς διαδρόμους της πλατείας αντάμωσα τον μπαρμπα-Θανάση ιδιαίτερα ανήσυχο με σκυμμένο το κεφάλι και τα χέρια πίσω στη μέση να λαντζοκόβει (πηγαινοέρχεται). Πήρα την πρωτοβουλία να ρωτήσω αν όλα είναι καλά (σπίτι, οικογένεια, κ.λπ.). Με φυσική ευγένεια μου απάντησε όλα καλά γιατρέ μου αλλά η φωνή δεν του έβγαине. Ένιωσα ότι κάτι μου έκρυβε. Μου 'κοψε να ρωτήσω και για τα πρόβατα. Η απάντησή μου ήρθε σαν καταπρακιά. «Τι καλά γιατρέ μου, όλα κτσάθκαν σαν να 'χουν παρμάρα. Μάλλον τα πείραξε το εμβόλιο». Εκείνη την ώρα ένιωθα σαν να ανοίγει η γη να με καταπιεί. Τροχάδη φτάνω στο ιατρείο αναζητώντας το έντυπο στο κουτί των εμβολίων. Ευτυχώς είχα κρατήσει ένα. Διάβασα ξανά και ματαδιάβασα πιθανές επιπλοκές, πουθενά δεν ανέφερε επιπλοκή παρμάρας.

Έξιπνα κινούμενος τηλεφώνησα στον κτηνίατρο στη Φουρνά. Του είπα ότι είμαι συνάδελφος και μου απάντησε ότι δεν γνώριζε άλλον κτηνίατρο στον νομό. Όταν του ανέφερα το πρόβλημα με καθησύχασε ότι φταίει το χιόνι και έπρεπε την ώρα του εμβολιασμού να ανυψώνω το αντίστοιχο μέλος και ότι είναι παροδικό φαινόμενο. Σε δυο μέρες θα ήταν καλά. Πετούσα από την χαρά μου. Μου έφυγαν όλες οι τύψεις και φυσικά ενημέρωσα τον μπαρμπα-Θανάση.

Χρόνια μετά σαν παιδίατρος αναγνώρισα παραπλήσιες επιπλοκές μετά από μονοδύναμο εμβόλιο μηνιγγίτιδας. Συμπεράσμα, δεν χώνεσαι εκεί που δεν σε σπέρνουνε.

Κωνσταντίνος Παπαντζίμας
Διευθυντής - Παιδίατρος
Γ.Ν. Παιδών Πεντέλης

ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΗΤΣΟΥ MD, PhD

Η απάντηση είναι, σίγουρα **ναι**.

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η άθληση ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα τόσο σε συστηματικό επίπεδο (κυτταρική ανταπόκριση ολόκληρου του σώματος) όσο και σε τοπικό επίπεδο (π.χ. βλεννογόνας της αναπνευστικής οδού).

Πόσο όμως είναι αρκετό να γυμναζόμαστε;

Όπως θα δούμε παρακάτω το καθόλου καθώς και το πάρα πολύ λειτουργούν αρνητικά ενώ το σωστό είναι κάπου στη μέση («μέτρον άριστον»).

Μια αναδρομική κλινική μελέτη κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιδημίας γρίπης που έγινε στο Χονγκ Κονγκ το 1998 που προκάλεσε 24.656 θανάτους έδειξε ότι η μέτρια άθληση (π.χ. τρέξιμο 20-40 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα) μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου ενώ όσοι δεν γυμνάζονταν καθόλου ή έκαναν υπερβολική άθληση (45-60 λεπτά πάνω από 5 φορές την εβδομάδα) είχαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας.

Τι γίνεται αν έχω μολυνθεί και δεν αθλούμαι τακτικά, υπάρχει περίπτωση να βοηθηθώ αν αρχίσω τώρα;

Επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα απέδειξαν ότι η μέτρια άθληση

επί 2-3 μήνες πριν από την έκθεση στην ιογενή λοίμωξη μείωνε σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου και το ιογενές φορτίο στα πειραματόζωα. Το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι η μείωση αυτή δεν αφορούσε μόνο τα ζώα που είχαν κανονικό βάρος αλλά ακόμα και τα παχύσαρκα.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση που γίνεται προληπτικά 2-3 μήνες πριν, προετοιμάζει καλύτερα το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει μια ιογενή λοίμωξη.

Περιορισμένα δεδομένα, που επίσης αποκτήθηκαν από μελέτες σε πειραματόζωα, υποδηλώνουν ότι η μέτρια άθληση μετά τη μόλυνση με τον ιό της γρίπης βελτιώνει σοβαρά τις πιθανότητες επιβίωσης. Το 82% των πειραματόζωων που έκαναν μέτρια άθληση επέζησαν. Αντίθετα, μόνο το 43% των καθιστικών ποντικών και το 30% των ποντικών που έκαναν υπερβολική άθληση (2-2,5 ώρες την ημέρα) επιβίωσαν. Επομένως, τουλάχιστον στα πειραματόζωα η μέτρια άθληση μπορεί να είναι προστατευτική ακόμα και αν έχουν μολυνθεί από τον ιό, ενώ αυτά που δεν αθλούνται ή αθλούνται υπερβολικά δεν προστατεύονται.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με την

μέτρηση μιας πρωτεΐνης, της ανοσοσφαιρίνης Α, η οποία χρησιμοποιείται από το ανοσοποιητικό σύστημα για την εξουδετέρωση των παθογόνων μικροβίων, συμπεριλαμβανομένων και των ιών, είναι δε στενά συνδεδεμένη και με λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μέτρηση αυτής της πρωτεΐνης σε ανθρώπους που έκαναν μέτρια άθληση βρέθηκε σημαντικά αυξημένη ενώ αντίθετα η μέτρησή της σε επαγγελματίες αθλητές που γυμνάζονταν χωρίς επαρκή ανάπαυση βρέθηκε μειωμένη και οι αθλητές εμφάνισαν περισσότερα συμπτώματα που σχετίζονταν με ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η υπερβολή είναι συνώνυμο της παράλειψης και όπως είπε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών Αριστοτέλης «αρετή είναι η μεσότης» («*Ἡ ἀρετὴ ἄρα ἐστὶν ἕξις προαιρετική, οὕσα ἐν μεσότητι...*»).

Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις έναν αόρατο εχθρό, ή να οχυρωθείς ή να αυξήσεις την αμυντική σου ικανότητα. Αυτή τη φορά χρειάζονται και τα δύο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για υγεία!
Αθήνα, Μάρτιος 2020

Βιβλιοπαρουσίαση

Κ.Α. Παπαδόπουλος, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΩΚΟΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ»

Εκδόθηκε πρόσφατα από την Πανεπιστημιακή Ένωση το 40ο βιβλίο της, που αναφέρεται σ' έναν φωτισμένο Δομνιστιάνο Δάσκαλο, τον **Νικόλαο Γ. Σώκο**, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από τον θάνατό του (1885-1970). Συγγραφέας του ο **Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος** και χορηγοί ο **Σωτήρης Δημ. Σώκος** και η σύζυγός του **Μαρία**.

Ο **Νικόλαος Γ. Σώκος**, γόνος της ιστορικής οικογένειας των **Σωκαίων** της Δομνίστας, με εύρωστες και θαλερές κληρονομικές ρίζες, γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1885. Ορφανός μητρός, από μικρή ηλικία, κατόρθωσε να σπουδάσει στο φημισμένο Διδασκαλείο της Κέρκυρας και να μετεκπαιδευθεί κατόπιν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1924-1926).

Ξεκίνησε το διδασκαλικό του λειτουργήμα από την Ευρυτανία (Δομνίστα, Κρίκελλο, Κερασσοχώρι) και κατόπιν δίδαξε σε ελληνικά σχολεία της Οδησού και στη συνέχεια στην περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή της πολύπαθης Σμύρνης της Μικράς Ασίας. Συνέχισε το παιδευτικό του έργο και πάλι στην πατρώα γη (Δομνίστα) για να το ολοκληρώσει στη Νέα Σμύρνη, που τόσο πολύ αγάπησε και αγαπήθηκε. Συνδέθηκε άρρηκτα με το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης, που, όπως ο ίδιος γράφει: «...αποτελεί τον κρίκον και την συνέχεια της πολυετούς δράσεως άλλης Σχολής, άλλου περικλεούς εκπαιδευτικού ιδρύματος... της παλαιμάχου και ιστορικής εκείνης Ευαγγελικής Σχολής, η οποία, ως αληθής εκπαιδευτικός φάρος εφώτισε γενεάς γενεών και μετέδωσε τα νάματα της Εθνικής Παιδείας, καθ' όλην την Μικρασιατικήν Ελληνισμόν από της πολυκαύστου νύμφης της Ιωνίας...» και, συνεχίζοντας, τονίζει ότι είχε την μεγάλη τιμή να προσφέρει τις υπηρεσίες του «τόσο εις τον αλύτρωτον ελληνισμόν, όσον και παρά την γην της Παλλάδος ως ζώσα γέφυρα της Ιστορίας...».

Ο **Νικόλαος Γ. Σώκος** «*υπήρξε*», όπως γράφει στα λίγα «προλογικά» του λόγια ο συγγραφέας του βιβλίου **Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος**, «*έναν φωτισμένον Δάσκαλον, που σαν λαμπάδα καιόμενη χάρισε το φως της και φώτισε χιλιάδες μαθητές, που πρόκοψαν στην κοινωνία, διδάσκοντάς τους την Αγάπη προς τον Θεό, την Αγάπη προς την*



Πατρίδα, την Αγάπη στους άλλους, την Αγάπη στην εργασία... Και αναφέρεται το βιβλίο αυτό στον Δάσκαλο εκείνον που δεν είδε την εργασία του ως επάγγελμα αλλά τη βίωσε ως λειτουργήμα και αποστολή, με ειλικρινή διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Το βιβλίο αποτελείται από 312 σελίδες και περιλαμβάνει 4 μέρη:

Το **Α' Μέρος** αναφέρεται στην καταγωγή του και την οικογένειά του, τις σπουδές του, τη στρατιωτική θητεία του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία κ.ά. Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται από την χειρόγραφη αυτοβιογραφία του με τον τίτλο «*Τα Χρονικά μου*».

Το **Β' Μέρος** περιλαμβάνει την προσφορά του ως Δασκάλου. Και πάλι τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται από «*Τα Απομνημονεύματα*. Ητοι Χρονικό Αου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης». Το Μέρος αυτό περιλαμβάνει 14 κεφάλαια (Ίδρυση και προαγωγές του Αου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, Διδακτήριο, Προσωπικό, Σχολικές Εφορείες, Κινηματογράφος, Κουρείο, Μαθητικά Συστήματα, Εκδρομές, Εορτές, Παιδαγωγικά Συνέδρια, Αμοιβές και ποινές μαθητών κ.ά.).

Το **Γ' Μέρος** αναφέρεται στον Δάσκαλο - Επιστήμονα και Συγγραφέα επιστημονικών άρθρων, και

Το **Δ' Μέρος**, τέλος, περιλαμβάνει την κοινωνική προσφορά και την εξωσχολική δράση του.

Ο τόμος έχει σχήμα 17X24 και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ιδιαίτερη αξία έχουν αυτές των δύο Σχολείων, της Οδησού (1910, παράδοση της ελληνικής σημαίας σε μαθητή στις 25 Μαρτίου) και της Σμύρνης (1912, κάρτα από μαθητή του με συγκινητικό πατριωτικό περιεχόμενο), καθώς και αυτή με τους πολυπληθείς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας, κατά το έτος 1914!

Τέλος, χορηγός της έκδοσης του τόμου αυτού, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο συγγενής εξ' αίματος (ανεψιός) κ. **Σωτήρης Δ. Σώκος** και η σύζυγός του **Μαρία Σώκος**. Η παρουσίαση του καλαίσθητου αυτού τόμου θα γίνει στη Νέα Σμύρνη και, φυσικά, και στη Δομνίστα το καλοκαίρι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΣΥΡΡΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΤΑΤΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

Το χωριό μας μπορεί να υπερηφανεύεται για την ιστορία του αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται και για τους ανθρώπους του που διακρίνονται σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι και ο **Τάκης Σύρρος**, ο οποίος μετά τα τριάντα του αξιοποίησε ένα ταλέντο, που αργά το ανακάλυψε. Πρόκειται για το μουσικό ταλέντο του, κυρίως στη Βυζαντινή μουσική, το οποίο απολαμβάνουμε αρκετές φορές το χρόνο, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οπωσδήποτε στην πανηγυρή του Προφήτη Ηλία.

Ο **Τάκης Σύρρος**, λοιπόν, κατάγεται από την οικογένεια των Συρραίων που εγκαταστάθηκαν στο Ευηνοχώρι (Μπουχώρι) πριν από τη δεκαετία του 1950. Γεννήθηκε το 1948, είναι παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών και παππούς. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως Γραμματέας Κοινότητας Ευηνοχωρίου και στη συνέχεια στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ως Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών. Παράλληλα ασχολείται ερασιτεχνικά και με τη γεωργία.

Στο Μεσολόγγι είχε την τύχη να γνωριστεί με τον Ιεροψάλτη **Ιωάννη Δακαλάκη**, ο οποίος ανακάλυψε τυχαία το ταλέντο του, ακούοντάς τον να τραγουδάει υπέροχα δημοτικά τραγούδια. Διέκρινε την καλλιφώνία του και τον παρέτρυνε να εγγραφεί στο Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής της ΝΕΛΕ Αιτωλοακαρνανίας. Η πρόοδός του ήταν καταπληκτική. Παρακολούθησε κατ' ιδίαν μαθήματα και κατά το χρονικό διάστημα 1985-1991 εργάστηκε ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Μεσολογγίου και από τον Ιούλιο του 1991 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος της Ι. Π. Μεσολογγίου (Λαμπαδάριος). Με την παρότρυνση και πάλι του Δασκάλου του κ. **Δακαλάκη** έδωσε εξετάσεις στο Πολύμνιο Ωδείο Πατρών «Σπύρος Γεωργακόπουλος» και έλαβε το πτυχίο της Βυζαντινής Μουσικής με «*Άριστα*».

Δίδαξε σε πρόγραμμα ΚΕΤΕΚ στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και δημιούργησε χορό μαθητών.

Από την 1-1-2018 υπηρετεί ως πρωτοψάλτης στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Λαογραφικού Συλλόγου Ευηνοχωρίου «*ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*», ενώ διατέλεσε Πρόεδρος και ποδοσφαιριστής του Συλλόγου «*ΕΥΗΝΟΣ*». Επί σειρά ετών εκλέγεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών και συμμετέχει σε διάφορα άλλα ιδρύματα και Συλλόγους.

Τέλος, πλουσιότατο είναι και το συγγραφικό του έργο. Προμηθεύτηκε το σύστημα εγγραφής της Βυζαντινής Μουσικής στον υπολογιστή και τύπωσε δεκάδες ιερές ακολουθίες. Σπουδαιότερα έργα του: «*Αναστασιμάτιο*», «*Διάταξη Αγρυπνίας*», «*Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων*», «*Ακάθιστος Ύμνος*», «*Ακολουθίες διαφόρων Αγίων κ.ά.* Πρόσφατα μάλιστα έκανε δωρεά στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας τις ακολουθίες του Αγίου Αθανασίου, του Προφήτη Ηλία και του Αγίου Παϊσίου.

Του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στο ιεροψαλτικό έργο του.

Κ. Α. Π.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ, «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Όπως αναφέρθηκε σε άλλες στήλες της εφημερίδας μας η εφετινή 78η επέτειος από την έναρξη του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης 1942-45 ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο **Μανόλη Γλέζο**, ο οποίος τίμησε τη Δομνίστα με την παρουσία του ως κεντρικός ομιλητής σε παλαιότερη εκδήλωση αλλά και ως εισηγητής σε ημερίδα που είχε ως θέμα «**Η γυναίκα στην Αντίσταση**». Αλλά και ο Δήμος Δομνίστας τον τίμησε αφού τον ανακήρυξε ως επίτιμο δημότη του... Δυστυχώς όμως η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής όπως θα έπρεπε και έτσι ήταν εφέτος λιτότατη. Η εφημερίδα μας θεωρεί χρέος, όμως, όπως αφιερώνει λίγες γραμμές για τον «**πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης**», όπως χαρακτηρίστηκε από τον στρατηγό **Ντε Γκολ** και για το λόγο πως «έφυγε» από κοντά μας πριν από λίγους μήνες.



Ο **Μανόλης Γλέζος** στο βήμα σε Ημερίδα στο Πνευματικό μας Κέντρο. Διακρίνονται επίσης οι **Γιάννης Σταμάτης**, (†) **Μιχάλης Σταφυλάς** και **Θόδωρος Πολίτης**.

Ο **Μανόλης Γλέζος**, γεννήθηκε το 1922 στην Απειράνθο Νάξου. Το 1935 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα και μετά τις γυμνασιακές σπουδές του γράφηκε στην ΑΣΟΕΕ (σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο). Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ζήτησε να καταταγεί στον στρατό προκειμένου να λάβει μέρος ως εθελοντής στο Αλβανικό Μέτωπο. Όμως, λόγω ηλικίας, το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Κατά το διάστημα της κατοχής εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, της οποίας έγινε σύμβολο. Συγκεκριμένα τη νύκτα της 30ής Μαΐου 1941, ξημερώνοντας η 31η με τον **Απόστολο (Λάκη) Σάντα** κατέβασαν την γερμανική πολεμική σημαία του Γ' Ράιχ, η οποία κυμάτιζε σε ιστό επί του ηρώου βράχου της Ακρόπολης!

Οι γερμανικές αρχές μάταια αναζήτησαν τους «δράστες», όμως, ερήμην τους επέβαλαν την ποινή του θανάτου. Η τολμηρή αυτή πράξη προκάλεσε ρίγη ενθουσιασμού σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ο Στρατηγός **Ντε Γκολ**, μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, δίκαια τον χαρακτήρισε ως τον «**πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης**». Κατά τη διάρκεια της Κατοχής φυλακίστηκε και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Ο αδελφός του μάλιστα, ο **Νίκος**, εκτελέστηκε το 1944 από τους Ναζί.

Μετά την απελευθέρωση ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία εργαζόμενος στον «Ριζοπάστη», αρχικά και μετέπειτα στην «Αυγή». Οι διώξεις του όμως συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια. Είκοσι οκτώ (28) φορές καταδικάστηκε για την πολιτική και αντιστασιακή δραστηριότητά του, από τις οποίες τρεις (3) φορές σε θάνατο! Οι ποινές δεν εκτελέστηκαν στο σύνολό τους λόγω της γενικής κατακραυγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Χιλιάδες ήταν οι υπογραφές για την αθώωσή του και τις αποφυλακίσεις του...

Και ένα περιστατικό που συνέβη όταν ήρθε στη Δομνίστα για να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση. Καθόμασταν στην πλατεία, κάτω από τον έλατο προ του Κοινοτικού Ξενώνα, όταν τον πλησίασε ο **Θανάσης Σπ. Λιάκος**, ο οποίος έζησε στην Πολωνία για πολλά χρόνια ως πολιτικός πρόσφυγας, και του συστήθηκε λέγοντάς του πως αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής της συγκέντρωσης υπογραφών από όλους τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο που και ο ίδιος εργαζόταν για την αθώωσή του. Τότε ο **Μανόλης** με μεγάλη συγκίνηση σηκώθηκε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε με δάκρυα στα μάτια και τον ευχαρίστησε από καρδιάς!

Πολιτική δράση

Ο **Μανόλης Γλέζος**, ως ενεργός πολίτης ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με την πολιτική. Το 1951, καίτοι βρισκόταν στη φυλακή, εκλέχθηκε βουλευτής με την ΕΔΑ, όπως και το 1961. Μετά την μεταπολίτευση του 1974 υπήρξε και πάλι ενεργός στην πολιτική. Το 1980 εκλέχθηκε πρόεδρος της Κοινό-



Ο **Μανόλης Γλέζος** στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης Δομνίστας ως κύριος ομιλητής. Δίπλα του ο τότε Δήμαρχος Δομνίστας κ. **Γιάννης Σταμάτης** και ο αείμνηστος **Θανάσης Τραχήλης**.

τητας Απειράνθου. Το 1981 και 1985 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1984 υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2000 εντάχθηκε στο Συνασπισμό, το 2012 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το 2014 Ευρωβουλευτής (πρώτος στην Επικράτεια με 438.000 σταυρούς). Το 2015 παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας του. Αντιτάχθηκε στη Συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία (Συμφωνία των Πρεσπών).

Συγγραφική δράση

Ο **Μανόλης Γλέζος** υπήρξε και σπουδαίος συγγραφέας. Σημαντικότερα έργα του: «Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία» (1974), «Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη γλώσσα» (1977), «Μαύρη Βίβλος της Κατοχής» (1999), «Υδωρ, Αύρα, Νερό» (2001), «Ο Άνθρωπος και η Φύση» (2002), «Αντισταθείτε» (2017), «Ακρωνύμια» (2017), (Εκδοση Βουλής των Ελλήνων), «Εθνική Αντίσταση 1940-45» (2006), (2 τόμοι) στο οποίο αναφέρει και τη Δομνίστα από όπου ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας.

Απεβίωσε στις 30-3-2020 και ετάφη στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών δημοσία δαπάνη. Στην εξόδιο ακολουθία που έγινε την 1-4-2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. **Ιερώνυμος**. Την ημέρα αυτή η Σημαία μας κυμάτιζε μεσίτια στην Ακρόπολη.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Λίγοι ήταν οι συγχωριανοί μας που πρόλαβαν και ήρθαν στο χωριό πριν τα απαγορευτικά μέτρα και ξεκίνησαν νωρίς την καλλιέργεια των κήπων τους. Ήδη τα φυτά τους έχουν καλή ανάπτυξη. Αλλά και όσοι ήρθαν μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων καλλιέργησαν τα χωράφια τους και ήδη βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου. Το λίγο χαλάζι που έριξε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου δεν έκανε σχεδόν καθόλου ζημιές.

ΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ!

Στην Ισπανία, επί αρκετούς μήνες, βρέθηκε αποκλεισμένος και μέσα στο υγραεριοφόρο πλοίο που εργάζεται ως Μηχανικός Β' ο **Γιάννης Αθανασίου Γρίβας**. Συγκεκριμένα, το πλοίο βρισκόταν σε ναυπηγεία στο Φερόλ της Ισπανίας από τον περασμένο Δεκέμβριο για συντήρηση και επισκευή και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού παρέμεινε εκεί για αρκετούς μήνες.

Ο **Γιάννης** ήδη επέστρεψε στην οικογένειά του στη Δομνίστα και είναι κοντά μας.

ΑΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Πολύ ακατάστατος ήταν ο καιρός κατά τον μήνα Μάιο και στις αρχές Ιουνίου. Συγκεκριμένα κατά το β' 10ήμερο του Μαΐου το θερμόμετρο άγγιξε στο χωριό μας τους 30°C ενώ τις τελευταίες ημέρες «έπεσε» στους 4°C και οι βροχοπτώσεις ήταν τακτικές. Χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και κατά το α' 15νήμερο του Ιουνίου.

ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Αρκετοί είναι οι συγχωριανοί μας που ήδη ήρθαν στο χωριό για να περάσουν το καλοκαίρι. Πολλοί μάλιστα από αυτούς καλλιέργησαν και τους κήπους τους. Πολλοί, επίσης, κυρίως από την Αιτωλοακαρνανία πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για να απολαύσουν τη δροσιά και τις άλλες χάρες του χωριού μας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΤΟ ΟΦΙΚΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ π. ΜΑΤΘΑΙΟ

Με το οφίκιο του οικονόμου τίμησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** τον εφημέριο του χωριού μας π. **Ματθαίο Καλαμπαλίκη** κατά τη θεία λειτουργία που τελέστηκε στις 14 Ιουνίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρικέλλου.

Ο π. **Ματθαίος** συγκινημένος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Σεβασμιότατο για την τιμή που του έκανε με την απονομή του οφικίου του Οικονόμου, το οποίο, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα έπρεπε να του απονεμηθεί στην ενορία του.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ

Μετά την άρση των μέτρων για την πανδημία κατά τον περασμένο μήνα Μάιο τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στο χωριό μας στις 17 και στις 21-5-20 (Αγίου Κωνσταντίνου) και κατά τον Ιούνιο στις 6 (Ψυχοσάββατο) και 21-6-20.

Δυστυχώς εφέτος δεν λειτουργήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος, για πρώτη φορά σε μεγάλες γιορτές όπως της Αποδόσεως του Πάσχα, της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Με τη συμμετοχή αρκετών πιστών, για την εποχή και τις συνθήκες της πανδημίας, τελέστηκε στις 21 Μαΐου η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο από τον π. **Ματθαίο**. Στο ψαλτήρι οι **Θεόδωρος Φραγκούλης** και **Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος**.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μοιράστηκαν από τους εορτάζοντες αρκετά γλυκίσματα.

Σημειώνεται ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες καθαρίστηκε ο ναός και ο αύλειος χώρος του από το ζεύγος **Γεωργίου** και **Αγαθής Μαστρογεωργίου** (έχουν υιοθετήσει το εκκλησάκι αυτό) και τους **Θεόδωρο Φραγκούλη** (κοπή χόρτων κ.λπ.) και **Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο**.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου με σχετικό έγγραφό του (Αριθ. Πρωτ. 5016/23-04-2020) γνωστοποιεί όπως ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων εντός της Κοινότητας για την υποχρέωση όπως προβούν σε άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους για λόγους πρόληψης ενόψει της έναρξης αντιπυρικής περιόδου μέχρι 20/05/2020.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα σταλεί στο Δήμο λίστα με τα στοιχεία των ιδιοκτητών ακαθαρών οικοπέδων για περαιτέρω ενέργειες.

Η υπόθεση της πρόληψης από πυρκαγιά είναι ευθύνη όλων μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Στις 16 Μαρτίου 2020 έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. **Νίκο Καρέτσο** των Τοπικών Συμβούλων, των Καταστηματαρχών, των κατοίκων ως και των ετεροδημοτών που άρχισαν να καταφθάνουν στο χωριό μας κατά το β΄ 10ήμερο του Μαρτίου, για τα μέτρα προφύλαξης από τον Κορωνοϊό, όπως για την παραμονή στα σπίτια τους για 14 ημέρες, αποφυγή συναντήσεων, εναγκαλισμών κ.λπ.

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας καθάρισαν από το χιόνι τον επαρχιακό δρόμο από Ράχη Τυμφορηστού μέχρι Αγίους Θεοδώρους (26 και 27-3-2020), Ράχη – Κρίκελλο (4-4-2020), Ράχη – Αγίους Θεοδώρους (6 και 7-4-2020) και Ράχη μέχρι κεραίες (23-4-2020).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου (φορτωτής) καθάρισε το δασικό-αγροτικό δρόμο Μπερζιανής – Σκοπιάς στις 15 Μαρτίου 2020. Την ίδια ημερομηνία δύο (2) εργάτες του Δήμου καθάρισαν την πλατεία του χωριού μας και τους δρόμους περιμετρικά της πλατείας μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΑΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ύστερα από σχετικό αίτημα της Τοπικής Κοινότητας προς το Δήμο μεταφέρθηκε από τη Σκοπιά στη Δομνίστα, στις 14 Μαρτίου 2020 σπαστό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε ενδεχόμενες επιχώσεις αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης. Προηγήθηκε σχετική άδεια από τον εργολάβο κ. **Βασίλη Θεοδωρόπουλο**.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΝΤΟΥΪ

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο υπεργολάβος Ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε περίπου σαράντα (40) λάμπες του Κοινοτικού φωτισμού που είχαν καεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στις 28-04-2020 συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ αντικατέστησε πέντε (5) χαλασμένα ντουί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Και πάλι οι αδέσποτες αγελάδες δημιουργούν προβλήματα εντός του χωριού μας με τις ακαθαρσίες τους εντός της πλατείας μας, στα γήπεδα, στα μουσεία μας, στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, στον Προφήτη Ηλία κ.α. Τελευταία μάλιστα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο και για τα χωράφια μας που άρχισαν ήδη οι καλλιέργειές τους. Για τον σκοπό αυτόν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. **Νίκος Καρέτσος** με προσωπικές παραστάσεις του έθεσε το μεγάλο αυτό πρόβλημα στους Αντιδημάρχους κ.κ. **Παντελή Χαλκιά (11-03-2020)** και **Γιάννη Σδερώνη (12-03-2020)**. Τον τελευταίο μάλιστα προσκάλεσε στο χωριό για να έχει ιδιαν αντίληψη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά του ιδιοκτήτη των αγελάδων.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. **Νίκος Καρέτσος** κατά την επίσκεψή του στον Αντιδήμαρχο κ. **Παντελή Χαλκιά** του έθεσε υπόψη την ανάγκη καθαρισμού της πλατείας μας και άλλων κοινοχρήστων χώρων (κυρίως των ακαθαρσιών των αγελάδων όπως αναφέρεται παραπάνω), καθώς και τη διάθεση μηχανημάτων για τον καθαρισμό εσωτερικών και αγροτικών δρόμων. Τα αιτήματα αυτά κατατέθηκαν και εγγράφως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 6 Μαρτίου 2020 συνεδρίασε το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα συζήτησης την αίτηση του **Δημητρίου Κ. Παναγοδήμου («ΜΕΤΟΙΚΟΣ»)** για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου έξω από το κατάστημα του και την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ

Και αυτό το δίμηνο ο γιατρός μας κ. **Αρης Βρεττάκος** ήταν πάντα κοντά μας και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι κάτοικοι του χωριού μας εκφράζονται με τα πλέον κολακευτικά λόγια προς το πρόσωπό του, όχι μόνο για την επιστημονική προσφορά του αλλά, κυρίως και την κοινωνική προσφορά του προς τον τόπο μας.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ

Όπως τονίστηκε ξανά από τις στήλες της εφημεριδούλας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» μεγάλο κοινωνικό έργο επιτελεί και ο συγχωριανός μας ταχυδρομικός διανομέας κ. **Θανάσης Ι. Γρίθας**, ο οποίος και στις πλέον αντίξοες καιρικές συνθήκες εκτελεί τα δύο (2) δρομολόγια του κάθε εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη) ανελλιπώς.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Συνεχίζει να προσφέρει το πολύτιμο κοινωνικό έργο του το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Καρπενησίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου σύντομα πρόκειται να προσληφθούν και νέα άτομα στην υπηρεσία αυτή. Μακάρι!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΩΝ

Κατά τον μήνα Απρίλιο καθαρίστηκαν οι παρακάτω παραδοσιακές βρύσες εντός του χωριού μας, ήτοι: Τσαπραλόβρυση, Καρετσόβρυση, Τσιρκόβρυση, Παπαδόβρυση...

Β΄ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Στις 7-6-2020 γιορτάστηκε η 78η Επέτειος από την έναρξη της Εθνικής μας Αντίστασης στη Δομνίστα. Λόγω της πανδημίας δεν εστάλησαν προσκλήσεις. Σε άλλη στήλη υπάρχουν λεπτομέρειες.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ

Στις αρχές Μαΐου (1, 2 και 3) κατασκευάστηκαν κρασπεδορείθρα έξω και απέναντι από το Κοινοτικό Γραφείο καθώς και καθαίρεση τσιμεντόστρωσης και κατασκευή στραγγιστηρίου πλησίον Καρετσόβρυσης, λόγω διαρροής υδάτων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν οκτώ (8) λαμπτήρες στα πλακόστρωτα μονοπάτια που οδηγούν στην πλατεία (8-5-2020).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Στις 4 Μαΐου και στις 2 και 28 Ιουνίου τοποθετήθηκαν πινακίδες στο Κοινοτικό Γραφείο, σε κοινοτικούς δρόμους καθώς και στα τρία (3) μονοπάτια που οδηγούν στην πλατεία και στην είσοδο του Προφήτη Ηλία.

ΕΦΥΓΕ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ Κ. ΑΡΗΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Στις 4 Ιουνίου 2020 ο μέχρι τώρα Αγροτικός Ιατρός μας κ. **ΑΡΗΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ** έκανε την τελευταία επίσκεψή του στο χωριό μας, λόγω μεταθέσεώς του. Την ίδια μέρα έγινε η παράδοση και παραλαβή σε υπάλληλο του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου υπάρχουν όλα τα αγροτικά ιατρεία του νομού μας. Σημειώνεται ότι είχε τοποθετηθεί άλλος ιατρός, ο οποίος όμως δεν αποδέχθηκε το διορισμό του. Η αρμόδια υπηρεσία έκανε νέα προκήρυξη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Για το διάστημα μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο νέος γιατρός μας θα εξυπηρετούμαστε από τον ιατρό Κρικέλλου.

Σημειώνεται και πάλι ότι ο κ. **Βρεττάκος** άφησε τις πιο καλές εντυπώσεις σε όλους μας, γιατί εκτός από επιστήμονας ήταν και **ΑΝΘΡΩΠΟΣ**...

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Στις 6 Μαΐου 2020 έγινε κοπή χόρτων στο Κοιμητήριο του χωριού μας από το Δήμο Καρπενησίου και στις 3 Ιουνίου κλάδεμα λιγούστρων στην πλατεία και το Μνημείο των πεσόντων.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2020 έγινε κοπή χόρτων και καθαρισμός των τριών πλακοστρωμένων μονοπατιών που οδηγούν στην πλατεία και στις 22 και 23 του ίδιου μήνα καθαρισμός τσιμεντένιων αρδευτικών καναλιών επί της οδού Ειρήνης και πλησίον οικίας Φραγκούλη καθώς και της Τσιρκόβρυσης.

Κοπή χόρτων πραγματοποιήθηκε και στις 17, 18 και 25 Ιουνίου 2020 στην παιδική χαρά και σε δρόμους εντός της Δομνίστας.

Ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» κυκλοφορεί σε τρίμηνο φύλλο (Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Β΄ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ

Στις 29 Ιουνίου 2020 έγινε ο καθαρισμός των πηγών, υδρομαστεύσεων και φρεατίων στις τοποθεσίες «Σκαλούλας», «Γριβοδήμου», «Σιακαβέλλα», «Παπαδονάσιου», Κριθάρια» και «Ζαχαράτα».

Στις 7 Μαΐου 2020 ο εργολάβος υδραυλικός του Δήμου Καρπενησίου καθάρισε την εφεδρική δεξαμενή και αντικατέστησε τη βρύση εντός του Κοιμητηρίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ

Στις 5 και 6 Μαΐου 2020 η τσάπα RAM του Δήμου Καρπενησίου καθάρισε το δρόμο προς τον οικισμό Μαρίνου και προς τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μαρίνου.

Επίσης στις 11, 12, 13, 14, 15 και 18 Μαΐου ο φορτωτής του Δήμου μας καθάρισε τον δασικό - αγροτικό δρόμο Κρι - Σκαλούλα, Πραϊλα, Κρύα Βρύση, Ζαχαράτα (Ριζόβραχος).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Κανονικά εκτελείται το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη. Οι συγχωριανοί μας που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα αυτό έχουν αυξηθεί, αφού ήδη επανήλθαν στο χωριό πολλοί παραχειμαζόντες.

Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Καρπενησίου επισκέπτεται τακτικά την περιοχή μας, παρά του ότι δεν σημειώνονται παραβάσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις 23 Ιουνίου 2020 ξεκίνησε τα δρομολόγια της προς Κρίκελλο - Δομνίστα η Δημοτική Συγκοινωνία, η οποία θα εκτελείται κάθε Τρίτη μέχρι τις 31 Αυγούστου και κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (μέχρι 31-10-20) κάθε δεύτερη Τρίτη.

Σημειώνεται ότι στην αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπήρχαν προγραμματισμένα δρομολόγια για την περιοχή μας και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών σε επόμενη συνεδρίασή του.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Τοπικό μας Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Ιουνίου 2020 συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

- 1.- Διατύπωση γνώμης και προτάσεων για το περιεχόμενο των σχεδίων τοπικών κανονιστικών πράξεων του Δήμου Καρπενησίου, ήτοι: α) χρήση μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και β) καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
- 2.- Καθαρισμός πηγών, υδρομαστεύσεων, φρεατίων, καθώς και χλωρίωση των δεξαμενών ύδρευσης.
- 3.- Απόφαση για έξωση του μισθωτή του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα.

Όλα τα παραπάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Τοπικό μας Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογός μας εφέτος θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 15.000 τόμους βιβλίων! Επειδή υπάρχει από ετών πρόβλημα ραφιών για την τοποθέτηση χι-

ΕΠΙΣΚΕΦΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. **Νίκος Β. Καρέτσος** επισκέφθηκε στις 14 και 25 Μαΐου 2020 τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. **Νίκο Σουλιώτη** και ζήτησε και προφορικά την ένταξη μέσα από διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως LEADER, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ των απαραίτητων έργων στην Κοινότητά μας που είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, η συντήρηση και συνέχιση της αποχέτευσης μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό, ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμων, επέκταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή σωληνώσεων αγωγών, τοποθέτηση κεραίας INTERNET κ.λπ. Επίσης συζητήθηκε και το θέμα του μισθωτή του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα, καθώς και για την εκδήλωση της Εθνικής Αντίστασης.

Στις 25-5-20 ο Πρόεδρος επισκέφθηκε επίσης και τους αντιδημάρχους κ. **Χρήστο Γεντισαρόπουλο** για την χορήγηση διαφόρων οικοδομικών υλικών και την κ. **Σοφία Ζαλοκώστα** για την χορήγηση δύο (2) σημαιών.

ΕΠΙΣΚΕΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας, επίσης, επισκέφθηκε στις 29 Μαΐου τον Αντιπεριφερειάρχη κ. **Άρη Τασόη** και ζήτησε την τοποθέτηση πινακίδων στη γέφυρα Κρικελλοποτάμου, την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας από Κρίκελλο προς Δομνίστα σε διάφορα σημεία, την ασφαλτόστρωση Κοινοτικών δρόμων, τη διάνοιξη δρόμου προς τη θέση «Ζυγός Λιβάδι», όπου βρίσκεται και μία από τις πηγές του υδραγωγείου μας.

ΕΠΙΣΚΕΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΧΑΛΚΙΑ

Στις 24-6-2020 επισκέφθηκε το χωριό μας ο Αντιδήμαρχος κ. **Παντελής Χαλκιάς**, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας κ. **Νίκο Καρέτσο** μετέβη στη Σκοπιά, όπου συζήτησε διάφορα προβλήματα του οικισμού. Κατά την επιστροφή τους στη Δομνίστα συζητήθηκαν και τα εσωτερικά προβλήματα, που χρήσουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως είναι ο καθαρισμός των υδρομαστεύσεων στις περιοχές «Ζυγός Λιβάδι» και «Ριζόβραχος», ο καθαρισμός εσωτερικών και αγροτικών δρόμων κ.λπ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Ύστερα από το υπ' αριθ. 1/6/17-9-19 Πρακτικό του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Καρπενησίου στις 30-6-20 ικανοποίησε το αίτημα κατά το 1/3 και χορήγησε συνολικά τέσσερα (4) καλάθια απορριμμάτων για την πλατεία μας και δύο (2) καθρέπτες.

ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Καθορίστηκαν τα όρια ταχύτητας από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι το κτήριο του Ο.Τ.Ε. όπου διέρχονται οι πεζοί.

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Κατά τα τέλη Ιουνίου αποφρακτικό του Δήμου Καρπενησίου αποκατέστησε βλάβη σε σωληνώσεις στην Κάτω Καρετσόβρυση, κάτω από την οικία **Ι. Γρίβα**.

λιάνων βιβλίων ο **Δημήτρης Παν. Σύρρος** ανέλαβε να κατασκευάσει παρόμοιες με τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες αντί συμβολικής αμοιβής (μόνο το κόστος των υλικών).

Σημειώνεται ότι ο **Δημήτρης Σύρρος** είχε κατασκευάσει δωρεάν και άλλα ράφια της βιβλιοθήκης μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Ένα χαριτωμένο αγοράκι απόκτησαν η **Ιουλία Γκιούση** του **Γρηγορίου** και της **Ελένης** και ο σύζυγός της **Φώτης Σταμούλης** στις 27 Απριλίου 2020.

Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Στο Κοιμητήριο του Αγρινίου αναπαύεται από τις 26 Μαρτίου 2020 η **Μαρία Παπαδάκη**, το γένος **Δημητρίου Παναγοδήμου**, ετών 60.

— Στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών (Νίκαιας) αναπαύεται από τις 16 Απριλίου 2020 ο **Παναγιώτης Λάμπρου Καρέτσος**, ετών 70. Απεβίωσε στις 13 Απριλίου 2020.

— Στις 21 Ιουνίου 2020 πέθανε στην Αθήνα ο **Κώστας Σπ. Σταθονίκος**, ετών 79, και η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 26 Ιουνίου 2020. Αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας.

— Από τις 27 Ιουνίου 2020 αναπαύεται στο Κοιμητήριο της Δροσιάς Αττικής η αιμνήστη **Λαμπρινή Φραγκούλη**, αδελφή του κ. **Θεόδωρου Φραγκούλη**.

Αιώνια η μνήμη τους! Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— Το 40ήμερο μνημόσυνο του αιμνήστου **Αθανασίου Χρ. Παναγοδήμου** έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 8 Μαρτίου 2020.

— Η κ. **Ανδριάντα Παπαδημητρίου**, λόγω των απαγορευτικών μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού, αντί για το ετήσιο μνημόσυνο για τον σύζυγό της αιμνήστο **Αντώνιο Παπαδημητρίου** τέλεσε τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιούπολης στις 28 Απριλίου 2020 και κατόπιν παρέθεσε γεύμα στη μνήμη του στους άπορους της παραπάνω ενορίας.

— Το 40ήμερο μνημόσυνο του αιμνήστου **Παναγιώτη Λάμπρου Καρέτσου** έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μοσχάτο τον περασμένο Μάιο.

— Στις 21 Ιουνίου 2020 έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας μνημόσυνο για τα δύο (2) χρόνια υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού ιερέα π. **Νικολάου Γ. Παπαδημητρίου**.

Αιώνια η μνήμη τους!

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

Ο **Ορφέας Μαρινάκος** του **Ιωάννη** και της **Βασιλικής (Βάσως)**, το γένος **Σπύρου Πανάγου** ορκίστηκε στις 22-11-2019 ως πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό πτυχίου 8,15. Συνεχίζει στο ίδιο Πανεπιστήμιο ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στον Τομέα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές του!

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όπως πάντα τα καταστήματα του χωριού μας είναι εφοδιασμένα με τα «πάντα» και μάλιστα με τιμές χαμηλές, ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλλίτερο τρόπο οι συγχωριανοί μας, καθώς και οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών, οι οποίοι προτιμούν να προμηθευτούν τα ψώνια τους στο χωριό μας. Η Δομνίστα, εξάλλου, ανέκαθεν ήταν το εμπορικό κέντρο της ΝΑ Ευρυτανίας και της ορεινής Ναυπακτίας.

ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΜΑΣ

Με τους όρους που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού λειτουργούν όλα τα καφενεία και οι ταβέρνες του χωριού μας (**Ανδρέας Γιάτσος**, **Δημήτρης Παναγοδήμος («ΜΕΤΟΙΚΟΣ»)** και **Βασιλική Αθ. Γρίβα**).

ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

Αρκετά ήταν τα κεράσια που «έγιναν» εφέτος χωρίς να τα χαλάσει ο καιρός. Έτσι, αρκετοί τα απόλαυσαν και πολλοί άλλοι έκαναν το παραδοσιακό γλυκό κεράσι.