



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' - Έτος 31ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 354
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

Φεβρουάριος 2012
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Οι απόκριες στο χωριό

Η μικρή ανάπαυλα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νομό μας από τις αρχές, κυρίως του β' 10ημέρου του Φεβρουαρίου και για 15 ημέρες συνεχώς, είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σχετική κίνηση στο χωριό μας με τον ερχομό ξένων επισκεπτών και, κυρίως, αρκετών ντόπιων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα υπέροχο 2ήμερο, **Σάββατο και Κυριακή, 25 και 26 Φεβρουαρίου**, αφού την Κυριακή το βράδυ ο καιρός πάλι μας τα χάλασε...

Όσοι λοιπόν, τόλμησαν και παραμέρισαν οικονομική κρίση και μνημόνια αποζημιώθηκαν με το παραπάνω. Τα χιόνια στους δρόμους προς το χωριό από Ράχη Τυμφρηστού και από Ψηλό Σταυρό, ήταν σε πολλά σημεία δεξιά και αριστερά πάνω από 2 μέτρα, αλλά οι δρόμοι μέσα καθαροί - καίτοι στενοί, λόγω του χιονιού. Στο χωριό, επίσης το χιόνι κάλυπτε όλους τους κήπους, τα χωράφια και τις περισσότερες σκεπές, αλλά όμως η πρόσβαση στις αυλές δύσκολη. Τα νερά σε αρκετά σπίτια παγωμένα στις παροχές (στα ρολόγια). Οι δυσκολίες όμως αυτές ήταν ασήμαντες μπροστά στις φανταστικές εικόνες του χειμωνιάτικου τοπίου, σε συνδυασμό με τις δύο υπέροχες ανοιξιάτικες ημέρες. Τα τζάκια, όμως, είχαν την τιμητική τους.

Οι ταβέρνες του χωριού μας ξαναβρήκαν τη ζωντάνια τους έστω και για δυο βραδιές.

Η εκκλησία μας κι αυτή δέχθηκε στους συγχωριανούς μας αφού ο **π. Ιωάννης Κολοβός** λειτούργησε την μεγάλη αυτή ημέρα στον Άγιο Αθανάσιο.

Την Κυριακή το βράδυ, όμως ο κόσμος άρχισε να λιγοστεύει, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, αφού οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας άρχισαν να επαληθεύονται...

Οι τολμηρότεροι αφού έμειναν αποζημιώθηκαν παρά την αγωνία τους από τη χειμωνιάτικη καθαροΔευτέρα. Όλοι με τα αυτοκίνητά τους που κατέκλυσαν την πλατεία μας περίμεναν τα εκχιονιστικά μηχανήματα για το ταξίδι της επιστροφής. Οι «Αγρινιώτες» (5-6 αυτοκίνητα) έφυγαν όλοι μαζί για τον προορισμό τους μέσω Καρπενησίου, αφού από τον «Ψηλό Σταυρό», δεν υπήρχε παρέμβαση μέχρι το μεσημέρι. Όσοι έμειναν αποζημιώθηκαν με την υπέροχη λαγάνα, το χαλβά, τους νηστίσιμους μεζέδες, το τσίπουρο και το κρασί στο «**Μέτοικο**», στον **Κοινοτικό Ξενώνα** και στου **Ανδρέα Γιάτση**, καθώς και τη θαυμάσια φασολάδα της **κ. Γιάννας** (Ξενώνας) και της **κυρα - Βασιλικής** (Μέτοικος).

Η επιστροφή, παρά τις τεράστιες δυσκολίες από τις πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα ήταν, ευτυχώς για όλους χωρίς κανένα ατύχημα...

«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

Όπως ανακοινώθηκε στο φύλλο του περασμένου Αυγούστου (αριθ. 348) τα ταχυδρομικά τέλη αποστολής όλων των εντύπων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας πολλών εφημερίδων και περιοδικών ή την αποστολή τους μόνον στα ενεργά μέλη. Ήδη από το περασμένο φύλλο «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» έχει διακόψει την αποστολή σε εκατοντάδες αναγνώστες του, ενώ από το επόμενο θα αποστέλλεται μόνον στα ενεργά κατά την τελευταία διετία μέλη του Συλλόγου.

Όσοι επιθυμούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους μπορούν είτε με ταχυδρομική επιστολή είτε με κατάθεση στον υπ' αριθ. **370/296245-43** λογαριασμό του Συλλόγου μας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Για το σπίτι του παπά

Με μια μικρή καθυστέρηση ενημερώνουμε για μια πολύ σημαντική δωρεά το περασμένο φθινόπωρο. Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για την ανακατασκευή της στέγης - αξίας 900 περίπου ευρώ - δόθηκε δωρεάν από το **Δημήτριο Παν. Σύρρο** και τον ανιψιό του **Παναγιώτη**, γιο του πρόωρα χαμένου αδελφού του **Κωνσταντίνου**. Οι αδελφοί **Σύρρου** διαθέτουν ξυλουργική επιχείρηση στην περιοχή Μπούζα Αιτωλικού και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αρωγοί σε έργα ευποιίας. Εξάλλου οι οικογενειακές τους ρίζες τόσο από τη μεριά του πατέρα (ποιος δε θυμάται τον **Παν. Σύρρο** που είχε το καφενείο με το **Δημ. Γιολλάση** (Λόρδο) στη **Δομνίστα**) όσο και από τη μεριά της μητέρας (οικογένεια **Πετραλή**) παραπέμπουν σε βαθιές ιστορικές ρίζες στη Δομνίστα.

ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Φεβρουάριος, αρχή Τριωδίου, η δική μας γιορτή που μας οδεύει στο Πάσχα.

Στη γιορτή αυτή, ο καθένας μας κατέχει μια θέση:

Του Τελώνου ή του Φαρισαίου.

Όλοι μας αμαρτωλοί, αλλά πώς φτάνουμε στη Μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη θεία Κοινωνία, στο Πάσχα; Σαν τον Φαρισαίο που έλεγε, «...οικ εμί ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων ...νηστεύω δις του Σαββάτου (της εβδομάδος), αποδεκατώ πάντα όσα κτώμαι...», δικαιώνοντας έτσι τον εαυτόν του, ή σαν τον Τελώνη που από, «...μακρόθεν εστώς ... έτυπεν εις το στήθος αυτού λέγων· ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ», και δικαίωθηκε;

Λουκά ΙΗ' 9-14

Καλή Σαρακοστή, ευλογημένο Πάσχα.
Βράχος

Χοροσυνεστίαση του Συλλόγου μας στην Αθήνα την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους τους συγχωριανούς μας και τους φίλους της Δομνίστας στην χοροσυνεστίαση του Συλλόγου μας που θα γίνει στο ρεμπετάδικο «**ΟΙΝΟΣΧΟΛΕΙΟ**», οδός Σπινθάρου, αριθ. 54 στο Νέο Κόσμο (δίπλα στο ΜΕΤΡΟ, στάση «Νέος Κόσμος»), στις **11 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:30**.

Τιμή: 15 ευρώ ανά άτομο

(πλούσιο μενού, που περιλαμβάνει και νηστίσιμο, απεριόριστο ποτό, ζωντανή μουσική).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση μεγάλη. Δηλώσεις συμμετοχής - προσκλήσεις:

— Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746

— Κώστας Νταλιάνης 6973436598

— Ευαγγελία Παπαδοπούλου 210-6920004

— Τάκης Τσίρκας 6972704663

— Κώστας Παπαδόπουλος 6977366813

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΡΑΧΗ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑ

Δικαιολογημένα είναι τα παράπονα που εκφράζονται τακτικά κατά τους χειμερινούς μήνες για τον μη καθαρισμό από τα χιόνια - πάγο του τμήματος από παράκαμψη προς σήραγγα και Ράχη Τυμφρηστού με αποτέλεσμα πολλά οχήματα να κάνουν ολόκληρο κύκλο και να ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Η απόσταση είναι πολύ μικρή, μόνο σχεδιασμός χρειάζεται...

Οικογενειακά Δομνίστας

1. Οικογένεια Αναγνωστόπουλου (Συμπλήρωμα αριθ. 1)

Γράφει ο Αθων. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Από έρευνες στα αρχεία βρέθηκε ένα ακόμα μέλος της οικογένειας Αναγνωστόπουλου. Πρόκειται για τον **Αντώνιο Κων. Αναγνωστόπουλο** που πρέπει να γεννήθηκε το 1830 περίπου. Θα πρέπει να είναι παιδί του **Κων. Αναγνωστόπουλου** (βλ. δημοσίευμα ΕΥΡΥΤΟΥ φυλ. 353 Ιαν. 2012, κλάδος III οικογενείας). Ο πατέρας φαίνεται σημαντικός παράγοντας της Δομνίστας προεπαναστατικά και ίσως μετεπαναστατικά. Ο **Αντώνιος** πρέπει να είναι μικρότερος αδελφός του **Αθανασίου** (γεν. 1820), του **Δημητρίου** (γεν. 1830). Πιθανόν αδελφός και του **Κων/νου Αναγνωστόπουλου** που στον εκλογικό κατάλογο του 1865 μνημονεύεται ως κτηματίας με έτος γεννήσεως το 1832 και πατρώνυμο πιθανόν **Κων/νος** πράγμα που σημαίνει ότι ίσως ο πατέρας πέθανε

πριν τη γέννηση του μικρού που πήρε το όνομά του. Η ένδειξη κτηματίας που ουσιαστικά σημαίνει εύπορος ίσως και να εξηγεί τη δυνατότητα να μάθουν γράμματα και τα αδέλφια του. Ο **Δημήτριος Κων. Αναγνωστόπουλος** φέρεται ως υπάλληλος άρα ήξερε γράμματα. Τα όσα ακολουθούν αφορούν τη φοίτηση στο Δημοτικό (4 χρόνια) σχολείο Καρπενησίου και στη συνέχεια στο ελληνικό (3 χρόνια) σχολείο Καρπενησίου. Για μετά για την ώρα δε βρήκα στοιχεία.

Αντώνιος Κων. Αναγνωστόπουλος 1831- —
Στο αρχείο του Δημοτικού σχολείου Καρπενησίου (Οιχαλίας) αναφέρεται στις καταστάσεις μαθητών του 1841 ο **Αντ. Κ. Αναγνωστόπουλος**, ετών 10 και ορφανός.
Τη χρονιά εκείνη σε όλα τα μα-

θήματα πήρε βαθμούς «καλώς» και στην αριθμητική «κάλλιστα». Είχε αυτή τη χρονιά 8 απουσίες, από τις λιγότερες όλων των μαθητών.

1842: αναγράφεται ηλικίας 11 ετών και στις εξετάσεις είχε βαθμούς: Γραφή - ανάγνωση και αριθμητική «κάλλιστα» και κατήχηση, Ιερά Ιστορία, Ελληνική Ιστορία, Γεωγραφία, Ιχνογραφία «καλώς» με 49 απουσίες.

1842: αναφέρεται για άλλες εξετάσεις: «ούτος αρίστευσε καθόλα τα μαθήματά του ένεκα της επιμελείας του».

1843, Νοέμβριος: ο **Αντ. Κ. Αναγνωστόπουλος**, ετών 13 περιλαμβάνεται σε κατάλογο αριστευσάντων, προβιάσθηκε για το ελληνικό σχολείο και είχε 43 απουσίες. Σε άλλο κατάλογο αριστευσάντων που κρίθηκαν κατάλληλοι για το ελληνικό σχολείο

λέγεται ότι συνέχισαν να φοιτούν στο Δημοτικό ως τις εξετάσεις για να γυμνασθούν καλύτερα.

Από τα αρχεία του Ελληνικού Σχολείου Καρπενησίου (σημερινό Γυμνάσιο) τον συναντάμε στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου το Μάρτιο του 1846 μαθητή της Δευτέρας Τάξεως και βαθμούς «καλώς» στα μαθήματα Ελληνική Τεχνολογία και σύνταξη, Γεωγραφία, Αριθμητική, Επιτομή Φυσικής, Κατήχηση - Ιερά Ιστορία. Στις εξετάσεις Μαρτίου 1847 αναφέρεται με βαθμούς «καλώς» σε Ομηρο, Γεωγραφία, Άλγεβρα, Φυσική, Ανθρωπολογία, Κατήχηση.

Στοιχεία για την παραπέρα πορεία του σε σπουδές ή επάγγελμα μέχρις ώρας δεν έχω βρει. Αυτά προς το παρόν.

Α.Δ.Σ.

2. Οικογένεια Βάρρα

Η οικογένεια κατάγεται από το Σέλο όπου ήταν εγκατεστημένη από παλιά και είχε αρκετή συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα. Αναφέρεται ότι μέλη της οικογένειας πολέμησαν στη μάχη της Καλλικούδας και αργότερα κατέλαβαν στρατιωτικά αξιώματα. Μέλος της οικογένειας έφτασε ως το βαθμό του συνταγματάρχη προπολεμικά και επί Μεταξά ήταν Νομάρχης Φθιώτιδας. Στη Δομνίστα ο γόνος της οικογένειας **Αναστάσιος** ήρθε ως γαμπρός. Νυμφεύθηκε τη **Βασιλική Σπ. Λιάκου**. Ο πατέρας του λεγόταν **Ηλίας** και ο παππούς του **Βασίλειος η Κων/νος**. Ήταν κτηνοτρόφοι και ο παππούς ανεβοκατέβαινε από την Καλλικούδα στον κάμπο ως τα 114 χρόνια του. Τότε γυρνώντας από τα χειμαδιά πεζή από τα Αραποκέφαλα νύχτωσαν στο Γαύρο του Μεγάλου Χωριού. Το πρωί που ξύπνησε ζήτησε ένα κύπελο γάλα. Το ήπιε και πέθανε. Τον έθαψαν στο Σέλο.

Ο **Αναστάσιος** από το γάμο του απέκτησε:

I. τον **Ηλία** (1923-2009) που έγινε ιερέας και νυμφεύθηκε τη **Μαρία Σκανδάλη** από το Περίκο Τριχωνίδας.

II. το **Σπυρίδωνα**

III. την **Ευφροσύνη**

Σημ.: μέρος των πληροφοριών προέρχεται από τον αειμνήστο ιερέα **π. Ηλία Βάρρα**.

3. Οικογένεια Βασιλειάδη

Αναφέρεται ο **Ιωάννης Βασιλειάδης του Βασιλείου**. Απ' ότι φαίνεται έχει ως επώνυμο το όνομα που παράγεται από το όνομα του πατέρα του. Σύμφωνα με όσα θυμούνται αμυδρά ο **κ. Αθων. Γ. Σύρρος**, το σπίτι του θα πρέπει να ήταν κάπου προς τους **Γιαννακούς** ή του **Λαδία** (σήμερα Τσαπραζλαϊκά). Κατά την παράδοση στο κτήμα τους ήταν μια μηλιά, δέντρο που σπίνιζε τότε. Σε όποιον τους επισκεπτόταν φιλευσαν ένα μήλο. Είχαν και άγρια σκυλιά. Φεύγοντας ο επισκέπτης, τα σκυλιά ορμούσαν και εκείνος αμυνόμενος τα χτυπούσε με το μήλο που γυρνούσε στο δωρητή. Ίσως υπήρχε συγγένεια με το **Λαδιά** ή τους **Παπαγεωργιάδες**. Φαίνεται ότι δεν έμειναν απόγονοι ούτε και αναφέρονται στα διάφορα εκλογικά κατάστιχα.

Σύμφωνα με το Ιστορικό Αρχείο του ΓΕΣ γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1812 από οικογένεια αγωνιστών κατά την Τουρκοκρατία. Πήρε μέρος σε διάφορες μάχες προς το τέλος της Επανάστασης. Γράφεται ότι υπηρέτησε ως «παις» = παιδί στα ελαφρά επαναστατικά στρατεύματα ως το 1828 (Σημ. οι κλέφτες είχαν στην τάξη τους πολύ νεαρά μέλη - εφήβους που στη μάχη έφερναν νερό και υπηρετούσαν τους πολεμιστές). Πήρε μέρος σε διάφορες μάχες του τέλους της Επανάστασης του 1821

και στις πρώτες μάχες του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Έφτασε στο βαθμό του ταγματάρχη από τους πρώτους αξιωματικούς του Ελλ. Στρατού που είχε τότε ελάχιστους ανώτερους αξιωματικούς. Μονιμοποιήθηκε στο στρατό επί Όθωνος. Αποστρατεύθηκε στις 7-2-1878 και πέθανε στις 22-6-1880.

Από τα διάφορα έγγραφα της Δομνίστας που αναφέρεται προκύπτει ένα πρόβλημα. Αν ήταν αξιωματικός καριέρας έπρεπε λογικά μάλλον να υπηρετεί μακριά από το χωριό του. Μήπως υπήρχε και άλλος με το ίδιο όνομα; Λίγο απίθανο. Πάντως εκτός από τις πληροφορίες του ΓΕΣ φαίνεται πως ο **Ιωάννης Βασιλειάδης** ήταν σημαντικός παράγοντας του χωριού που δραστηριοποιήθηκε στα δημοτικά. Το 1846 ο **Ι. Α. Βασιλειάδης** υπογράφει με άλλους για ίδρυση δημ. σχολείου και μάλιστα υπογράφει και για δυο - τρεις άλλους αγράμματους. Στον εκλογικό κατάλογο του 1846 περιλαμβάνεται ως στρατιωτικός και έτος γεννήσεως το 1810. Στις εκλογές του 1850 αναφέρεται ο **Ιωάννης Βασιλειάδης** ως δημ. σύμβουλος και ο **Ι. Α. Βασιλειάδης** ως ψηφοφόρος. Το 1853 ως δημοτικός σύμβουλος ζητά με προσωπική επιστολή τη μετάθεση στο δημ. σχολείο Δομνίστας του δασκάλου **Δημ. Ν. Λαδία**. Το 1856 σε εκλογικό κατάλογο αναφέρεται ως δημοτικός σύμ-

βουλος. Στον εκλογικό κατάλογο του 1865 αναγράφεται ως πατρώνυμό του το «**Βασίλειος**» έτος γεννήσεως το 1815 και με βαθμό λοχαγού. Πιστεύω ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με πιθανό λάθος στο πατρώνυμο. Η παρουσία του ως τα 1865 στη Δομνίστα χωρίς να φαίνεται απόγονοι δείχνει ότι πιθανόν να έμεινε άγαμος ή είχε μόνο κορίτσια.

Σημ.: Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για τις οικογένειες του χωριού σύντομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και ότι μου προσφέρει με τη μνήμη του ο **Αθων. Γ. Σύρρος (περιπτεράς)**. Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση των οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν και παραλείψεις στα παλαιότερα. Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η εικόνα των οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους.

Μπορούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanassis.stamatis@hotmail.com, είτε μέσω τηλεφώνου: 210-5028122 και 6972747064. Με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον να εκδώσουμε την αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγγνώμη για πιθανά λάθη και παραλείψεις.

Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας

Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526

Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€

Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστεά & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιου

Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail: karpouzai@otenet.gr

Επιστημονικό συνέδριο

«Των Αποδήμων Ευρυτάνων έργα...»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (ΕΥΚΕΣΕ), με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της «Αδελφότητας των εν Κωνσταντινουπόλει Ευρυτάνων (1812)», προβαίνει στη διοργάνωση του δεύτερου επιστημονικού συνεδρίου του με τίτλο: «**Των Αποδήμων Ευρυτάνων Έργα...**».

Από την οικονομική ενίσχυση που θα παράσχοιεν τοπικοί (ευρυτανικοί) ή άλλοι φορείς θα εξαρτηθεί ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου (Ευρυτανία ή όχι), καθώς και ο χρόνος των εργασιών που προγραμματίζεται να είναι το φθινόπωρο του 2012.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους με μικρή περιήληψη της εισήγησής τους στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΕΥΚΕΣΕ: Αγαλάρου 19-21, 11741 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Koutsoukis@hol.gr, ως τον Ιούλιο του 2012, οπότε θα ενημερωθούν και για τις οριστικές ρυθμίσεις διεξαγωγής του Συνεδρίου.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΙ

του **Ν. Η. Σιακαβέλλα**

Χρόνε ακατασίγαστε και κορμokatαλύτη, μετά τα ...άντα... ήντα το διάβα σου μας πλήττει. Οι πρώτες άσπρες τρίχες είναι προμήνυμα φθοράς κι ακολουθούν κάποιες ρυτίδες όσο κι αν αντιδράς. Φαινόμενα αναπόφευκτα, ανώδυνες φθορές ο χρόνος φέρνει και παθήσεις μικρές ή σοβαρές. Ακίνδυνες πολλές φορές, ίσαιμες, περαστικές, μα κατανάνε μερικές ισόβια τυραννικές. Ο χρόνος σίγουρα θλίψεις, καημούς και πόνους σβήνει, πληγή μόνο γονιού, που έχασε παιδί δεν κλείνει. «Τα πάντα ρει» από τον ύπουλο φθορέα χρόνο του Έλληνα ο χαρακτήρ ο ίδιος μένει, μόνο. Φθερίζει ο χρόνος, όπως πείρα, γνώση μας χαρίζει, με θάρρος τη ζωή καθείς να αντιμετωπίζει. Αγώνας είναι η ζωή, δρόμος μετ' εμπόδιων, στον ηθικό αγώνα έγκειται το μεγαλείον.

«**Τα πάντα ρει**»

Ηράκλειτος (576-480 π.Χ.)

Η αλληλογραφία μας

— **κ. Νικόλαον Σιακαβέλλα**, Υποστράτηγο ε.α., Άλιμος. Λάβαμε τη συνδρομή σας και τις συνεργασίες σας. Ευχαριστούμε!

— **κ. Σοφία Ρήγα**, Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή που μας στείλατε.

— **κ. Άννα Ντάλλα**, Ίλιον. Λάβαμε τη συνδρομή σας και τα ωραία σας ποιήματα, τα οποία και θα δημοσιευθούν προσεχώς.

— **κ. Δημήτριο Σούμπαση**, Αγρίνιο. Λάβαμε την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε!

— **κ. Αλίκη Ξένου-Βενάρδου**, Χολαργό. Λάβαμε την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί μας θυμάστε μέσω του «ΕΥΡΥΤΟΥ», καίτοι δεν κατάγεστε απ' την περιοχή μας.

— **κ. Χρήστο Σκαρμούτσο**, Αθήνα: Η επιστολή σας (και η απάντησή μας) θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο· ενόψει σχετικής απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δομνίστας.

Συνδρομές που λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Παπαζαχαρία Ανδρεούλα	ευρώ 10,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Ηλία.....	20,00
Νταλιάνης Ανδρέας του Σπύρου.....	20,00
Κωστής Δημήτριος (Αγρίνιο).....	30,00
Καββαδία Βασιλική	40,00
Σύρρος Δημήτριος του Παν.	20,00
Σύρρος Παναγιώτης του Κων/νου.	20,00
Πανά Μαρίτσα (το γένος Σταμάτη).....	20,00
Ζούκας Δημήτριος του Γ.	20,00
Ζούκας Αθανάσιος του Γ.	20,00
Λύτρας Γεώργιος (Περιστέρι).....	20,00
Μαλισσόβας Αθανάσιος	20,00
Καραδήμας Ηλίας του Κ.	20,00
Σιακαβέλλα Ζωή του Ανδρέα	20,00
Μαρινάτου Βάσω (το γένος Σ. Πανάγου)	20,00
Χρυσάφοι Παναγιώτης	10,00
Νταλιάνης Μιχάλης	20,00
Φλώρου - Παπαδάκη Βίκυ	20,00
Σαμιώτης Αναστάσιος (σύζ. Κατερίνας Καρτσακλή)	20,00
Παππά Βασιλική	20,00
Ανώνυμος (τσίπουρο)	25,00
Σύρρος Αθανάσιος του Γ.	20,00
Παπαζαχαρία - Μωρίκη Ανδρεούλα	25,00
Παπαζαχαρία Ελένη	25,00
Αγγελής Λάμπρος του Γ.	30,00
Πετρονικολός Χρήστος	20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Πεθερικά και βάτραχοι

† Του Ζάχου Ξηροτύρη

Τα πεθερικά πάντα ήταν ανεπιθύμητα, ο πεθερός κάπως υποφερόταν στα παλιότερα χρόνια και σήμερα, η πεθερά όμως και να αγιάσει ακόμα δεν θα δοξασθεί, γιατί πήρε το βάψιμο, της έμεινε το όνομα συνώνυμο με την κακία και ιδίως το πήρε από την νύφη.

Είναι βέβαια αμοιβαία τα αισθήματα και ένας εξοντωτικός εμφύλιος οικογενειακός πόλεμος, τότε ακήρυκτος και πότε κεκρηυγμένος, διακρίνει πεθερά και νύφη με κάποια κάπου ανάπαυλα, κάποια εκεχειρία, ποτέ όμως δεν κλείνουν ειρήνη. Η πεθερά, στην πολλή ανάγκη, ανέχεται τη νύφη φαινομενικά, μα η καρδιά της την απωθεί. Στο ακριτικό τραγούδι για την Ηλιογέννητη βλέπουμε την κακιά πεθερά της να της κλείνει την πόρτα και να λύνει τα θεριά της να την κατασπαράξουν: «Μου έκλεισε την πόρτα της, κι έλυσε τα θεριά της», λέει η Ηλιογέννητη. Και η νύφη με τη σειρά της, φαινομενικά μόνο, ανέχεται την πεθερά και στην πολλή ανάγκη, μα η ψυχή της τη θεωρεί βέβηλη, τη βλέπει σαν μιάσμα.

Να συμβαίνουν αυτά μεταξύ ανθρώπων κάπως τρώγεται, να μισούν όμως και οι βάτραχοι τα πεθερικά, αυτό είναι από τα απίστευτα. Και όμως ο μύθος μας δίνει μια πλήρη εικόνα της αντιπάθειας των βατράχων προς τα πεθερικά. Όλοι μας ξέρουμε πως «όρθου βαθώς» αρχίζουν οι βάτραχοι το δικό τους εγερτήριο με το γνωστό τους «κόασμα», το «βρεκεκέξ κοάξ». Σαν ερωτοπαθείς που είναι οι βάτραχοι για να δηλώσουν την παρουσία τους και τον έρωτά τους γίνονται οι πιο ενοχλητικοί νυχτερινοί τραγουδιστές. Πολύγamos, όπως είναι ο βάτραχος, δεν αρκείται στη μονογαμία, ούτε τρέπεται στον μονήρη βίο, όπως είναι ο άνθρωπος, η καλογερική είναι άγνωστη στην κοινωνία των βατράχων.

Δεν διέπεται το γένος των βατράχων από τεχνικούς νόμους και περιορισμούς, όπως το ανθρώπινο, αλλά υπακούει μόνο στους νόμους της φύσεως, έτσι τουλάχιστο δηλοί ο μύθος για τον βάτραχο που τον ρώτησαν αν θέλει παντρευτεί και όχι μόνον δεν απέκρουσε την πρόταση αλλά την δέχθηκε μετά χαράς, όπως και η γριά που την ρώτησαν τι προτιμά το μέλι ή την παντρεία, πρόθυμα έδωσε την προτίμησή της στην παντρεία και απέρριψε αδιάστακτα το μέλι, γιατί δεν είχε δόντια!

Ο μύθος για τον βάτραχο, που ο μυθοπλάστης λαός μας ούτε αυτόν δεν αφήκε χωρίς μύθο, μας λέει πως κάποτε οι άνθρωποι για να ησυχάσουν από τα εκκωφαντικά κοάσματα των θορυβοποιών βατράχων, ρώτησαν το βάτραχο αν θέλει να παντρευτεί να 'χει γυναίκα και παιδιά

και να ησυχάσει κι αυτός και οι χωριανοί. Κείνος σαν άκουσε το ανεπάντεχο ερώτημα για παντρεία, «θέλεις βάτραχε γυναίκα;», χωρίς να χάσει καιρό και χωρίς καμιά σκέψη, με κοιμμένη ανάσα από χαρά, δέχθηκε και «μακά-κάρι να 'χα δέκα», απαντάει με μπερδεμένη γλώσσα. Αυτό το «μακά-κάρι να 'χα δέκα» το κάμε τραγούδι ο βάτραχος και φωνάζει μέρα νύχτα. Τόσο πολύ του άρεσε η πρόταση γάμου. Όταν όμως του είπαν ότι θα 'χει και πεθερά και πεθερό, απογοητεύτηκε και συμπλήρωσε με βαριά φωνή «ωχ, κακό αυτό, κακό».

Είχε, φαίνεται, μοντεροποιηθεί ο βάτραχος το ζήτημα των πεθερικών, είχε γίνει σύγχρονος κοσμοπολίτης πριν από τον άνθρωπο. Σήμερα οι νέες και οι νέοι θέλουν να παντρευτούν και μακάρι να μην ίσχυαν νόμοι και περιορισμοί και να παντρευόταν όχι μια φορά αλλά δέκα σαν τον βάτραχο, δε θέλουν όμως πεθερικά, τα θεωρούν μεγάλο κακό και εμπόδιο και γι' αυτό φροντίζουν κατά κάποιο τρόπο να τους τακτοποιούν στους οίκους ευγηρίας.

Οι βάτραχοι είχαν εκφράσει από πολύν καιρό πρωτίτερα το ανεπιθύμητο των πεθερικών φαίνεται, ενώ ο άνθρωπος τα πολύ παλιά χρόνια θεωρούσε τα πεθερικά σαν δεύτερα χρονικά. Ηδονίζεται φαίνεται όμως και η πεθερά και όπως λέει ο λαός έχει το διάβολο μέσα της και θέλει να παιδεύει τη νύφη, αφού άλλος μύθος μας λέει ότι για να παιδεύεται η νύφη την έβαλε η πεθερά να πλένει τα μαύρα μαλλιά και ως το μεσημέρι να τα κάνει άσπρα, γίνεται όμως το μαύρο άσπρο ποτέ; Γι' αυτό κι αυτή παρακάλεσε το θεό και εκείνος για να τη γλιτώσει από την παιδεία της πεθεράς έκαμε τη νύφη αρκούδα. Άρχοντας του σπιτιού η πεθερά και εξουσιαστής της νύφης, εξαρτάται η τύχη της νύφης από το καλό ή το κακό μάτι που θα την πάρει. Αν την πάρει με κακό μάτι μόνη σωτηρία της νύφης είναι να εύχεται και να τάξει κεριά στον άγιο να λιγοστεύουν οι μέρες της πεθεράς. Αν όμως την πάρει με καλό μάτι τη νύφη, τότε γίνεται θυσία, ούτε που την ξυπνάει τη νύφη το πρωί. Σηκώνεται η πεθερά και κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και για να μη της διαταράξει τα γλυκά όνειρα όταν σαρώνει το σπίτι, τη σκούπα την πάει σιγά-σιγά χαιδεύοντας το πάτωμα ανάλαφρα να μην την ξυπνήσει. Πού όμως τέτοιες πεθερές; Λίγες και δυσεύρετες είναι αυτές, γι' αυτό και ο βάτραχος δεν ήθελε να πλέει στο άγνωστο με τόσες λίγες ελπίδες και αυθόρμητα θεώρησε την πεθερά και πήρε η μόρα και τον πεθερό σαν μεγάλο κακό!

Εις μνήμην



Βασιλική Γιαννακού Φαρμάκη, σύζυγος Νικ. Σώκου, Μάρθα Πανάγου (σήμερα μοναχή Ταθιθά, Νικ. Σώκος, δάσκαλος). Περίπου δεκαετία του 1950.

Με την ευκαιρία της διαμόρφωσης του σπιτιού της **Γιαννακούς** στη Δομνίστα (απογόνων δασκάλου Νικ. Γ. Σώκου) σε λαογραφικό μουσείο πολύ σύντομα, από το Δήμο Καρπενησίου πλέον, δημοσιεύουμε πιο κάτω επιστολή του δασκάλου, που διδάξε γενιές Δομνιστιάνων στις αρχές του αιώνα, προς την αναδεξιμιά του **Μάρθα Ι. Πανάγου** (σήμερα μοναχή Ταθιθά στο Ησυχαστήριο της Γοργοεπηκόου στη Ναύπακτο) με αφορμή το θάνατο του πατέρα της **Ιωάννη Πανάγου**. Τυπικός και οργανωμένος ο δάσκαλος διευθύνει την επιστολή του προς «Δεσποινίδα Μάρθαν Ι. Πανάγου, Κατηγήτριαν Ιερού Ναού «ο Άγιος Αθανάσιος» εις Δομνίσταν Ευρυτανίας».

Η επιστολή φέρει περιμετρικά το σήμα του πένθους. Γράφει ο βαθιά χριστιανός δάσκαλος:

Νέα Σύμωρη 27-12-62

Αγαπητή μου αναδεκτή Μάρθα

Με μεγάλη μου λύπη έμαθα τον θάνατον του σεβαστού σου πατέρα και αγαπητού μου κουμπάρου. Ο Κύριος της ζωής μας και του θανάτου καθενός, ας αναπαύση την ψυχήν του.

Δια της παρούσης μου σε συλλυπούμαι εγκαρδίως και σε παρακαλώ να διαβιβάσης τα εγκάρδια συλλυπητήριά μας, προς την μητέρα σου και

λοιπούς οικείους σου, Νίτσαν και λοιπούς.

Φαντάζομαι την ψυχικήν σου οδύνην η οποία σε ημπόδισε να μας γράψης ολίγας λέξεις, για την ασθένειά του εγκαίρως.

Υποθέτω ότι με την θρησκευτική και πνευματική σου μόρφωση ως Κατηγήτρια, όχι μόνον πρέπει να μείνης

σταθερή εις την Πίστιν, αλλά και τους οικείους σου και προπάντων την μητέρα και τας αδελφάς σου να παρηγορήσ και να στηρίξης σταθερά εις την πίστιν των.

Κάθε άνθρωπος πλούσιος ή φτωχός, δίκαιος ή αμαρτωλός, βασιλιάς ή στρατιώτης είναι καταδικασμένος λόγω της αμαρτίας των πρωτοπλάστων να

αποθέτη εις τον τάφον το γήινο σώμα του και να φορέση το πνευματικό του σώμα, που ποτέ πλέον δεν πεθαίνει...

Ως γνωστόν ο Κύριος ημών Ιησούς έπιε το ποτήριον του θανάτου και ο ίδιος ως άνθρωπος αλλά αναστήθη μετά τρεις ημέρας. Οι νεκροί μας λοιπόν, ζουν, αρκεί να προσευχόμεθα και να τους μνημονεύομεν. Μόνον όσοι δεν έχουν ελπίδα ή πίστιν απελπίζονται. Θεωρώ περιττόν να τα επαναλαμβάνω ως ανάδοχός σου εσένα.

Σας εύχομαι μόνον Καλή παρηγοριά και να περάσετε όλοι σας ήσυχα και χριστιανικά τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και με υγεία και καλή καρδιά την καινούρια χρονιά. Σας εσωκλείω ένα πενηντάριο για μποναμά με την παράκληση να έχω γράμμα σου πως περάσατε έως τώρα. Βάζω και ένα λαχείο και εύχομαι να είναι τυχερό. Γράψε μου, αν τα ελάβατε, ως και εάν υπέφερε ο μακαρίτης πατέρας σου, και αν εφροντίσατε να μεταλάβη και ποίας συμβουλές σας αφήκε.

Με πατρικήν αγάπην
Ο ανάδοχός σου
Ν. Γ. Σώκος

Ας είναι αιωνία η μνήμη των τεθνεώτων Δομνιστιάνων που βρίσκονται στο έλεος του Θεού. **Αθ. Δ. Σταμάτης**

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Πανευρυτανική Ένωση και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού συνδιοργανώνουν, **τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο** στις **20, 21 και 22 Ιουλίου 2012**, για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά (αρχαιολογία, ιστορία, παιδεία, λαϊκός πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές - αρχεία κ.ά.).

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο παραπάνω συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν το θέμα της εισήγησής τους μέχρι **30 Μαρτίου 2012** και σύντομη περίληψή της (έως 250 λέξεις) το αργότερο μέχρι **15 Μαΐου 2012**, ταχυδρομικά

στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλειτσόβενους 17, 4ος όρ. 10552 Αθήνα), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: panevritaniki@gmail.com ή στα Φαξ: 2106920004 - 210 3240001.

Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των συνέδρων σε Φουρνά, Βράχα και Κλειτσό, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις, θα έχουν εξασφαλιστεί από τους συνδιοργανωτές.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τον τρόπο μετακίνησης και άλλες πληροφορίες θα σταλούν στους συμμετέχοντες εισηγητές εγκαίρως.

Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητών και μελετητών θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

— Με μεγάλη επιτυχία - συμμετείχαν πάνω από 100 μέλη - πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ιστορικού συλλόγου «**ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ**» στις **5-2-2012**, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκαν ιδρυτικά μέλη του. Έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και τελείωσε με αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχθηκε το παρακάτω νέο Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Γιαννακόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Μπούρας Νίκος

Γραμματέας: Ράπτης Αθανάσιος

Ταμίας: Γιαννακόπουλος Αλέκος

Μέλη: Πουρνάρας Δημήτριος, Αντωνόπουλος Θεό-

δωρος, Κατής Σταύρος, Μπακατσιάς Σταμάτης, Παναγιωτόπουλος Κώστας.

Καλή επιτυχία!

Β. ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Η χοροσυνεστίαση του Συλλόγου εφέτος πραγματοποιήθηκε σε κοσμική ταβέρνα του Νέου Ψυχικού το μεσημέρι της Κυριακής των Αποκριών, **19 Φεβρουαρίου 2012**. Συμμετείχαν πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν για λίγες ώρες.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Δ/ντής του ΕΥΡΥΤΟΥ κ. Κώστας Παπαδόπουλος.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του ΣΚΑΪ στην εκστρατεία αγάπης και αλληλεγγύης με πρωταγωνιστές την εκκλησία και απλούς συμπολίτες μας και στο Καρπενήσι. Πολλοί συμπατριώτες μας ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο αυτό και πρόσφεραν τρόφιμα και ρουχισμό, κυρίως, την **Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012**, τα οποία συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων Αγίων στο Καρπενήσι, με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου **π. Γεωργίου Χρυσάφογεώργου**.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Μεγάλη σε διάρκεια και πρωτοφανής σε ένταση ήταν η φετινή κακοκαιρία πανελλαδικά και ιδιαίτερα στο Νομό μας. Τα χιόνια παρέμειναν σχεδόν μόνιμα στα χωριά μας από τις παραμονές των Χριστουγέννων μέχρι και τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές. Ιδιαίτερα όμως σφοδρή ήταν η κακοκαιρία από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, οπότε το ύψος του χιονιού ξεπέρασε σε πολλά σημεία τα δύο (2) μέτρα! Οι αρχές της πολιτικής προστασίας του νομού μας (Περιφέρειας και Δήμου) έδιναν για πολλές μέρες αγώνες για να δώσουν πρόσβαση σε όλους τους οικισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν για πολλές ημέρες και διακοπή ρεύματος, ενώ αρκετοί δεν είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία. Η διακοπή ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα τα τρόφιμα που υπήρχαν στα ψυγεία να αχρηστευτούν... Δικαιολογημένα αρκετοί διερωτήθηκαν γιατί οι αρμόδιοι δεν κήρυξαν το νομό μας σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» αφού πολλοί οικισμοί ήταν τελείως αποκλεισμένοι για πολλές ημέρες.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.

— Η **Παναγιώτα Τσαπραλή** του Ηλία πέτυχε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. *Καλές σπουδές.*

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

Δεκαήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Καρπενήσι από 22-2-2012 μέχρι 3-3-2012 για τον νομπελίστα ποιητή **Οδυσσέα Ελύτη**. Η κεντρική εκδήλωση έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου στις 18-2-2012, με πρωτοβουλία της Δήμιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ευρυτανίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων από την **Ιουλίτα Ηλιοπούλου**, τραγούδι από τον **Σπύρο Σακκά**, ενώ στο πιάνο ήταν ο **Γιώργος Κουρουπός**.

Την εκδήλωση, χορηγοί της οποίας ήταν ο Δήμος Καρπενησίου - ΟΠΠΑΔΗΚ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου, προλόγισε η Προϊσταμένη των ΓΑΚ Ν. Ευρυτανίας **κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη**, Δρ. Φιλολογίας.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου το 2012 ο Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας «**ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ**» την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο χορό του. Η εκδήλωση έγινε σε κέντρο της πόλης που ήταν κατάμεστο από κόσμο. Χαρακτηριστικό της το κέφι και ο χορός που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την πίτα ευλόγησαν ο **π. Ιωάννης Μακρής**, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου **κ.κ. Ιεροθέου**, ο Αρχιμανδρίτης **π. Δαμασκηνός Βασιλόπουλος** και ο **π. Παναγιώτης Χατζής**.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας **κ. Σταυρόπουλος**, οι Αντιδήμαρχοι Δωρίδας **κ.κ. Ευσταθίου** και **Τσιλίκης**, ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου **κ. Παπαθανάσης**, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Αχαΐας **κ. Λαμπάδρης** και ο πρώην πρόεδρος **κ. Ραυτογιάννης**.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Η **Μαρία Νικολάου Παπαζαχαρία** και ο σύζυγός της **Σπύρος Κ. Φούντας** απόχτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι στις 27-11-2011

Να τους ζήσει.

— Η **Αμαλία Τσαπραλή** του Ηλία και ο σύζυγός της **Παναγιώτης Κάκος** απόχτησαν στις 16-12-2011 το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι.

Να τους ζήσει.

— Η **Αλέκα Μπαρτσιώκα** του Σπύρου και της Σπυριδούλας και ο σύζυγός της **Κώστας Πασχάλης** απόχτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι στις 21-12-2011.

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Πέθανε στις 29-1-2012 στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας η **Καλλιόπη** σύζυγος **Νικολάου Δημ. Παπαζαχαρία** και αναπαύεται από τις 30-1-2012 στο Κοιμητήριο του Σχιστού.

Αιώνια η μνήμη της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— Τελέστηκε στις 5-2-2012 το μνημόσυνο για τα τρία (3) χρόνια από την κοίμησή του αιμνήστου **π. Ηλία Αναστ. Βάρρα**.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στη μακρινή Αμερική (Γιορκ Πενσυλβάνιας στις ΗΠΑ) ο **Γιώργος Μαργέτης** και η σύζυγός του βάπτισαν την πρωτότοκη κόρη τους και το όνομα αυτής **Μαρία**. Η βάπτισμα έγινε στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και νονός ήταν ο αδελφός του **Θανάσης**. Ο **Γιώργος Μαργέτης** είναι γιος της **Σπυριδούλας** κόρης του **Αθανασίου Σιακαβέλλα** και της **Μαρίας** το γένος **Ι. Σιδερά**. Είναι δηλαδή δισέγγονη της **κυρά Μαρίας** που δεν κρατιόταν από τη χαρά της όταν μας το ανακοίνωσε.

Η νεοφώτιστη γλύκα, η **Μαρία**, και το μισό από το τσαγανό και το χαμόγελο και το δυναμισμό της προγιαγιάς της αν έχει σίγουρα θα διαπρέψει στη ζωή. Ευχόμαστε φωτισμένη πορεία με υγεία και συνοδευόμενη από αγάπη.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Μια ακόμη Ατομική Έκθεση των έργων της πραγματοποίησε η **Μαρία Σταμάτη** στην μεγάλη GALLERY των Αθηνών TITANIUM VIAVIANNOS (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44) κατά το χρονικό διάστημα από 9 Ιανουαρίου 2012 (εγκαίνια) μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2012. Η έκθεση που είχε ως τίτλο της: «στη μέση της Νύχτας στη μέση της Μέρας», λειτουργούσε από Τρίτη ως Παρασκευή κατά τις ώρες 18:00-22:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11:00-15:00.